



Kristna
synskadades
förening

Nr 1/2010

Syskonbandet

Årgång 102

SYSKONBANDET

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet



Vinter råder i vårt land och allt är vitt, vitt. Läs på sidan 3 vad Tina Hanson skriver om det och om vad som händer i Syskonbandet under året.

Bilden ovan är tagen mot havet vid Apelvikens kursgård i Varberg, där Syskonbandet i år ska hålla sitt årsmöte. Då räknar vi med att det kommer att vara mer grönt än vitt, men förhoppningsvis lika vackert som det var den strålande vinterdag då Kerstin Arnesson tog bilden.

Spännande år!

Kära medlemmar i Syskonbandet! När jag tänker tillbaka på året som gått och året som ligger framför, är det med blandade känslor. Ska jag uttrycka en känsla för båda åren, får det nog bli "spännande".

Det var ett spännande år 2009 då mycket på Syskonbandet handlade om framtidsfrågor. Tina Hanson fick i sin anställning se särskilt på dessa frågor tillsammans med en arbetsgrupp och årsmötesdagarna i Ramnäs präglades av detta. Under hösten tog jag delvis tjänstledigt och Tina blev t f verksamhetsledare. Jag fortsatte att vara redaktör för medlemstidningen och att introducera Tina allt efterhand i arbetet.

Samtidigt söktes ny personal för första halvåret 2010, då jag blir helt tjänstledig. Nu vet vi hur tjänstefördelningen ser ut. Kerstin Arnesson går in som vikarie för Syskonbandets medlemstidning och gör även layouten som Gun Eriksson hittills har gjort. Ronny Gil-

derskär får anställning som kanslist, en tjänst som tidigare ingick i verksamhetsledarens, men han blir också ekonom efter Gun.



Ronny kommer att arbeta tillsammans med Tina på kansliet. Tina behåller ansvaret för barn- och ungdomsarbetet, som hon haft tidigare och fortsätter som verksamhetsledare. Gun Eriksson, som varit ekonomikonstult i flera år, avslutar sina tjänster i och med bokslutet för 2009.

Det innebär alltid en viss spänning med förändringar, men de erbjuder också nya möjligheter. Jag vill önska Tina, Ronny och Kerstin all välsignelse i deras arbete för Syskonbandet, denna fantastiska förening! Samtidigt vill jag tacka Gun Eriksson för många års fint samarbete.

En sak kan vi alla vara säkra på och det är att Gud är med oss var och en in i det nya spännande året 2010!

Kerstin Olsson

Innehåll

Spännande år.....	2	Tillbaka på Syskonbandet.....	8
Vitt, vitt, vitt!.....	3	Hälsning från BCA.....	9
Medlemsnytt.....	4	Ansökan till Ansvarsfonden	9
Kom med förslag till årsmötet.....	4	Synskadad i Tanzania och	
Stockholmsgruppen.....	4	Sverige.....	10
Medlemsavgift 2010.....	4	Hjälp oss att rädda centret.....	12
Herren är min styrka.....	5	Redaktionsruta.....	12
Ny på Syskonbandet.....	7		



Vitt Vitt Vitt

Tina Hanson och Ronny Gilderskär på promenad i ett riktigt vinterlandskap. Foto: K Arnesson

Allting är vitt, vitt, vitt! En sådan vinter vi har allesammans, så kallt och så bländande vitt, så vackert! Nytt år är det igen nu som ligger framför. För somliga av oss är kalendern redan klottrad av planer för detta år eller så har vi huvudet fullt av förväntningar på saker som ska ske. För somliga av oss lyser kalendern lika vit som snön ligger ute. För oss alla är det säkert många timmar, dagar, veckor och kanske månader som är helt blanka på planer men även dessa stunder kommer att fyllas på ett eller annat sätt. Låt oss hoppas och be att de nu oplanerade stunderna, liksom de planerade, blir fyllda av glädjande ting!

Nytt för mig och Syskonbandet detta år är att Ronny Gilderskär nu jobbar på vårt kansli vilket jag tycker är mycket roligt! Om Ronny får ni läsa i artikel längre fram i detta nummer. Ni får även läsa intervju med vår nya redaktör Kerstin Arnesson.

Syskonbandets arrangemangsplaner för 2010 är till övergripande

del lagda. Om bara några dagar kommer ett gäng på cirka 30 personer att styra sin färd mot södra Smålands Solhaga där vi kommer hålla detta års första gemenskaps-helg. När snön sedan smält bort och det sjuder av grönska och blomster möts vi, riktigt många hoppas jag på, under Kristi himmelfärdshelgen 12-16 maj på den vackra konferensgården Apelviken som är belägen utanför Varberg på västkusten. I sommar bär det av för intresserade till klostervistelse i Taizé, Frankrike.

När färgglada hösten varit här och vintern åter kommit blir det ungdomshelg. Mer exakt var det blir är ännu inte bestämt. Kanske vill du att vi kommer till just dina trakter? Hör då gärna av dig med förslag om plats! Mer ingående om dessa nämnda arrangemang för året och vad som mer kommer hända får du veta längre fram i vår. Jag hoppas på att detta år få chans att prata med och träffa dig som läsare av denna vår tidning!

Tina Hanson

Medlemsnytt

Till fridens hem

Berndt Jernstrand fick kontakt med Syskonbandet för cirka 25 år sedan, när han blev ledare för Missionen för Synskadade i Filadelfia, Stockholm. Han visade stort intresse för synskadade och deras situation. Personligen minns jag långa och intressanta samtal med honom.

Med åren fick Berndt själv problem med synen och blev medlem i Syskonbandet. Nu har budet nått oss att han har avslutat ett långt jordeliv och är hemma hos Gud. Berndt Jernstrand var född 1918.

Lars-Ove Arnesson

Nya medlemmar:

Linn Elmefeldt, Hjo
Ann-Marie Hanson, Osby

Nya stödjande medlemmar:

Britt-Inger Hanson, Osby
Birger Hanson, Osby

Kom med förslag till årsmötet

I Syskonbandets stadgar ges denna möjlighet:

”Förslag till beslutsfrågor, som medlem önskar få behandlade av årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.”

Du är välkommen att sända ditt förslag till Syskonbandets kansli, så kommer vi först att behandla det i styrelsen. Oavsett om styrelsen ger sitt bifall eller ej, så kommer frågan upp i årsmötet.

Stockholmsgruppen

Torsdagen den 28 jan kl 16-18 i Gotlandssalen, Gotlandsg 44
Nils Lindskog berättar om sina år som hjälppastor på Kuba

Torsdagen den 4 februari
Kl 14.00-16.30, Katarina församlingssal, Högbergsg 15 A
Musikalisk salong med lilla Akademin

Tisdagarna 16 februari, 2 mars och 16 mars är det olika studiebesök

Tisdagen den 30 mars är det lunch och guidning i Sjömanskyrkan, Frihamnen

Tisdagen den 27 april är det hel-dagsutflykt

Alla hälsas välkomna!

Maud Lindberg o Olle Andersson

Är det något du undrar över går det bra att ringa, 08-647 40 57.

Medlemsavgift 2010

Nu är det nytt år och då vill jag påminna dig som medlem om att betala in medlemsavgiften. Den är som tidigare 150 kr för ett helt år och då ingår prenumerationen av Syskonbandets medlemstidning.

Som medlem får du också rösta på kandidater till styrelsen, vilket sker genom poströstning. Det är viktigt att din medlemsavgift har inkommit senast den 31 mars för att du ska kunna vara med och rösta!

Sätt in 150 kr på plusgiro 3 64 49-7 och märk din inbetalning med ”Medlemsavgift 2010”.

Tina Hanson



Under den nordiska konferensen i Danmark i oktober förra året höll pastor Kurt Hjemdal några mycket uppskattade bibelstudier under rubriken *Herren är min styrka*. Vi har fått löfte att publicera dessa och börjar här en serie om fyra. I den första handlar det om att Gud är vår styrka i vårt möte med fienden.

Kurt Hjemdal talar i den nordiska konferensen i Danmark i oktober förra året. Foto: Birte Sörgaard

Herren är min styrka – i mötet med anklagaren

”Herren lät mig se Josua, översteprästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod Anklagaren, beredd att anklaga honom. Herrens ängel sade till Anklagaren: ’Herren skall tillrättvisa dig, Anklagare, ja, han som har utvalt Jerusalem skall tillrättvisa dig. Är inte denne man en brand ryckt ur elden?’ Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln, och ängeln befallde sina tjänare: ’Ta av honom de smutsiga kläderna!’ Och han sade till Josua: ”Jag befriar dig från din skuld, och du skall kläs i högtidsdräkt” ” (Sak 3:1-4).

Dagligen läser vi i tidningarna om människor som blivit anklagade i samband med olyckor eller brott. För den som inte själv upplevt detta kan det var svårt att sätta sig in i

hur tufft det är. Att plötsligt få sitt namn i medierna, att uppleva att man måste försvara sig i rätten och mötet med en åklagare som gör allt han kan för att visa att jag är skyldig till det jag är anklagad för. Det är inget att leka med.

Men det är inte heller roligt att möta anklagaren på det privata planet. Någon kan känna sig utmanad där. Det kastar mörka skuggor över livet och gör oss modlösa. Och vet du med dig att du är skyldig till det du anklagas för, blir det ändå tyngre, för då läggs den inre anklagelsen till den som du möter utifrån.

Hur svårt detta än är finns det en anklagelse som är ännu värre. Enligt bibeln står vi alla i skuld inför den levande guden. Och det med en åklagare som bara har ett mål,

nämligen att leda oss till evig undergång. Paulus skriver: "Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud" (Rom 3:23). Och bibeln gör helt klart att det finns en anklagare som ständigt försöker att fördöma dig och ta modet från dig. Det är satan, den stora anklagaren, som alltid är upptagen med att ta död på livsmodet och ta från dig frimodigheten från Gud.

Profeten Sakarja ser en bild av detta när han får se Israels överstepräst Josua stå inför Guds tron med anklagaren vid sin sida. Josua är klädd i smutsiga kläder, en bild på att han och det folk han är satt som överstepräst för, har syndat. Israel hade varit i exil i Babylon. Nu hade en liten skara vänt hem för att bygga upp Jerusalem och Herrens tempel, men det var svåra tider. De var få och de hade små resurser och Herrens hus blev inte byggt. Då sände Gud profeterna Haggai och Sakarja och de väckte förnyad tro hos folket med sin förkunnelse. Det är i det sammanhanget Sakarja ser det vi läser i Sak 3:1-4. Satan vill ha översteprästen och folket dömt. Han har ett mål: Att förgöra Guds folk.

Lyckligtvis blir inte Josua överlämnad till anklagaren. Herren själv tar ordet och tar sig an Josuas sak som sin. Han befäller satan att tiga och så förkunnar han sin förlåtelse och rening för Josua och därmed också för Guds folk. Herren är beredd att låta det förgångna vara förgånget och att ge Israel en ny start. Genom Guds

nåd kan de sätta igång med att bygga Herrens tempel. En ny tid kommer. Lyckligtvis gäller det inte bara Josua och Israel den gången. Synen Sakarja fick pekar framåt mot en annan överstepräst som också blev klädd i smutsiga kläder, nämligen Jesus. Aposteln säger att han blev gjord till synd för oss för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:20).

Här är evangeliets kärna och det gäller varje människa som vill ta emot det. Anklagaren har fått sitt. Han fick ropa ut sina anklagelser mot Jesus och den oskyldige gick villigt in under anklagelsen i vårt ställe. Därför måste alla anklagare tiga när du sätter din lit till Jesus och det han gjort för dig. Han har burit din synd på korset och vunnit en evig försoning. Därför kan Gud säga samma sak till dig som till Josua: "Ta av honom de smutsiga kläderna. Jag befriar dig från din skuld och du skall kläs i högtidsdräkt."

Det är evangeliets härliga gåva till alla som tar emot det. Skulden är tagen av en annan och du är fri. Herren själv är din styrka i mötet med anklagaren. När hjärtat fördömer dig och självanklagelserna gör dig förtvivlad, lyft då blicken och se Guds lamm som bar världens synder. Han är din räddning. I honom är du klädd i Guds rättfärdighet och har del i Guds välbehag. Du är Guds barn med en öppen himmel över dig. Sannerligen en orsak till att glädjas!

Kurt Hjemdal

Ny på Syskonbandet

Ronny Gilderskär vikarierar på Syskonbandets kansli under våren.

Sedan årsskiftet finns det en ny person på Syskonbandets kansli. Det är Ronny Gilderskär, som under våren vikarierar som kanslist. Han har även övertagit ekonomihanteringen efter Gun och Anders Eriksson.

Ronny är infödd stockholmare, även om han numera bor i Järfälla. Han har jobbat på Matton AB i nästan 30 år, de senaste åren som it-ansvarig. I september sade han upp sig från sin tjänst, eftersom han kände sig kallad att jobba i ett kristet sammanhang.

- Jag sökte några olika tjänster och så fick jag den här och det är jag jätteglad för!

Ronny har inte träffat på Syskonbandet som organisation tidigare, däremot har han träffat en del av Syskonbandets medlemmar som brukar gå i Clara kyrka, där även han är aktiv.

Mötte Gud i nattvarden

Ronny har ingen traditionell kristen bakgrund, men fick möta Gud på ett för honom oväntat och omtum-



lande sätt för ungefär sex år sedan.

-Jag hade en god vän, en gammal skolkamrat, som utbildade sig till präst. Vid ett tillfälle när jag besökte honom tog jag emot nattvarden och fick då ett starkt möte med Gud. Man kan väl säga att för mig blev det en vändpunkt i mitt liv.

Aktiv i S:ta Clara

Ronny gick först och konfirmationsläste i den församling där han bodde. Han arbetade en del ideellt med ungdomar som kommit på glid, och på så sätt fick han kontakt med S:ta Clara kyrka. Det är ju en församling som arbetat mycket utåt, till exempel på "Plattan" vid Sergels torg i Stockholm. Så i den församlingen rör han sig sedan ungefär fyra år tillbaka och trivs fint.

Tilläggas kan väl också att han sedan tre år tillbaka är gift med Elisabeth.

Text och foto: Kerstin Arnesson

Tillbaka på Syskonbandet

Namn: Kerstin Arnesson

Alder: 53 år

Bostadsort: Olofstorp

Växte upp: På söder i Stockholm

Familj: Ja. Gift med Lars-Ove, tre barn som bor hemma, en dotter och svärson i Huddinge

Husdjur: Tre katter och en hund

Vad inspirerar dig? Jag blir inspirerad av att läsa Bibeln.

Kerstin Arnesson kommer att vikariera som redaktör och även göra layouten för medlemstidningen under våren. Hon är ingen ny bekantskap för Syskonbandet, utan har funnits med på olika sätt i många år.

När fick du din första kontakt med Syskonbandet?

- Strax före påsken 1986 då ordförande ringde. Han hade fått tips om att jag fanns och han undrade om jag skulle kunna jobba med Syskonbandets Kvartalsblad, som fanns då. Ordförande och jag möttes på Sjöliden och han anställde mig.

Vad hette ordföranden?

- Lars-Ove Arne Arnesson, samma ordförande som just nu med andra ord. Så det är "återanvändning" kan man säga.

Har du varit redaktör för Syskonbandets medlemstidning förut?

- Nej, men det har Lars-Ove... Vi bytte en hel del artiklar på den ti-

den vi ansvarade för varsin tidning.

Till Syskonbandets 100-årsjubiléum 2008 var du redaktör för Syskonbandets jubileumsskrift och skrev också artiklar för medlemstidningen under hela året. Hur upplevde du arbetet med detta?

- Jag tyckte det var väldigt roligt. Speciellt att sitta på Kungliga biblioteket och läsa gamla tidningar. Och de gamla handskrivna protokollen som vi hittade, som inte alltid var lätta att läsa, men oerhört intressanta.

Hur känns det att igen bli involverad i Syskonbandet som anställd?

- Det ska bli väldigt roligt att få göra tidningen. Jag känner ju en hel del folk i olika åldrar och tycker att det ska bli trevligt. Jag brukar ju vara med som ledsagare på olika arrangemang, så jag känner mig ganska hemma i sammanhanget.

Vad är du intresserad av?

- Jag stickar, läser böcker, påtar i trädgården... Jag är också ganska engagerad i min hemförsamling, som är Svenska kyrkan i Bergum.

På vilket sätt?

- Jag är vice ordförande i kyrkorådet och är kyrkvärd. Ibland korrekturläser jag församlingsbladet. I barnens skola är jag engagerad i styrelsen för föräldraföreningen.

De går i en kristen friskola och jag är ansvarig för informationsbladet som kommer några gånger per år som föräldraföreningen ger ut och så gör jag föreningens hemsida.

Vad önskar du av framtiden?

- Det har jag ingen aning om...
Jag är så illusionslös.

Vad tycker du är särskilt intressant när du läser Bibeln?

- Att den är så krass och verklighetsnära. Den väjer inte för hur livet är, utan Gud finns mitt i allt och mitt i omständigheterna. Det finns alltid bibelböcker som passar, oavsett om man är lycklig och glad eller längst ner... Att Gud bryr sig även om det inte känns, det är en viktig grundbult i min tro. När man läser en bibeltext många gånger, kan man ändå upptäcka nya saker, det är fascinerande.

Vilken är din favoritbibelbok?

- Job. Jag gillar honom.

Tack för pratstunden och välkommen som redaktör Kerstin önskar den tjänstlediga Kerstin.

Kerstin Olsson

Hälsning från BCA

Strax före jul fick Syskonbandet följande hälsning från Bertemious Christian Association, vår systerorganisation i Etiopien:

Vi hälsar er i vår frälsare Jesus Kristus. Vi är väldigt glada över att renoeringen av Nehemiah centret har startat. Vi kan inte med ord ut-

trycka vår glädje. Naturligtvis är det ett svar på våra böner och ert enträgna arbete, så vi vill säga "Må Gud rikligen välsigna er" för vad ni gjort för BCA. Sen arbetet startade förra veckan har det gått bättre än förväntat och vi hoppas att Gud vill fullborda det i stor seger. Därför ber vi trofast vidare på onsdagar för er och för centrets besökare. Till sist vill vi önska er hopp, seger, frid, stabilitet och framgång under det kommande året. God jul och gott nytt år!

Ansökan till Ansvarsfonden

Medlemmar i Syskonbandet kan söka bidrag från Ansvarsfonden vid tre tillfällen om året: Senast 1 mars, 1 september och 1 december.

Man kan ansöka om man vill delta i en sammankomst för synskadade utomlands, om man av personliga skäl behöver få hjälp till recreation eller rådgivning eller om man på annat sätt önskar få bidrag till något som skulle kunna hjälpa personen till ett rikare liv trots synnedsättningen. Bidrag kan också lämnas till kostnader för utländsk gästs deltagande i sammankomst ordnad av Syskonbandet.

Ansökan måste ske innan aktiviteten skett. Skicka den till Ansvarsfonden, Syskonbandet, Gotlandsg. 46, 5 tr, 116 65 Stockholm eller kansliet@syskonbandet.org

Glöm inte ange hur stor egenavgift du kan stå för och vilket belopp du söker.

Synskadad i Tanzania och i Sverige

En av orsakerna till att Syskonbandet ordnar resor till andra länder är för att vi ska bredda vår egen kunskap om hur synskadade har det. Erik Bondesson, som var med Syskonbandet till Tanzania, upptäckte både likheter och skillnader.

När jag tänker tillbaka på Tanzaniaresan slår det mig hur bra vi har det här i Sverige, för även om många framsteg har gjorts finns det fortfarande mycket som kan förbättras för synskadade i Tanzania. Det är till exempel svårare att få jobb och blindskolorna har inga yrkesförberedande utbildningar. Det finns lagar för funktionshindrade, men de flesta lagar är bara an-

passade för fullt friska. De ekonomiska möjligheterna är inte heller lika stora.

De synskadeföreningar vi besökte bad Syskonbandet om stöd till exempelvis fler anställda. Vissa synskadade göms också fortfarande, även om de inte är lika många som tidigare. Albinos är extra utsatta. Att de göms beror bland annat på tron att funktionshindret är ett straff från en ond ande och därför ses som något skamligt.

Det kan även vara svårare att hitta en livspartner som synskadad. Vill du veta mer om detta och annat om hur synskadade i Tanzania har det och hade det förr, rekommenderas Daisy Grönqvists



Erik Bondesson vid besöket i Tanzania. Foto: Enar Olsson

böcker *Upp ur gropen*, som finns att låna på punkt och daisy genom TPB och *Vägen och viljan* på daisy. Författaren, Daisy Grönqvist, arbetade som lärare på blindskolan i Tabora i många år och byggde upp arbetet på Kibreli i Arusha tillsammans med Luvangas. Hennes böcker ger god inblick i hur livet kan te sig som synskadad i Tanzania.

Många framsteg har ändå gjorts. Det var fantastiskt att besöka blindskolan i Tabora som Kerstin Strindberg grundade på 1960-talet och att se frukten av hennes arbete. Eleverna skriver på punktmaskiner och regletter och räknar med abacus (ett slags kulram), hjälpmedel som även jag använde på lågstadiet. Läser gör de i punktböcker. Eleverna läser samma ämnen som vi gör. Det finns andra blindskolor i landet också, till exempel en katolsk blindskola som fanns redan då Kerstin kom till Tanzania.

Efter blindskolan är det många som utbildar sig på secondary school (ungefär motsvarande vårt gymnasium), varefter en del söker vidare till universitetet. En hel del arbetar som lärare, andra som egna företagare och vissa jobbar på synskadeorganisationer. Jag träffade en man som arbetade på Kibrelicentret i Arusha, där kristen litteratur produceras i punkt (kibreli = braille) och vars arbete Syskonbandet ger ekonomiskt stöd sedan många år. De delar både ut litteratur på blindskolor och skickar ut till privata adresser. Snart har de pro-

ducerat hela Bibeln i punktskrift. De ger även ut ett nyhetsmagasin och bibelkurser i brevform.

Även andra organisationer gör mycket för synskadade, t ex TLB, motsvarigheten till SRF. De arbetar med att hitta synskadade som göms och ser till att synskadade får träning i exempelvis data. De har även en ungdomssektion och en grupp som arbetar med kvinnors rättigheter. På Zanzibar finns en liknande organisation som arbetar med kvinnofrågor och ser till att synskadade får träning i mobility, ADL, data och tillverkning av mattor. 1989 - 1992 arbetade David och Linnéa Lindberg på synskadacentret, varefter Birgitta Karlsson tog över. Idag har Birgitta en affär där hon säljer saker som de synskadade har tillverkat, men hon har även en liten grupp som handarbetar.

Sammanfattningsvis finns det mycket som kan förbättras, men mycket har gått framåt, bland annat tack vare det stöd som Syskonbandet bidrar med. De organisationer vi besökte vill även ha fortsatt kontakt med Syskonbandet och det känns så givande att få utbyta erfarenheter. Det gjorde vi dessutom på konferensen med TCAB, en motsvarighet till Syskonbandet, i Tabora. Den föreningen hoppas bli landsomfattande precis som vi, men i Tanzania måste man i så fall välja att vara med i TLB eller denna, vilket känns konstigt för oss svenskar som kan vara med i både SRF och i Syskonbandet.

Erik Bondesson

Hjälp oss rädda centret i Etiopien!

Aktionen för att rädda centret för den kristna synskadeföreningen i Addis Abeba, Etiopien är nu i full gång. Det upprop som vi gjorde i höstas har fått ett starkt gensvar och vi har nått insamlingsmålet 100.000 kr. Ett varmt tack till alla givare!

Ett kontrakt har skrivits mellan BCA (synskadeföreningen) och ett byggföretag. En oberoende kontrollant har också anlåtats för att följa processen. Daniel Gezahegne, som är ledare för SPCM (Svenska Pingstmissionen) i Addis har också gjort en mycket värdefull insats då det gäller både bedömningarna av de arbeten som behövs samt kontraktsskrivandet. Vi räknar med att arbetet kommer att ta ca två månader, så förhoppningsvis kan det bli en återinvigning av centret i februari.

Då arbetet sattes igång i början av december och man började gräva i grunden upptäckte man att det skulle behövas ytterligare förstärkningsarbeten samt att taket behöver förändras så att regnvatten kan avledas från huset, en felkonstruktion som har gjort att en

hel del vatten har runnit in i huset. Man räknar sedan inte med att det kommer att bli några mer fördyringar då man nu har en god överblick över situationen.

Det är helt nödvändigt att dessa grundläggande jobb görs för att denna räddningsaktion ska bli framgångsrik och hållbar. Samtidigt innebär dessa förändringar att den kostnadskalkyl som gjorts upp inte håller. Istället för 100.000 kr räknar vi nu med att vi kommer att hamna på en slutkostnad på 125.000 kr.

Vi vädjar därför till våra trogna missionsvänner i Syskonbandet så att de 25.000 kronor som nu saknas också kommer in. Det skulle även vara mycket positivt om vi kan hjälpa våra vänner med en liten startkapital så att de kan komma igång igen med att knyta mattor samt andra arbeten som hjälper de synskadade att få en liten inkomst och slippa tigga. Gåvor kan sättas in på bankgiro 342 – 9552 eller plusgiro 36449-7.

Tack för att ni vill vara med så att vi kan nå vårt insamlingsmål!

Enar Olsson

Syskonbandet

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.

Utkommer i punktskrift, svartskrift och på Daisy.

Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr, 116 65 STOCKHOLM.

Ansvarig utgivare: Lars-Ove Arnesson

Redaktion: Kerstin Arnesson (vik) och Kerstin Olsson (tjänstledig).

Telefon, kansli 08-641 30 45, 641 30 95, redaktion 031-702 09 19.

E-post: kansliet@syskonbandet.org eller redaktion@syskonbandet.org

Hemsida: www.syskonbandet.org Plusgiro 3 64 49-7 Bankgiro 342-9552