



Kristna
synskadades
förening

Nr 4, 2013
Årgång 105

Syskonbandet

SYSKONBANDET

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet



Daniel Strömberg lägger på musik till vår kommande CD. Foto: Ronny Gilderskår

**Vår musik-CD blir till
Följ med till Norge!
Vi minns två hedersmedlemmar**

Från verksamhetsledaren

Toner, glada durklanger, vackra mollstrofer. Olika melodislingor dyker upp i mitt huvud och jag hör mig själv nynna utan att först ha reflekterat över vad för sång det är som spelar inne i mig. Det är nyskrivna sånger av Syskonbandets medlemmar och som vi nu jobbar med för fullt i föreningens musikprojekt. Fantastiskt fina sånger är det som några av föreningens medlemmar gjort och delat med sig av. Likaså de arrangemang av sångerna som nu gjorts. Det är inte bara vackra melodier utan också berörande texter som berättar om tro och tvivel, sökande och förtröstan, hopp och glädje.

Musiken måste vara något av det underligaste och mest sköna Gud har skänkt oss. För även om du inte själv är musikutövare, tänk dig, hur vore en värld helt utan musik? Ny musik vågar jag påstå går att skapa om och om igen i all oändlighet. Jag snuddar vid funderingen på hur många sånger som kan ha skapats i människans historia, men tanken är svindlande och endast Gud kan veta detta. Fastän nya sånger dyker upp gång på gång så tröttnar vi heller aldrig utan det finns alltid nya möjligheter till att

något alldeles speciellt sägs och upplevs i en ny sång. Min gissning är att inte heller Gud tröttnar på att höra nya sånger, trots att han med hästlängder måste vara den som hört flest sånger och dessutom flest repris. Snarare tror jag att han ler, överraskas och gläds med den fantasi och kreativitet vi människor visar upp i att använda denna njutbara del av skapelsen.

Det måste vara antingen rösten eller slagverken som var de allra första instrumenten som människan använde sig av och som vi i allra högsta grad använder oss av idag, trots all uppfinnserikedom av instrument som uppkommit genom tiderna. Också djuren, så som fåglarna använder sig av dessa, åtminstone rösten. Jag vill uppmuntra oss alla till att sjunga och spela i mångfalden av stilar som skapelsen ger oss möjlighet till, och att lyssna på andras musicerande också fåglarnas i våren som nu äntligen kommer till oss!

Så ser jag fram emot att träffa er alla som kommer till våra gemenskaps- och årsmötesdagar i maj!

Tina Hanson

Innehåll

Från verksamhetsledaren.....	2	Verksamhetsberättelse 2012.....	5
Medlemsnytt.....	3	Vår musik-CD är på gång.....	9
Till minne: Gunnar Lorentzson.....	3	Var med och sjung.....	10
Till minne: Sonja Wall.....	4	Inbjudan till Nordisk konferens...	10
Rösta i styrelsevalet.....	4	Stanna hos oss.....	11
		Redaktionsruta.....	12

Medlemsnytt

Nya medlemmar

Sten Lindén, Timrå

Anine Gladh Eklund, Mölltorp

Till fridens hem

Sonja Wall, Huskvarna

Avled 2013-04-04

Gunnar Lorentzson, Gränna

Avled 2013-03-20

Kristina Wihed, Jönköping

Avled 2013-01-28

Till minne:

Gunnar Lorentzon

En av Syskonbandets stora profiler har gått ur tiden. Den 20 mars 2013 avled Gunnar Lorentzson, han var född 7 februari 1927.

Gunnar var en person som var mycket engagerad i församlingsliv och föreningsverksamhet. Vi som var med i Syskonbandet på den tid Sjöliden fanns minns Gunnars stora intresse både för praktiska och organisatoriska ting. Han fanns med i kommittén när stadgar skulle ändras. Han var mycket aktiv i det arbete det innebar att till slut sälja Sjöliden när den ekonomiska belastningen inte kunde väga upp den tillgång det innebar att ha en egen kursgård. Jag vet att Gunnar då inte hade stor tro för att föreningen skulle leva vidare efter denna för många svåra förändring. Men i det nya skede som kom var han ordförande 1992-1996. Gunnar blev också en av Syskonbandets hedersmedlemmar.

Gunnar var mycket engagerad också i SRF. Han hade ett stort in-

trasse för synskadades situation i andra länder och gjorde åtminstone ett Afrika-besök i anslutning till ett biståndsprojekt inom SRF. Han hade naturligen ett stort intresse för Syskonbandets missionsinsatser. 1978 var en liten grupp från Syskonbandet med i en internationell vecka hos Torch Trust i England. Gunnar var med då. Han lärde sig punktskrift som vuxen och brottades också med det engelska förkortningssystemet för att kunna läsa bibeltext och annat på engelska.

På 1960-talet träffade Gunnar sin Svea. Antagligen träffades de på Sjöliden, men framför allt var de som par ofta sedda gäster där. En stor del av sommarsemestern var att först åka till kursen på Haga-berg och därefter komma till Sjöliden. Jag hade nöjet att vid några tillfällen bo hemma hos Gunnar och Svea i samband med sammanträden inom Syskonbandet och några församlingsbesök jag gjorde både runt Gränna och i Gnosjö-trakten, där Gunnar hade sina rötter. Ja, Gunnar var mycket inblandad i att de besöken kom till stånd.

Gunnar jobbade i industrin hela sitt liv, även sedan han blivit helt blind. En praktiker var han men också from och medveten om trons innehåll. När jag blev ordförande första gången fick jag ganska direkt en reprimand, eftersom jag tog in en medlem som inte uppfyllde kraven i en tydlig kristen bekännelse och livsstil. Vi kom nog närmare var-

andra i den saken efter hand, men Gunnar var inte rädd för att högt och ljudligt ge uttryck för sina åsikter. I bönesamlingar var han innerligt aktiv. Jag minns hur han ofta citerade en psalm av Jeanna Oterdahl:

”O du som ser, o du som vet
vart stackars väsens hemlighet,
som också vet, långt mer än jag,
mitt väsens natt och dag,
tag allt jag äger i din hand,
bränn slagget med din
renhets brand
och låt mig leva i ditt land,
min Fader och min Gud.”

Att leva i Guds land kan vi få redan här och nu. Den kristna tron levde Gunnar med hela sitt liv. Nu har han nått målet efter ett långt och engagerat jordeliv.

Vi tackar Gud för Gunnar och lyser frid över hans minne.

Lars-Ove Arnesson

(Begravningen ägde rum den 19 april. Minnesgåvor kan sättas in på Syskonbandets plusgiro 36 449-7 .)

Till minne: Sonja Wall

Sonja Wall har blivit befordrad till härligheten.

Vid nyligen fyllda 89 års ålder fick Sonja Wall bryta upp efter ett långt liv i tjänst för Gud. Sonja var frälsningsofficer och verkade bland döva och synskadade. Det fanns tidigare inom Frälsningsarmén expeditioner för döva och synskadade på en rad orter; under senare delen av sin tjänst var Sonja stationerad i Jönköping. Det känns nästan lite märkligt för mig att Gunnar

Lorentzson och Sonja Wall har fått gå hem så nära varandra i tid. Det finns nog dem av oss som associerar de två med varandra: Båda var mycket aktiva i Syskonbandet och blev hedersmedlemmar. Båda har betytt mycket för synskadade i Jönköping med omnejd.

Sonja var under en lång rad av år ledamot i Syskonbandets styrelse och hade posten vice ordförande mestadels. Det finns fortfarande många syskonbandare som från årsmötesdagarna minns vittnesbördsmötena, där Sonja var som fisken i vattnet. Hon tjänade också i predikan och själavård i Syskonbandets samlingar. Hon var den som sprang runt med mikrofonen i många årsmöten.

Nu är ett långt liv i tjänst för Guds rike till ända. Vi tackar Gud för vad Sonja betytt i Syskonbandet och lyser frid över hennes minne.

Lars-Ove Arnesson

(Begravningen äger rum 2 maj i Svarteborg kyrka, Dingne i Bohuslän. Minnesgåvor kan sättas in på Syskonbandets plusgiro 36 449-7)

Rösta i styrelsevalet

Alla kristna synskadade medlemmar som har betalt sin medlemsavgift (200 kr) senast den 31/3 ska nu ha fått röstsedlar skickade till sig per post. Glöm inte bort att använda dig av din rösträtt! Senast den 1/5 måste vi ha din röst hos oss på kansliet. Har du inte fått dina röstsedlar? Hör av dig omedelbart till kansliet!

Ronny Gilderskär

Verksamhetsberättelse för år 2012.

Inför kommande årsmöte presenteras här verksamhetsberättelsen.

Ordförandens inledning

De tio budorden är den ledning som Gud ger till Moses och Israelerna.

Budord som i lika hög grad kan leda oss i vårt arbete inom Kristna föreningen för synskadade, Syskonbandet.

Det skrevs på stentavlorna med Guds finger för Moses och Israelerna och de gäller i hög grad för oss i Syskonbandet, under nådens år 2013.

De 10 budorden, Andra Moseboken, 20 kapitlet

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn
3. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den
4. Den sjunde dagen är Guds sabbat, då du skall vila
5. Hedra din fader och moder, för att du ska leva länge och väl
6. Du skall icke dräpa
7. Du skall icke begå äktenskapsbrott
8. Du skall icke stjäla
9. Du skall icke bära falskt vittnesbörd
10. Du skall icke ha begärelse till din nästas hus eller hustru

Kansliet

Tina Hanson har fortsatt som föreningens verksamhetsledare, en tillsvidare-tjänst på 100 %. Ronny Gilderskår har fortsatt som kombinerad kanslist, ekono-

mihandläggare och redaktör, också detta en tillsvidare-tjänst på 100 %. Som ett led i den utökade kontakten med Ågesta folkhögskolas preparandkurs för synskadade ungdomar har kansliet för andra året i rad haft en praktikant under en vecka på våren.

Utvärdering

En stor enkät skickades ut till alla medlemmar i Syskonbandet under våren 2012. Totalt kom det in svar från 61 medlemmar. Sådant som särskilt framträdde var att en tydlig majoritet har i enkäten svarat att de fått kontakt med Syskonbandet genom en vän eller bekant, vilket vi alla kan ta till oss av som en uppmuntran och utmaning framåt i spridningen till vänner och bekanta om föreningen. I frågan som gav möjlighet att i en femgradig skala gradera sin uppskattning av evenemang med Syskonbandet så svarade 58 % med bästa betyg och resterande med näst högsta. På frågan om vad man önskar mer av på evenemang vill många ha mer av fysisk aktivisering. De allra flesta vill att vi fortsätter på samma sätt som idag i antalet och typen av evenemang, men en stor del tyckte också att vi ska satsa mer på kurs- och temahelger. De allra flesta, över 80 % av de svarande, läser medlemstidningen alltid eller oftast. Åtta personer svarade att de gärna vill engagera sig mer i missionsarbetet. Många kloka synpunkter och idéer kom in vilka personal och styrelse tar med sig i fortsatta arbetet med föreningens verksamhet och utveckling. Den handlingsplan som godkändes av styrelsen vid första mötet 2011 har gått igenom på nytt och lagts till handlingarna.

Tidning

Tidningen Syskonbandet har under året getts ut med 10 nummer varav två större nummer i juni och november. Den har getts ut i punktskrift, storstil, på CD och sänts digitalt med e-post. Tidningen har även lagts upp i PDF- och textformat samt den inlästa versionen på mp3 på hemsidan. Sedan våren har hela produktionen av den inlästa versionen, inläsning, CD-kopiering, kuvertering, gjorts på kansliet. Den tryckta versionen liksom den i punktskrift sänds till tryckeri varifrån punktskriftstidningarna också sänds ut till prenumeranterna.

Hemsida

Den i fjol framtagna hemsidan har fortsatt att utvecklas och kontinuerligt uppdaterats. Vi har tydligt uppmärksammat på dess vikt vad gäller källa till informations-spridning och kontaktagande.

Litteratur

Personer på TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) bjöds in till Syskonbandets kansli och möte ägde rum angående önskemålet och frågan om en nyframställan av Bibeln på Daisy som Syskonbandet väckt. Besked gavs om att det inom TPB tagits beslut att en satsning på detta görs. En dialog ska fortsätta där Syskonbandet har möjlighet att påverka utformningen.

Årsmötesdagar

Den 16-20 maj hölls årets årsmötesdagar och vi återvände till Tollare folkhögskola, som vi lärde känna i fjol, i Saltsjö-Boo någon mil utanför Stockholm. Föredrag och delande samtal hölls första förmiddagen av skolans lärare Åsa Knutsson med KASAM(känsla av sammanhang) i fokus och under rubriken "Att gå vidare". Efter lagkampstävlingar på eftermiddagen gästades vi på kvällen av Elise Lindqvist som berättade om sitt liv under rubriken "Har gått vidare, från mörker till ljus". I buss bar det av in till centralaste Stockholm på fredagen. Guidad tur i Riddarholmskyrkan och efter lunch på italiensk restaurang upplevdes föreställningen "En tisdag i september" på ljudteatern Audio-

rama på Skeppsholmen. På lördagen hölls årsmötet och på kvällen bjöd många medlemmar på sig själva i tal, sång och inkluderande dans. I år bildades ett lovsångsteam som ledde sången vid varje kvällsandakt och andra tillfällen. Före lunch på söndagen avslutades dagarna med en egen nattvardsgudstjänst. Totalt deltog 49 personer dessa dagar.



Utomhusaktiviteter i solskenet. Foto: B-I Hanson

Musikprojekt

Musikprojektgruppen fortsatte sitt arbete med planering av den musik-CD som Syskonbandet avser ge ut. Som inspirerande igångsättare för alla medlemmar arrangerades en text- och musikskaparhelg under våren. Fram till årsskiftet hade alla medlemmar sedan möjlighet att inkomma med egenskrivna sånger. Sånger inkom och fortsättning följer kommande år.

Lokal verksamhet

Stockholmsgruppen fortsatte sina tisdagsträffar som tidigare med måltid, föredrag, sång och andakt. Sammantaget 10 träffar samt en heldagsutflykt och ett studiebesök i Katolska domkyrkan. Vårens träffar arrangerade Maud Lindberg och Olle Andersson som tidigare men avsåg sig detta vid halvårsskiftet. Till hösten tog andra vid, med Anna Sonmark i spetsen. Antalet tisdagsträffar drogs ner till en gång i månaden men fortsatte med samma upplägg som tidigare och inhyrning i SRF:s lokal på Gotlandsgatan 44. Halmstadsgruppen med Rut Ekström i spetsen fortsatte träffas ungefär en gång i månaden under våren men upphörde sedan med träffarna på grund av ålder och orkeslöshet bland flera i den lilla

gruppen.

Lokala träffar i andra delar av landet fortsätter uppmuntras och intresse finns men har ännu inte kommit igång.

Nordisk gemenskap

Ett ledarmöte med representanter från Sverige, Norge, Finland och Danmark hölls den 30-31 augusti på Hurdalcentret i Norge för planering av kommande års konferens på platsen.

En nordisk resa för ungdomar och unga vuxna till England genomfördes 14-18 augusti. Läs mer nedan.



Vid Hurdalssjön. Foto: Ronny Gilderskär

Internationellt arbete

Beslut togs i år om att genom en insamlingsinsats stödja det byggprojekt av butikslänga som UFSAMC, föreningen av kristna synskadade i Kongo-Kinshasa, planerat sedan flera år men inte kunnat genomföra med egna ekonomiska medel. Insamlingsmålet var 50 000 SEK och höll på fram till årsskiftet för att sedan stämmas av. Föreningen fick 10 000 SEK i föreningsstöd av Syskonbandet också i år.

Toalettprojektet i Sebeta, Etiopien, som påbörjades för ett par år sedan och som Syskonbandet gjorde insamling till började vid årets slut, efter flera krånglande omständigheter så som byggmästare som hoppade av, feldimensionerat fundament för vattentanken med mera, att se sin ände. Deras ekonomi är pressad och den sociala verksamheten som föreningsbyggnaden i Sebeta är ämnad för har inte kommit igång men förutsättning-

arna är i övrigt goda. Också i år gav Syskonbandet ett ekonomiskt stöd på 10 000 SEK till föreningens verksamhet.

Det ekonomiska stödet till föreningen TCAB i Tanzania och till Kibreli litteraturarbete förblev det samma i år som tidigare år, 3000 SEK respektive 12 000 SEK. Från olika håll har begagnade skrivmaskiner och perkinsmaskiner i varierade skick skänkts till Syskonbandet och lämnats för reparation för att sedan sändas till blindskolan Shule ya Furaha i Tabora, Tanzania.

Gemenskapshelger

Den 2-4 mars bjöds alla medlemmar in till en kreativ gemenskapshelg med fokus på text- och musikskapande, på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa, som en uppstart på det stora CD-projektet. Åsa Molin, teolog och lärare på skolans bibelinje, ledde oss i praktiska övningar och tips på hur man kan börja skapa en text som blir till en dikt eller sång. Kenneth Berrio Garcia, kursansvarig på skolans musiklinje, inspirerade oss till att våga skapa melodier. Gruppen höll en egen nattvardsgudstjänst tillsammans i herrgården på skolan. 20 personer deltog.

Den 16-18 november arrangerades en gemenskapshelg med temat *Gestaltning av tro* på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå. Anna Gradin, pedagog och



Skapande på Strömbäck. Foto: Tina Hanson

bibliodramalärare, ledde oss i olika övningar med fysisk rörelse och skapande gestaltning av psaltarpsalm med hjälp av en stor mängd med material att välja på. Söndagens gudstjänst firade vi i Gris-

backa kyrka där vi också hade vår avslutande lunch och samling. 23 personer deltog totalt denna helg.

Barn- och ungdomsverksamheten

BUR (Barn- och ungdomsrådet) har sedan årsmötet bestått av Elin Hörnblad, Pontus Nyman, Sofie Sundin, Marlene Olsson, Jim Lagerlöf och Isabelle Svensson. Elin och Pontus har varit sammankallande. Ordförande och verksamhetsledaren inbjöd till en träff för att prata om BURs uppgift nu och framåt. Halva gruppen slöt upp och idéer om BURs utformning och uppdrag framkom.

Ett familjeläger arrangerades den 11-15 juli på Strandgården utanför Halmstad. Förutom egna samlingar och bad deltog vi i de aktiviteter som ordnades av gården så som barnkalas med lek och glass, Minuten-tävlingar och trumskola. Vi hälsade på hos Rut Ekström där vi åt tillsammans, fick höra om Ruts egen livsberättelse och göra en bönelek. Gudstjänst firades i strandgårdens kapell och flera i gruppen medverkade med trumkomp till psalmsång. 17 personer deltog i detta läger.

Den 14-18 augusti arrangerade Syskonbandet och norska KABB en gemensam ungdomsresa till England. Vi bodde på det kristna Highbury center i London. Turistmål besöktes så som sightseeing på Themsen och besök i St Paul's Cathedral med synanpassad guidningstur. Där firade vi även mässa. Vi reste till Torch House i Market Harborough där vi fick en hel dag tillsammans med anställda, medlemmar och volontärer i Torch Trust. Resans sista heldag i London avslutades med musikalen Les Miserables på Queen's Theatre. Totalt deltog 22 personer på denna resa, varav 13 från Sverige. I övrigt har ungdomar och unga vuxna deltagit vid de gemensamma evenemangen i Rimforsa, Strömbäck och på årsmötesdagarna.

Styrelsen

Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet enligt följande: Anita Örum ordförande, Sture Lyreskog vice ordförande, Kerstin Adestrom sekreterare, Ann-Christine Folke vice sekreterare, Bernt Mårtensson ordinarie ledamot, Erik Bon-

desson första ersättare och Narola Olsson andra ersättare.

Arbetsutskottet har under året bestått av Anita Örum, Sture Lyreskog och Kerstin Adestrom.

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden varav ett mailledes. AU har haft ett protokollfört möte.

Medlemmar

Medlemsantalet var vid årets slut 313 medlemmar, varav 218 synskadade och 95 stödjande. Under året välkomnades 10 kristna synskadade medlemmar och 4 stödjande. Nio medlemmar har under året fått hembud. Två personer har begärt utträde.

Ekonomi

Året har präglats av en stor osäkerhet på de finansiella marknaderna. Räntenivåerna är nere på historiskt mycket låga nivåer och det har varit svårt att få avkastning på vårt kapital även om börserna vände uppåt mot slutet av året. Kapitalplaceringsgruppen har haft 3 protokollförda möten och har därutöver haft löpande kontakt via telefon och e-post samt ett flertal kontakter med vår externa rådgivare på Direkt finansiella tjänster. För året som helhet kan vi inte få täckning för våra kostnader utan vi slutar på ett minus på cirka 400 000 kr. Styrelsen har påbörjat ett arbete för att se över möjligheterna till fler och ökade intäkter och/eller minskade kostnader.

Slutord

Vi ber om vår Herres fortsatta ledning och vishet i arbetet med att driva vår förening vidare med de utmaningar vi står inför.

När vi ser tillbaka på det gångna året känner vi stor tillfredsställelse över vad vi med gemensamma ansträngningar har lyckats åstadkomma.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till personal och alla andra som under året bidragit till föreningens verksamhet.

På styrelsens uppdrag
Ordförande Anita Örum och verksamhetsledare Tina Hanson

Vår musik-CD är på gång

Som ni har läst om tidigare så håller Syskonbandet på att göra en alldeles egen musik-CD. Daniel Strömberg är sedan en tid tillbaka i full gång med att arrangera och spela in musikbakgrunder till CD:n.

Hur började du intressera dig för musik Daniel?

– På min mammas sida var det flera släktingar som var musiker och spelade in skivor och gav konserter så jag växte upp med musiken från första början. Redan i treårsåldern började jag plinka melodier på piano. När jag var sju år började jag med akustisk gitarr och gick på kurs i att spela klassisk gitarr.

Jag har alltid spelat på gehör och min pianofröken försökte tvinga mig att läsa noter genom att hålla för böcker över pianotangenterna så att jag inte såg tangenterna utan skulle läsa noterna istället. I högstadiet började jag i mitt första band, jag spelade både trummor och bas beroende på vilka övriga som var med. Bas blev sedan mitt huvudinstrument även om jag spelar gitarr, piano och trummor också. Det blev sedan tre år på jazzgymnasiet i Gävle även om mina första minnen av jazz var att jag tyckte det lät förskräckligt. Idag är väl jazz och klassisk musik det som ligger mig närmast om hjärtat. Jag gick sedan en tvåårig musiklinje på Liljeholmens folkhögskola där jag träffade Tina som även är känd som verksamhetsledare på Syskonbandet! Nu är vi framme vid år 2002 då jag efter folkhögskolan jobbade som musiklejare på mu-

sikgymnasiet i Linköping. 2004 flyttade vi till Lund och jag pluggade idéhistoria och filosofi. Sedan två år tillbaka har jag ett eget företag "D.S. MusicProd." och har byggt upp en hemmastudio för musikproduktion. Jag jobbar också extra som ledsagare på CJ's ledsagar-service. När sedan Syskonbandet beslutade sig för att göra sin CD så fick jag frågan om åta mig att göra arrangemang och musikbakgrunder. Det blir betydligt billigare för Syskonbandet än att hyra en studio och jag är mycket glad över att jag har fått ställa upp min utrustning på kansliet.

– Hur går det till när du sitter här och förbereder för vår CD?

– Jag har fått låtskrivarnas musik och texter, de flesta har gjort en egen enkel inspelning med enbart sång eller sång och ett instrument, gitarr eller piano. Jag har sedan försökt fånga känslan i deras melodi och gjort arrangemang i en stil och med de instrument som jag tycker passar.

Det mest positiva är när jag lyckats överraska låtskrivarna med att kunna göra mycket mer av deras låt än vad de trodde var möjligt. Någon låt är i musikalstil, en annan lite sommarvals och ytterligare någon är lite "jazzig". Man kan säga att datorn är mitt instrument när jag börjar bygga upp en ny låt. Först programmerar jag trummorna och sedan lägger jag på bas. Elgitarr och akustisk gitarr är de instrument jag spelar på, resten spelar jag på ett keyboard för att lägga på bas och andra instrument som stråkar

och piano.

Jag har att välja på hundratals olika instrument i datorn och alla är riktiga inspelade, eller som det heter ”samplade”, så det blir ett väldigt äkta och naturtroget ljud och känsla. Den slutgiltiga solist och körsången kommer att spelas in i studio och sedan mixas allt samman. I slutet av april ska musiken vara klar och då ska vi skicka ut en övnings-CD till alla som ska vara med och sjunga och jag har inte behövt känna mig stressad under resans gång utan vi har fått en bra grund som jag fortsätter att jobba med avslutar Daniel.

Ronny Gilderskär

Var med och sjung!

Miss a inte den unika chansen att vara med på Syskonbandets musikskiva! Tiden börjar löpa ut och sista anmälningdagen för att delta är den 30 april. I förra numret av tidningen och på Syskonbandets hemsida finns all information om inspelningsdagarna 6-9 juni. Du är också alltid välkommen att höra av dig till kansliet för mer information. Det blir roliga och spännande dagar av körsång i studio, fina stunder av gemenskap på vacker plats, och i höst kommer sedan skivan ut för försäljning. Så kom och sjung!

Inbjudan till Nordisk konferens

Den **15-18 augusti** bär det av till

Norge! För fjärde gången bjuder vi nu in till Nordisk konferens och det är norska föreningens tur att vara värdland. Medlemmar i våra danska, norska och finska systerföreningar strålar samman för fina dagar tillsammans på Hurdalcentret! Temat för denna konferens är *Tron som spränger gränser*.

Konferens- och rehabiliteringsanläggningen i Hurdal, drygt sju mil norr om Oslo, där vi kommer hålla till ligger mycket vackert intill en sjö och omgivet av gröna skogar. Det finns bastu, kanoter, roddbåt, badbrygga och en utmanande äventyrsbana i luften mellan träden. Inne i den nyrenoverade och välutrustade anläggningen finns en liten simhall, klättervägg, musikrum, verkstäder och mycket mer. Kurt Hjemdal, tidigare bland annat bibelskollärare och ledare för en av Norges största kristna organisationer, numera pastor, som var med under vår konferens i Danmark 2009, gästar oss som talare. Professionell musikunderhållning, fina andaktsstunder, lovsång, givande samtal där vi delar våra erfarenheter, gudstjänst och mycket mer utlovas! På kvällarna blir det delvis egna samlingar för yngre deltagare – ungdomar och unga vuxna. Program för barn utlovas också parallellt med delar av konferensens program. Konferensen passar alltså för alla, så anmäl dig och kom med!

Tid: Konferensen startar med middag på Hurdalcentret torsdagen

den 15 augusti kl 17.30 och avslutas med lunch på söndagen 18 augusti kl 12.00.

Resa: Beroende på var i Sverige du bor kan olika resesätt passa dig, men gemensam resa erbjuds från Arlanda flygplats preliminärt kl 12.20 på torsdagen och hemfärd med flyg på söndagen och vi landar då på Arlanda kl 18.00. Väljer du i samband med din anmälan att ansluta till denna resrutt så bokar Syskonbandet din resa.

Pris: För medlemmar som betalt medlemsavgift 2013 och för dig som kommer med på evenemang med Syskonbandet för första gången är det starkt subventionerade konferenspriset **2000 kr** i dubbelrum och **2400 kr** i enkelrum (antalet enkelrum är mycket begränsat)

För dig som är 16-30 år är priset **1000 kr** i dubbelrum

För barn 0-15 år i föräldrars sällskap är priset **500 kr**

Resesubvention: Den vanliga subventionen gäller för den del av din resa (i Sverige och Norge) som överstiger 500 kr (med maximalt 700 kr).

Anmälan: Sista dag för anmälan är den 24 maj. En anmälningsavgift på 500 kr sätts samtidigt in på plusgiro 36449-7 och denna återbetalas ej vid eventuellt avhopp. Resterande belopp betalas senast i samband med konferensen.

Välkommen med din anmälan och eventuella frågor till Tina på kansliet! Tfn. 08-641 30 95 eller e-post tina@syskonbandet.se

Stanna hos oss

Betraktelse mellan påsk och Kristi himmelfärd av Jim Lagerlöf

Vi befinner oss mellan Påskdagen och Kristi himmelfärds dag. Mellan Herrens uppståndelse och hans uppstigande till himlen. Vad hände där och då? Vad händer här och nu?

I Markusevangeliet står det att Jesus, efter uppståndelsen, visade sig i "annan skepnad" för två av lärjungarna medan de var på väg ut på landet (Mark 16:12). Markus syftar troligen på det som Lukas skriver mer om i sitt evangelium. Om de två lärjungarna som vandrade från Jerusalem ut till Emmaus. De är ledsna, de har tappat hoppet. Livet har fallit i bitar. De hade svårt nog att förstå vad Jesus menade när han talade med dem om det lidande han skulle lida, han som hade tagit ett bröd och sagt att det var hans kropp, som blir utgiven – offrad – för dem och för många. Sedan förrådde Judas sin Mästare, kanske för att han tappat tron, kanske för att han ville se vad Jesus egentligen gick för. Inför lärjungarnas ögon fängslades Jesus, han som de trodde på, han som de älskade. Han fördes bort för att korsfästas. Allting rasade samman. De hade hoppats på befrielse, på försoning, på upprättelse. Men i Jesu död dog också deras hopp.

Men på väg till Emmaus slår han följe med dem. Jesus går upp jämsides med två lärjungar och frågar dem vad de talar om. De känner inte igen honom, de förväntar sig

inte att han är vid liv. De berättar för honom om vad de upplevt under judarnas påsk i Jerusalem. De berättar om Jesus från Nasaret som de trodde på men som dog. Nu ryktas det om att han har uppstått, men det verkar så konstigt. Då säger Jesus till dem: "Är ni så tröga?" Han undrar om de inte fattat att Messias skulle lida mycket för att kunna gå in i sin härlighet. Och så börjar han undervisa dem om vad som står om Messias i gamla testamentet, med början i Moseböckerna och i profetskrifterna.

När de kommit fram till Emmaus verkar Jesus vilja gå vidare, då bjuder de in honom till sig. De säger "stanna hos oss". Han gör så och när de delar en måltid ser de två lärjungarna när Jesus bryter brödet och då känner de äntligen igen honom, det står att "fjäll föll från deras ögon". Nu förstår dem att han verkligen har uppstått. Under tiden mellan uppståndelsen och Jesu upptagande i himmelen möter Jesus sina lärjungar, på ett nytt sätt. De hade sett honom predika, bota sjuka, uppväcka döda, de hade sett honom lida och dö. I och med att de möter den uppståndne Jesus faller alla bitar på plats. Nu förstår de vem han är. Från svag tro, som inte

kunnat uträtta mycket, förs dem – av Jesus som öppnar deras ögon – till en tro som bär dem ut i världen. En tro som bär dem att förkunna, att vittna om vad Jesus verkligen gjort. Om Jesus uppstått blir allt möjligt. Om liv kan blomma ur död, om ljus kan tändas ur mörker – då blir livet – varje människas liv – värt att leva.

Och en sak till. Jesus sätter Bibeln i centrum för lärjungarna. Det står om Jesus redan i gamla testamentet, hos Mose och profeterna, menar Lukas. Vi kristna behöver bli bättre på att läsa om Jesus just i gamla testamentet, tror jag. Men, undrar vän av ordning, det står väl inte om Jesus i Moseböckerna? Det står väl inget om Jesus hos Jesaja eller hos Jeremia, eller i Psaltaren? Jo, enligt Jesus själv gör det faktiskt det. Det handlar om honom, på varje sida. Det står i Lukasevangeliet att han visade på sig själv "överallt i skrifterna" (Luk 24:27). Överallt. Sök efter Jesus, överallt i Bibeln, inte bara i Evangelierna. I Bibeln är han kvar hos oss, här och nu, och i det brutna brödet. Han är kvar, vi får upptäcka honom.

Jim Lagerlöf

Syskonbandet

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Utkommer i punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida: www.syskonbandet.se/medlemstidning.

April 2013.

Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr, 116 65 STOCKHOLM.

Ansvarig utgivare: Anita Örum. Redaktör: Ronny Gilderskär.

Telefon, kansli och redaktion: 08-641 30 45, 641 30 95.

E-post: kansliet@syskonbandet.se eller redaktion@syskonbandet.se

Hemsida: www.syskonbandet.se Plusgiro 3 64 49-7 Bankgiro 342-9552