

SYSKONBANDET

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet



Överst: Hälsning från Hongkong Foto: Ronny Gilderskär

Nedan: Curling och körsång från lägret i Glimåkra

Foto: Britt-Inger Hanson

Från verksamhetsledaren

År 2012 är redan påbörjat och det är massor av trevliga händelser som ligger framför och som du har möjlighet att delta i på ditt sätt! Leta nu därför fram din almanacka, fickminne eller vad du nyttjar för att hålla reda på viktiga händelser som inte får missas och notera det som händer inom Syskonbandet!

Den 2-4 mars inbjuds alla som vill pröva sina vingar i att skapa sångtext eller melodi. Under Kristi Himmelfärdshelgen 16-20 maj har vi våra Årsmötes och gemenskapsdagar då vi återvänder till Tollare som var omtyckta av såväl unga som gamla vid fjolårets sammankomst där. Föreningens årsmöte hålls på lördagen den 19 maj. För några av de yngre medlemmarna bär det tillsammans med norrmän av till England den 14-18 augusti. I juli blir det ett familjeläger och under hösten kommer det att bli en gemenskaps-helg men mer exakt tid och plats för dessa evenemang får du i senare nummer. Lokala träffar i Stockholm, Halland och Göteborg fortsätter. I Uppsala och Västerås drar även lokala träffar igång.

Utöver dessa evenemang kommer det under året jobbas på att få fram

material till den musik-CD som Syskonbandet ska ge ut. Projektplanen är lagd och planen är att skivan ska vara färdig för försäljning i oktober 2013. Fundera på hur du kan bidra – med låtar, pengar, kontakter, bön. Alla medlemmar får mer ingående information om detta projekt i separat utskick.

Nu i årets start skickas en enkät ut till alla medlemmar. Önskan är att alla bidrar med att svara på denna och avsikten är att den ska hjälpa till att visa vad som bör vara som det är inom föreningen och vad som bör ändras eller göras nytt. Enkäten kommer att skickas ut per mail till dem vi har mailadress till och i punkt och storstil till övriga. Har du vid januari slut ännu inte fått den så kontakta oss på kansliet!

En viktig del för att få all verksamhet i Syskonbandet att gå runt är individers gåvor och inkomna medlemsavgifter. Missa därför inte att använda det medsända inbetalningskortet och sätt in din medlemsavgift på 150 kr för 2012 och lägg gärna till, du som har möjlighet, en extra peng! Jag tror det kommer bli ett mycket fint och innehållsrikt Syskonbandsår och detsamma önskar jag er var och en!

Tina Hanson

Innehåll

Från verksamhetsledaren.....	2	Gemenskaphelg i Glimåkra.....	8
Medlemsnytt.....	3	Kreativ helg med Syskonbandet ...	9
Hälsningar	3	Therese, praktikant på	
Rätt svar i jultävlingen.....	3	Syskonbandet.....	9
Syskonbandet i Hongkong.....	4	Årsmötesdagar 2012	10
Vårprogrammet i Stockholm.....	7	Svagsynt och skarpsynt	11
Rapport från styrelsen.....	7	Redaktionsruta.....	12

Medlemsnytt

Ny medlem

Gunvor Scheef, Stockholm

Nya stödjande medlemmar

Gert Hanson, Osby

Lena Näslund, Härnösand

Mari Oskarsson, Gävle

Ronja Göransdotter, Sibbhult

Till fridens hem

Rune Israelsson, Lycksele

Avled 2011-10-21

Robert Hägg, Arvika

Avled 2011-10-07

Hälsning från Tanzania

Vi fick nyligen bekräftat att den sändning med material vi skickade till "Glädjens skola" i Tanzania har kommit fram. Det var blindkäppar, skrivmaskiner, Perkins och en vävstol bl.a.

Eva Backman och Kerstin Strindberg driver ett projekt med specialglasögon till Albinosbarn i samma skola och vi kunde samordna detta och även skicka med dessa glasögon som kom fram hela och kompletta.



Foto: Ibrahim Suleiman

Hälsning från familjen Olsson

Kerstin och Enar med familj som alla har varit aktiva på olika sätt

och många av er känner i Syskonbandet har hört av sig med en hälsning:

"Kära Syskonbandare!

Jag vet att några av er gärna vill veta vad som hänt med oss. Under hösten provpredikade jag i Ödeshögs Baptistförsamling och de har nu kallat mig som sin pastor från den 15 februari. Vi bor i husen bredvid varandra och adressen är: Enar och Kerstin Olsson, Bokvägen 3 och Marlene Olsson, Bokvägen 5, 599 32 Ödeshög. Ni är varmt välkomna att hälsa på!"

Kerstin Olsson

Rätt svar i jultävlingen

1. Det var närmare 80 personer med på Nordisk konferens.
2. Abbe Pierré grundade Emmausrörelsen.
3. Markus Berggren träffade Masaierna.
4. Den finska sporten heter "Mölky".
5. Tre kronor kommer sannolikt från de tre "Kungarna" eller "Vise männen" som hyllade Jesus.
6. Hanna i templet var dotter till Fa-nuel.
7. Ängeln Gabriel blev sänd från Gud till en ung flicka i staden Na-saret.
8. Biskop Nikolaus är ursprunget till jultomten.
9. Barnens brev till Tomten hamnar på Tomtebodas postterminal.
10. Ställ dig under en mistel om du vill bli pussad i jul!

Vinnare blev Jenny Näslund, Umeå som valde "Drabbad av det oväntade" av Elisabeth Sandlund. Grattis!

Syskonbandet i Hongkong

Två vänner till mig och min fru jobbar sedan länge som missionärer i Asien och är stationerade i Hongkong. Vi har en längre tid pratat om att hälsa på och nu i slutet av oktober föll bitarna på plats och vi kunde ge oss av på en upplevelserik resa. Jag tog även tillfället i akt och besökte motsvarigheten till Syskonbandet i Hongkong "CMVIP Christian Ministry to Visually Impaired Persons" vilket fritt översatt betyder "Kristna föreningen för synskadade personer".

Ankomst till Hongkong

Det var varmt när vi anlände, närmare 30 grader, och jag kände mig litet udda i egenskap av att vara en två meter lång nordbo i skinnjacka bland alla små och lättklädda kineser när vi kom ut från flygplatsen. Vi möttes upp av våra vänner och begav oss mot platsen där vi skulle bo. Det var en ö som hette "Discovery Bay". Ett mycket speciellt ställe och en oas för de som inte vill bo mitt i det hektiska Hongkong. På hela ön är privatbilar förbjudna, det finns 1000 små golfbilar som man kan hyra och som susade runt på ön. Det var fantastiskt lummigt och fina parker och inte alls som jag hade tänkt mig att man kan bo nära Hongkong. Med båt tog det cirka 20 minuter in till centrala Hongkong.

Vår syskonförening i Hongkong

Innan vi åkte hade jag på Internet hittat att det fanns ett "Syskonband" i Hongkong och jag tog kontakt och blev inbjuden till att träffa dem. Det var mycket svårt att

hitta till deras kansli och det äventyret finns det inte utrymme att skriva om här men med Guds hjälp och en mycket hjälpsam taxichaufför träffades vi på exakt utsatt tid. Där möttes jag av Canda Chan som är deras verksamhetsledare och hon berättade om deras verksamhet. I Hongkong finns det 123000 synskadade människor och i hela Kina cirka 12 miljoner. Deras förening startades 1976 av två tyska missionärer och har vuxit till att omfatta en imponerande verksamhet idag. De har en telefonservice som man kan ringa till dygnet runt och med hjälp av sin knapptelefon kan man lyssna på dagens bibelord och en daglig andakt och man kan även knappa sig fram och lyssna på bibeln direkt i telefonen! De jobbar med mission på hemmaplan genom att synskadade medlemmar besöker äldreboende och man håller även Gudstjänster på sjukhus. De har satt samman ett "Love packet" ett kärlekspaket som innehåller vittnesbörd, bibelord och någon sorts godis som medlemmar delar ut på gator och torg. För nya medlemmar har de ett mentorprogram där äldre medlemmar tar hand om nykomlingar. Man har ett samarbete med ett 30-tal lokala kristna kyrkor i Hongkong som skickar in sitt Gudstjänstprogram med psalmer och liknande till föreningen senast på onsdagen och som sedan översätts till punktskrift och postas tillbaka till kyrkan så att när den synskadade medlemmen kommer till Gudstjänsten på söndagen i sin kyrka finns samma material som

övriga kan ta del av även på punktskrift.

Mission i Asien

I den yttre missionen är det framförallt Kina man jobbar mot. Varje år gör man en resa och besöker medlemmar samt blindskolor. Tyvärr är det många blinda som hålls gömda i hemmen i Kina. Föreningen har tryckt upp en bok i punktskrift i 4000 exemplar med vittnesbörd från synskadade medlemmars upplevelser och möten med Gud som de sprider i Kina. Denna har godkänts av de Kinesiska myndigheterna eftersom den anses stärka den enskilde till ett bättre liv. Annars är det inte tillåtet att på ett öppet sätt sprida evangeliet hur som helst i Kina utan det kräver fingertoppskänsla och list och är en ständig balansgång. Detta berättade även organisationen "Back to Jerusalem" om som jag också besökte. De har läst in hela bibeln på olika asiatiska språk och sprider den på små mp3-spelare med hörlurar då många i det inre Kina och omkringliggande länder inte har en dator och det är mycket smidigare att sprida och skicka en liten spelare än en tryckt bok. För de som sedan har spelaren kan man sedan skicka bibelundervisning och nytt material på små minneskort.

Egen produktion

På CMVIP's kansli har de en komplett utrustning för att läsa in, printa ut och binda ihop böcker i punktskrift. När jag var där satt det frivilliga seende och läste ur böcker på kantonesiska som en blind man si-

multanöversatte och knappade in på Mandarin (standardkinesiskt språk) på en dator med punktdisplay. Mycket imponerade!



Foto: Ronny Gilderskär

Vi var sedan ett dussintal personer, medlemmar och personal, som tillsammans gick på restaurang och åt ett kinesiskt smörgåsbord med många för mig märkliga rätter och som avslutades med att vi fattade varandras händer och jag fick läsa Herrens välsignelse på svenska. Den stora majoriteten av de synskadade medlemmarna är bekännande och aktiva kristna men de har inte det som ett krav för att bli medlem utan de ser det som en möjlighet till evangelisation att sökare som accepterar de kristna grunderna och som vill bli medlemmar också kan bli det. Deras gästfrihet och engagemang för att jag skulle få ut så mycket som möjligt av mitt besök var enormt.

SRF och TPB på kinesiska

Efter lunchen tog en av de anställda mig till deras motsvarighet till SRF och TPB som var i samma byggnad. För er som var med på konferensen i Helsingfors så på-

minde det mycket om det med många olika verksamheter i en och samma stora byggnad. Man hade även en läkarmottagning där det satt många människor och väntade. Där kostade det för synskadade ungefär en hundralapp att få träffa en läkare istället för över 600 kronor vilket det gör i vanliga fall och det var möjligt eftersom läkarna jobbade ideellt där. Hjälpmiddelsbutik och en mer allmän butik samt massagemottagning för allmänheten fanns det också. En speciell arbetsförmedling för synskadade hade de också.

Kristen skola

Nästa punkt på programmet var att resa till en kristen skola och internat för synskadade: "Ebenezer School and home for the visually impaired". Jag blev eskorterad till centralstationen där herr Wang väntade på mig för bussfärd ut till skolan. Utanför skolan stod deras egna skolbussar som varje dag åkte ut och hämtade de elever som inte bodde på skolan. På plats träffade jag en kinesisk diakon som till min stora förvåning sa "jag kan tala svenska"! Hon hade gått på Ersta diakoni i fem år. Hon blev lika förvånad över att jag pratade svenska eftersom de hade sagt till henne att jag var från Schweiz! Hon kände inte till att Syskonbandet fanns och blev mycket intresserad av vår verksamhet. I skolan fanns det verksamhet från dagis till gymnasium och även äldreboende och uppföljning efter avslutad utbildning samt kurser för anhöriga. De visade mig ett mycket speciellt rum

som var helt madrasserat och det hängde ner mjuka säckar från taket och allt var i starka neonfärger. Detta var gjort för att träna personer med en speciell sorts synsvaghet och skulle göra att deras syn förbättrades. Efter att ha blivit visad runt på skolan var det kväll och dags att åka hem. Jag fick sällskap till busshållplatsen och blev erbjuden att få sällskap hela vägen tillbaka till centralen där min färja gick men jag avböjde eftersom jag trodde att jag hittade själv och inte ville vara mer till besvär. Bussen tillbaka var mycket skraltigare än de moderna bussar jag åkt med tidigare och saknade utrop. Det började hastigt skymma och jag satt själv bland en massa kineser och funderade över hur detta skulle lösa sig då bussen kom in i 7-miljonersstaden. Jag gick av vid fel ställe och hamnade vid färjorna till Macau men insåg mitt misstag som tur var och lyckades så småningom hitta rätt via en rätt lång och ofrivillig promenad längs kajerna.

Tillgänglighet i Hongkong

På tunnelbanestationerna satt det väggar i glas framför spåren. Ledstråk ledde fram till de dörrar som öppnades framför tågdörrarna först när tåget hade stannat och man kunde säkert kliva in i tåget. Alla tåg- och busstationer hade ledstråk på marken. Knapparna i hissarna hade punktskrift och alla gallerior (och det var många) hade också ledstråk. En dag var vi på Disneyland och utanför entrén fanns det en taktill karta med punktskrift. Inne i stan var alla trappor, lutningar och

övergångsställen markerade i marken och ledstråk fanns på många ställen och mitt intryck var att det var bättre tillgänglighet för synskadade än vad vi generellt har i Sverige. Mestadels i centrala staden gick man inte på gatunivå utan på gångbroar uppe i luften skilt från trafiken och som ledde in och ut i de många gallerierna som hela vägen var markerade med ledstråk.

De bestående intrycken var deras gästfrihet, deras självuppoffrande och uppriktiga vilja att hjälpa sin nästa. För några år sedan hade några utländska ungdomar förstört en av golfbilarna på ön där vi bodde och det väckte en enorm uppmärksamhet i hela Hongkong. Det verkade inte finnas någon förstörelse eller klotter och jag mötte inga berusade människor. Det blev nio intensiva dagar och de upplevelser jag har varit med om och de erfarenheter jag har gjort kommer att leva kvar länge!

Ronny Gilderskär

Vårprogrammet för Stockholmsgruppens tisdagsträffar.



Alla är välkomna till träffarna på Gotlandsgatan 44 i Gotlandssalen. Tid 16.00-18.30 om inget annat anges. Kostnad 60 kr som inkluderar mat, kaffe, fö-

redrag och trevlig gemenskap!

17/1: Gui Emanuelson ordförande för finska krigsbarn berättar och Eila Pollanen spelar och sjunger.

31/1: Arne Wikström berättar om sina år i Japan.

14/2: Carl-Olof Hultby berättar och sjunger om sina år som evangelist.

28/2: Program ej klart, mer info kommer senare.

13/3: Program ej klart, mer info kommer senare.

27/3: Urban Lennartsson berättar om Israel och utgrävningar som han varit med om.

24/4: Bussutflykt. Mer info kommer senare

Rapport från styrelsen

Styrelsen träffades på kansliet den 3/12 och vi passade på att gratulera vår ordförande Anita som fyllt jämna år veckan innan!

Förutom de vanliga punkterna om mission, nya medlemmar, evenemang m.m. så beslutades det att ansvarsfonden nu är formellt avvecklade och korrekt bokförd efter kontakt med revisorn och att den numera heter "Enskilda bidrag".

Arbetet med en enkät som ska skickas till alla medlemmar presenterades.

Styrelsen har gett klartecken till musikprojektet som diskuterades på årsmötet om att Syskonbandet ska göra en musik-CD med eget material. Eventuella skatteeffekter ska först kontrolleras.

Styrelsen

Gemenskapshelg i Glimåkra

”Bättre att vara på hal is och ha det glatt än att gå i lera och sörja”, det fick vi bland annat uppleva då vi spelade curling som var en av aktiviteterna under helgen 18-20 november. Vi fick även lyssna och delta i ett seminarium med Tommy Kjellman som är pastor i pingstförsamlingen i Osby och mycket mer. Med oss för första gången var Gunnar och Lena Sjödélius som är nya medlemmar och som här skriver om sina upplevelser.



Foto Britt-Inger Hanson

Lena: Jag hade ingen aning om att Syskonbandet fanns förrän vännen Sture Lyreskog berättade om föreningen. Jag är kristen, men har inte träffat någon synskadad kristen för att dela min kärlek till Gud med. Sture pratade ganska lång tid med mig om föreningen, för han trodde absolut att just denna förening skulle vara bra. Varför inte åka ner och bekanta oss med några i föreningen i samband med en träff i Glimåkra? Sagt och gjort, så blev det. Som ny medlem i föreningen kan jag bara konstatera att det var en fantastisk träff. Alla bjöd på sig själva, och de tog hand om mig på

ett mycket positivt sätt. Just denna gång fick jag uppleva keramik och curling tillsammans med de andra och det var både kul och läskigt. En salig blandning av utmaningar, precis som det är i livet. På dessa aktiviteter jobbade vi med både händerna och fötterna och det var också helgens tema, samt en härlig föreläsning om detta. Andra ingredienser var sång och musik och lovsången till Gud. På söndagen fick vi äran att sjunga på gudstjänsten i Glimåkra kyrka och det var också en härlig upplevelse. Vilken glädje att få dela detta med andra synskadade. Jag vill tacka Tina och Ronny för en väl planerad och organiserad träff i Glimåkra för bättre än så kan det inte bli! Jag ser fram emot nästa träff i Syskonbandet.

Gunnar: Jag är gift med Lena, men är inte synskadad. Däremot är jag hennes ledsagare när hon så behöver det. Jag ställde upp som ledsagare under Glimåkrahelgen, och det var fint att träffa andra kristna synskadade. Jag imponerades av den positiva synen på tillvaron, trots funktionshinder, och glädjen att prisa Gud. Jag håller med Lena i de mesta hon säger om träffen. Under helgen var det mycket sång och musik, så kanske någon gång tar jag med mig elbasen som ett tillskott till Eriks fina pianospel samt till flöjterna. Att spela musik är det bästa jag vet. Som avslutning vill jag tacka alla för en härlig träff i Glimåkra och förhoppningsvis ses vi igen längre fram.

Ronny Gilderskär, Gunnar & Lena Sjödélius

Kreativ helg med fokus på text- och musikskapande

Syskonbandet har bestämt sig för att äntligen producera en CD med alla våra förmågor! Som en aptitretare till det stora CD-projektet bjuder vi in till en kreativ text- och musikskrivarhelg på Liljeholmens folkhögskola första helgen i mars!

Hur skulle det vara att prova på att formulera tankar, tro och känslor till låttexter? Eller hur skulle det vara att prova på att sätta samman toner till en melodi som uttrycker det du känner? Detta får du upptäcka under helgen. Helgen är tänkt som en inspirerande start för att väcka allas kreativitet och målet är att kreativiteten fortsätter hemma och att förslag sedan skickas på texter, melodier eller hela sånger till den musik-CD Syskonbandet avser att producera. Det blir en intensiv skaparhelg men tid blir det också för andakt, sång och gemenskap.

Plats: Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa, 3,5 mil söder om Linköping

Tid: Start fredag 2 mars kl. 17. Avslut söndag 4 mars kl. 14

För vem: Alla av intresse att prova på text- eller tonskapande!

Pris: För medlem som betalt sin medlemsavgift 2012 är helgpriset inklusive allt 980 kr för del i tvåbäddsrum och 650 kr för del i 4-bäddsrum. För övriga är priset 1400 kr för del i tvåbäddsrum och 900 kr för del i 4-bäddsrum. Varje rum har egen dusch och toalett. Lakan och handduk tas med själv eller kan hyras för 75 kr.

Resesubvention: Syskonbandet subventionerar den del av din resa som överstiger 500 kr, maximalt med 700 kr.

Enskilt bidrag: Observera att du som är medlem kan söka bidrag hos Syskonbandet för att delta i evenemanget. Nästa ordinarie ansökningsdatum är den 1 mars men till just denna helg kan du ansöka fram till den 3 februari för att garanteras svar före sista anmälningdag.

Anmälan: Anmäl dig senast den 10 februari till Tina Hanson på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se.
VÄLKOMMEN!

Therese, praktikant på Syskonbandet

Jag heter Therese Petersson och gör praktik på Syskonbandet i tre dagar. Jag är 16 år och kommer från Sandsjöfors, ett litet samhälle ett par mil utanför Nässjö. Nu går jag en preparandkurs för synskadade ungdomar på Ågesta folkhögskola utanför Farsta. Jag är med i en församling i Sandsjöfors. Jag sjunger också i en kör. Eftersom jag inte är hemma i veckorna kan jag inte vara med lika mycket nu som förut, men är med ibland på helgerna när jag är hemma.

Jag tycker det har varit bra och kul att praktisera här på Syskonbandet. Har hört på tidningen Kompass innan, men har inte haft så mycket koll på föreningen sedan dess. Det är intressant att få lära sig lite mer om föreningen.

Jag fick i uppgift att ringa några av Syskonbandets medlemmar och fråga lite om vad de tyckte om föreningen.

Anders Holmberg berättade att han gick med i Syskonbandet för att få gemenskap med synskadade som har en kristen tro.

Vad är det bästa med Syskonbandet?

- Det är svårt att säga, jag tror gemenskapen, om det är något som är jobbigt kan man prata om det med varandra. När jag frågade vad som var hans bästa minne svarade han Finlandsresan.

Maria Selberg berättade att hon gick med i Syskonbandet för att hon tyckte det kändes bra att vara med i en förening med andra troende kristna och inte bara i församlingen. Hon tycker det bästa med Syskonbandet är gemenskapen med alla kristna. Hennes bästa minne är årsmötet på Tollare folkhögskola förra året.

Elsie Vigen säger att hon gick med i Syskonbandet för att det var många troende kristna och det kändes naturligt för henne att vara med i föreningen. Det bästa för henne med Syskonbandet är gemenskapen. Elsie's bästa minne är årsmötena och när man får komma ut och träffa andra runt om i landet.

Carl-Gustav Olofsson gick med i Syskonbandet för det kändes rätt att vara med i föreningen.

Han tycker det bästa med föreningen är att träffa folk och att det är blandade åldrar.

Det är svårt att komma på något

speciellt minne, det finns många bra men till slut säger han Ålandsresan.

Årsmötesdagar 2012

Vi återvänder till Tollare som blev en succé förra året!

Tollare folkhögskola ligger naturskönt vid vattnet, med gröna och lummiga ytor och även trivsamma inomhuslokaler, endast en mil utanför Stockholm. Att även maten på Tollare ger stor tillfredställelse fick vi som var med förra året också smaka oss till!

Dagarna kommer som vanligt att innehålla intressanta föredrag, andakter, gudstjänstfirande, årsmöte, utflykt, rörande aktivitet och god gemenskap vågar garanteras! Själva årsmötet äger rum lördagen den 19 maj kl. 10-17.

Nytt för i år är att ett lovsångsteam efterlyses! Stunder av psalm- och lovsång brukar uppskattas vid andakterna och vid dessa hoppas vi att det i år finns några bland er medlemmar som skulle vilja leda oss alla i sången. Hör av dig till Tina om du är en av dem!

Tid: Start onsdagen den 16 maj kl. 17.00. Avslut söndagen den 20 maj kl. 14.00

Pris: För mat, logi och allt programinnehåll för alla dagar gäller följande priser

För medlemmar som betalt sin medlemsavgift 2012

Del i tvåbäddsrum: 1900 kr

Enkelrum: 3100 kr

För övriga gäller följande ordinarie priser

Del i tvåbäddsrum: 3800 kr

Enkelrum: 5000 kr

Anmälan: Senast den 20 april till Tina Hanson på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se

Förslag till årsmötet

Har du något som du önskar att årsmötet tar upp för beslut? 15 februari är sista dag att inkomma med sådana förslag. Sänd din fråga eller ditt förslag till kansliet så förmedlas det till styrelsen som förbehandlar saken. Oavsett om styrelsen ger sitt bifall till förslaget eller inte, så kommer frågan upp i årsmötet.

Svagsynt och skarpsynt

Om aposteln Paulus hade levat nu och bott i Sverige hade han nog varit medlem i Syskonbandet. När man läser Bibeln är det intressant att lägga märke till små detaljer, som till synes inte har någon särskild betydelse, men ändå säger en del om man tänker lite om hörnet. En sådan detalj finns i sluthälsningen i den näst sista versen i det Andra Thessalonikerbrevet där det står "Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. På det tecknet känns alla mina brev igen, så skriver jag." 2 Thess 3:17 De här orden ger oss två upplysningar. Den första är att Paulus ofta skrev med hjälp av en sekreterare. När man har konstaterat det kan man fundera på varför han gjorde det. Var det så att han hade en så svårläst handstil att det var lättare för läsarna om någon annan skrev som hade en mer lättläst

skrivstil. Kanske? I många sammanhang har det varit vanligt att man använde sig av sekreterare. Kanske var orsaken just den. När man läser det som står i kapitel sju i Andra Korintierbrevet och lägger ihop det med orden i Andra Thessalonikerbrevet kan man ana vad den "tagg" som Paulus skriver om var. Paulus skriver: "För de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: "Min nåd är allt du behöver." 2 Kor 12:7-9a Mycket talar för att Paulus var synsvag. I så fall behövde han hjälp av någon som skrev åt honom, en sekreterare. Om Paulus var synskadad framstår hans heroiska missionärsinsats och allt resande ännu större. Precis likadant är det med hans ideologiska/teologiska storverk, både när det gäller att hämta in och ge ifrån sig kunskapen. Men han kunde tydligen skriva några ord och sin namnteckning. Det är den andra upplysningen man kan få fram av finalorden i det Andra Thessalonikerbrevet. Jag minns väl hur imponerade vi var som föräldrar när vår blinde son Marcus började kunna skriva sin namnteckning. Den hade förstas sin särart. Namnteckningar är ju unika.

Om nu Paulus var svagsynt, så var han ändå riktigt skarpsynt. Det finns ingen så som han som har formulerat sanningarna om hur man blir rättfärdig genom tron som han har gjort. Han är utan tvekan Bibelns främste ideolog. Hans profetiska skarpsynthet gjorde också att han såg en del av det som gäller livets och tidens slut. Därför skrev han: "Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. 1 Thess 4:14-18

Till Paulus skarpsynthet hör också att han vet att vi behöver omsorg och tröst. Därför skriver han de här informerande orden för att ge tröst. Så gör en god herde som inte har

sig själv utan fåren i fokus. När vi fortsätter att läsa texten i det Andra Korintierbrevet möter vi orden "Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark." 2 Kor 12:9b-10. De orden visar att Paulus skarpsynthet också når till de verkliga djupen.

Att avgöra vad som är starkt och svagt är nog inte möjligt för oss människor. Därför gör vi väl i att ofta tänka på Paulus ord i vers 22 i det Första Korintierbrevets tolfte kapitel om att de delar i kroppen som förefaller svagast är de mest nödvändiga.

*Bernth Antonsson, Jönköping
Församlingskonsulent i Svenska
Alliansmissionen och
Stödjande medlem i Syskonbandet*



Syskonbandet

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Utkommer i punktskrift, svartskrift och på Daisy. Januari 2012.
Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr, 116 65 STOCKHOLM.
Ansvarig utgivare: Anita Örum. Redaktör: Ronny Gilderskär.
Telefon, kansli och redaktion: 08-641 30 45, 641 30 95.
E-post: kansliet@syskonbandet.se eller redaktion@syskonbandet.se
Hemsida: www.syskonbandet.se Plusgiro 3 64 49-7 Bankgiro 342-9552