

SYSKONBANDET

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet



**Påskbetraktelse: Två avslut
Alphahelgen i Jönköping
Årets styrelsekandidater**

Från verksamhetsledaren

När TV:n stod på en söndagskväll nu i mars och underhållningsprogrammet "Så ska det låta" rullade, så presenterade programledaren avsnittet som vårens sista. Med de tvåsiffriga minusgraderna ute så höjdes det här inne på ögonbrynen att vårsången avslutades i något avseende samtidigt som naturens vårtecken inte ens syns till ännu. Men det är bara att konstatera, att oavsett väder och vind så vänds blad för blad i kalendern och vårens olika hållpunkter närmar sig och avlöper varandra.

Alla kyrkors nästa hållpunkt som är här är firandet av Påsken. Vi påminner oss då extra om den storslagna händelsen i kristenhetens begynnelse. Med sorg påminner vi oss om Jesus förtvivlan inför gripandet i Getsemane trädgård och hans plågsamma död på korset, och med glädje påminner vi oss om hans uppståndelse. Varför måste Jesus dö? Denna fråga samtalade vi bland annat utifrån under Alpha-helgen vi hade i Jönköping för några veckor sedan och som du kan läsa om i denna tidning. I min samtalsgrupp var det någon som sa att han kanske var tvungen till det för att vi människor ska kunna förstå det hela och ta till oss nåden. Och

kanske är det så. För oss i västvärlden idag, år 2013 eKr, är detta med blodsoffer för förskoning något mycket avlägset, men på den tid och i den tradition som det begav sig för Jesus var det något självklart, en konkret handling eller betalning för att få förlåtelse av Gud. Varken då eller nu förväntar vi oss att få något av värde utan att behöva betala något i ersättning. Jesus stod för mänsklighetens hela betalning genom att offra sig. Helt gratis kan vi komma och bli förlåtna inför Gud och det är detta vi kallar Nåd. Hur det skulle gå om det var i Sverige idag som Jesus kom istället för i Israel för drygt 2000 år sedan kan vi ju klura på under påsken.

Syskonbandets nästkommande hållpunkt är årsmötet och gemenskapsdagarna kring detta den 8-12 maj. Missa inte att senast den 12 april anmäla dig och kom med!

Månaden därefter är det dags för vår stora inspelningssatsning av vår egen musikskiva. Läs närmare info om detta här i tidningen!

Tina Hanson

Innehåll

Från verksamhetsledaren.....	2	Erica, praktikant på SB	8
Presentation av styrelsekandidater..	3	Var med på vår CD!	8
Stadgeförslag	5	Påskbetraktelse.....	10
Medlemsnytt.....	5	Från redaktören	12
Till minne.....	5	Redaktionsruta.....	12
Alpha-gemenskap i Jönköping.....	6	(Stadgeförslaget separat bifogat)	

Presentation av årets styrelsekandidater

Det börjar närma sig årsmöte och val av en ny styrelse. I år är det sju kandidater som alla synskadade medlemmar som har betalt sin medlemsavgift på 200:- senast den 31/3 kan vara med och rösta på. I början av april kommer valsedlar och en instruktion om hur röstningen går till att skickas ut med post till alla röstberättigade. Här följer de som du kan rösta på:



Marie Bergström, 23 år och bor i Stockholm.

Är barndomsblind och mamma till en 4,5 årig fullt seende son. Sjunger mycket, både i kör och får ibland uppdrag att sjunga på dop och bröllop. Varit aktiv i Syskonbandet sedan hon var 10 år.

– Jag vill jobba med uppsökande verksamhet och främst hos barn och ungdomar. Församlingar och samhällets syn på synskadade och hur vi blir mottagna är också frågor jag vill jobba med. Jag vill också lära mig mer om ekonomi och hur vi ska tackla vår nuvarande situation.



Ann-Christine Folke, 46 år och bor i Västerås tillsammans med sin man och pendlar till Sollefteå. Är intresserad av Musik och litteratur. Är utbildad diakon och jobbar som diakon och församlingsföreståndare i Missionsförsamlingen i Sollefteå. Har läst teologi innan jobbet i Sollefteå dök upp och önskar fortsätta studierna längre fram i någon form.

– Hur man som synskadad upplever församlingsgemenskapen är en viktig fråga för mig. Kan Syskonbandet hjälpa den enskilde medlemmen med att hitta en fungerande församlingsgemenskap?



Anders Holmberg, 38 år och bor i Upplands Väsby. Är intresserad av datorer, musik och kristen tro. Är aktiv i Centrumkyrkan i Sundbyberg.

Praktiserar just nu på Svenska föreningsregistret.

- Hur synskadade bemöts i församlingarna är en viktig fråga att jobba med. Ungdomsarbetet, hur vi tar om hand om våra unga medlemmar och rekryterar nya.



Pontus Nyman, 28 år och bor i Lund.

Sjunger i kör. Läser mycket böcker och älskar det goda i livet som t.ex. kaffe och choklad. Praktiserar för tillfället som administratör/webbdesign på en hembygdsgård i Kävlinge.

- Barn och ungdomsarbetet ligger mig varmt om hjärtat. Det är viktigt att vi fyller på medlemsantalet och att vi har en bredd med både yngre och äldre medlemmar.

Carl-Gustav "Calle" Olofsson, 37år och bor i Vårgårda 10 mil nordost om Göteborg. Jobbar som kontorist med varierande uppgifter. Är intresserad av elektronik och musik.



Gör en del ljudinspelningar för Svenska kyrkan.

Är även involverad i Syskonbandets produktion av musik-CD:n.

– Mission är ett område jag skulle vilja prova på att jobba med.

Vill gärna se föreningen växa och leva. Att umgås över generationsgränserna känns bara positivt för mig. Att planera och utveckla vår verksamhet för framtiden.



Narola Olsson 29 år och bor i Göteborg

Jobbar som kursföreläsare på "Testa mission" som drivs av svenska evangelistmissionen.

Tycker mycket om att resa. Är aktiv i församlingen New life i Göteborg där hon trivs mycket bra.

– Missionen är det som känns mest spännande och som jag utifrån mitt personliga engagemang skulle vilja stärka ännu mer. Jag vill även stärka vår kristna identitet utifrån vår gemenskap med Jesus.

Anna Sonmark, 71 år och bor i Västerhaninge.



Har arbetat som kurator för synskadade, först på SRF och senare på syncentralen i Stockholm. Har blivit aktiv i Syskonbandet efter pensioneringen och har det sista året varit med och ansvarat för Stockholmsgruppens träffar.

- Jag tycker det lokala arbetet inom Syskonbandet är mycket viktigt. Att fler grupper kan träffas under enkla former. Både som synskadad och kristen kan det vara svårt att leva ibland och vi behöver gemenskapen med varandra.

Ronny Gilderskär

Stadgeförslag

På årsmötet 2012 lästes ett nytt stadgeförslag upp. Årsmötet beslutade efter några justeringar att godta det. För att det ska gå igenom krävs det att två på varandra följande årsmöten godkänner det och det kommer därför att tas upp på årsmötet i år igen. Förslaget finns bifogat med denna tidning.

Medlemsnytt

Till fridens hem

Ulrika Bergman, Varberg
Avled 2013-02-11

Till Minne

Vilken förlust att Ulrika Bergman inte finns ibland oss längre! Hon var en fantastisk person, med många förmågor. Ulrikas passion var att glädja andra och dela med sig av det hon fått, inte minst sitt vackra pianospel. Hon komponerade, spelade och vi andra njöt. Mest ändå - vilken berättare hon var när hon orkade. Ingen av oss som var med i Etiopien 2005 kommer att glömma alla dråpliga historier som hon glädde oss med, då vi skrattade så att tårarna rann.

När jag bläddrar i gamla album ser jag att första gången vi möttes var för precis tio år sedan på Syskonbandets gemenskapshelg på Solhaga i februari 2003. Då hade jag bara arbetat på Syskonbandet i drygt ett halvår och det var Ulrikas första i Syskonbandssammanhang. Det kom att bli många fler. Ulrika medverkade med en programpunkt som hon kallade "Fåglar", då

hon spelade piano och läste egna dikter. Sedan dess var hon med vid så många tillfällen som hon kunde. Ibland ringde hon, bara för att höra hur vi hade det. Det var rart.

Ulrika kämpade så tappert och var så nära gränsen vid så många tillfällen, att man till slut trodde att hon var odödlig. Nu har hon kämpat färdigt och nått sitt himmelska mål. Nu kan hon göra allt som hon inte kunde göra här, utan några begränsningar. Vilken lycka! Ulrika var stor, om än så liten. Denna smala lilla kropp hade en gigant inom sig! Jag minns henne med stor glädje och med stort deltagande i den närmaste familjens sorg.

Kerstin Olsson

Jag träffade Ulrika första gången den 6 februari 2001. Det var på en tvåveckorsresa till Dominikanska republiken. Jag upplevde henne som levnadsglad och intresserad av alla dagsresor som hon bara kunde. Hon gillade att bada och simma och på en av våra dagsutflykter när vi låg på en strand på våra solstolar så kom vi att prata mycket med varandra och jag talade om att vi har en kristen förening som heter Syskonbandet. Jag är också kristen, sa hon och skulle ta kontakt med Syskonbandet när hon kom hem till Sverige. Hon såg lite bättre då och hade sökt en tjänst i Varberg, vilken hon också fick. Ulrika och Gabriel var hemma hos oss strax efter hon hade flyttat till Halland. Hennes liv var sång och musik och jag tror hon får fortsätta att spela och sjunga hemma hos Jesus.

Rut Ekström

Alpha-gemenskap i Jönköping

Temat för denna Syskonbandsträff som gick av stapeln den 22-24 februari var "Alpha". Vi umgicks, åt och bodde på trivsamma Södra Vätterbygdens folkhögskolas konferensanläggning i Jönköping. En vackert belägen och mycket prisvärd anläggning som jag varmt kan rekommendera till den som söker en plats för en konferens eller liknande.

Vad är då Alpha för något? Det kan enklast beskrivas som en grundkurs i kristen tro. Det är en rörelse som finns över hela världen och i sammanlagt 170 länder. Materialet finns översatt till 120 språk. Ursprunget kommer från London i Holy Trinity Brompton Church i den anglikanska kyrkan och startades av en man vid namn Nicky Gumble i början av 1980-talet. Idag har mer än 17 miljoner människor gått en Alphakurs. I Sverige startades Alphakurserna 1996 och ungefär 100000 svenskar har gått kursen. Man följer ett givet koncept. Först äter man en måltid tillsammans, sedan får man lyssna till ett föredrag. Det är olika teman varje gång som t.ex. "Vem är Jesus?", "Varför ska man be?" och "Hur kan jag stå emot det onda?". Efter föredraget samlas man i mindre samtalsgrupper.

Man brukar säga att bokstäverna i ordet **Alpha** står för: **A** – Alla är välkomna. **L** – Lära med ett leende. **P** – Pasta. Vi äter en måltid tillsammans och lär känna varandra. **H** –

Hjälpa varandra. I smågrupperna kan man diskutera de olika frågorna som föredragshållaren tar upp. **A** – Alla frågor är välkomna. Det viktiga är just det, att alla är välkomna och alla frågor är tillåtna. Det spelar ingen roll vem du är eller hur din tro ser ut. Alla med ett intresse av att lära sig mer om den kristna tron är välkomna.

Vi hade glädjen att ha med oss ledaren för Alpha i Sverige, Anders Marklund under helgen. Vi spelade in två föreläsningar som Anders höll och för den som är intresserad kan vi skicka de på en CD för självkostnadspris 20:-. Det finns även en intervju med Anders och litet andra ljudklipp på vår hemsida under "Evenemang", "Genomförda".



*Ingela och Lena på promenad i stadsparken.
Foto: Tina Hanson*

Utöver detta så besökte vi stadsparken i Jönköping som var som ett "mini-Skansen" med gammal bebyggelse och några djur, t.ex. lamdjur och getter. På söndagen avslutades helgen i Fjällstugans kyrka där vi fick fira Gudstjänst tillsammans med cirka 400 andra besökare och där fick vi även en god lunch och avslutningsvis ett eget

rum där vi kunde runda av vår gemenskap. Här följer ett axplock av kommentarer vi fick under den utvärdering av helgen vi då hade:

– Jag tyckte det var mycket intressant med det här Alphatemat. Anders Marklund var en mycket duktig informatör om Alpha och gjorde ämnet intressant.

– Det var fint med gruppsamtalen, det uppskattar jag mycket. Det är alltid lättare att sitta i mindre grupper och tala. Det väckte många tankar som sedan för framåt.

– Det har varit en inspirerande helg. Jag tycker att jag har blivit gladare!

– Jag var helt novis vad det gäller Alpha, jag har hört talats om Alpha men aldrig satt mig in i vad det innebär. Det här gav mig nya tankar och Anders Marklund gjorde föredragen inspirerande och roliga!

– Tänk att alla som varit med här har varit så glada! Det är ingen som har gnällt och beklagat sig som det ofta är i andra sammanhang.

– Jag skulle vilja framhålla ledsagarnas insats, vilka fina och alerta stödande medlemmar vi har!

– Jag vill poängtera umgänget över generationsgränserna. Att vi träffas unga och äldre tillsammans, det är både roligt och viktigt!

Om du vill veta mer om Alpha så kan du ringa de på telefon: 0510-21507 eller besök hemsidan:

www.alphasverige.org.

Ronny Gilderskär

Erica, praktikant på Syskonbandet

Mitt namn är Erica. Jag praktiserar på Syskonbandet vecka 10. Jag går egentligen på Ågesta folkhögskola som ligger utanför Farsta. Där går jag en linje som heter preparandlinjen. Det är en linje som man kan gå när man är ung och synskadad. När du går där så får du lära dig att laga mat, städa och tvätta. Man har också vanliga lektioner som matte, svenska, engelska och data. Men det är i ett lugnare tempo än en vanlig skola.

På Syskonbandet har jag nu praktiserat en hel vecka och jag kan säga att det har varit en hel vecka fullspäckad med olika aktiviteter som jag har fått utföra. På måndagen fick jag mest gå runt, lära mig hitta på kansliet, och hälsa på dem som jobbar på Syskonbandet. Efter det berättade Tina om vad hon gör och sen berättade Ronny om vad han gör på Syskonbandet. Efter det fick jag hjälp av Ronny att komma in på föreningens internet så att jag kan jobba fritt med det senare i veckan.

På tisdagen jobbade jag på kvällen eftersom Syskonbandet skulle ha någon slags tisdagsträff och då skulle jag hjälpa till. När jag och min kompis Anine kom dit så hjälpte vi till med dukningen. Senare på kvällen så var det ett föredrag om Frälsarkransen.

Nästa dag så fick jag gå in på föreningens hemsida. Jag skulle leta upp de boktips som finns i tidningarna på hemsidan och sen skulle

jag kopiera över de som jag hittade till ett annat dokument. Sen på eftermiddagen så hade jag lite frågor som jag fått med mig från skolan och min handledare Tina skulle svara på.

På torsdagen fick jag stämpla kuverten som tidningen ska ligga i sen när den skickas ut. Sedan satte jag på frimärken på kuverten så att det bara är att lägga i tidningen sen.

Det här är lite jag har fått göra under min praktik. Jag tyckte att det var väldigt roligt att vara här på min praktikvecka. Jag tror att det här är det roligaste stället att göra sin praktik för man får prova på så mycket olika jobb som ska göras. Det bästa med att praktisera här är att få vara tillsammans med så många roliga och trevliga personer. Det som är häftigt med Syskonbandet är att det är både synskadade och seende som jobbar tillsammans.

Erica



Var med på vår CD!

Den 6-9 juni ska körsång läggas på vår kommande cd-skiva, och du är välkommen att delta!

Minns ni årsmötesdagarna 2011? Vi var på Tollare folkhögskola då för första gången och temat var körsång. Om du inte var med då, eller behöver friska upp minnet lite så var det så att en av våra medlemmar Kerstin Adeström skulle leda oss i sång. Visst fanns det skeptiker bland oss, men alla ställde sig med gott mod och började sjunga. När vi väl börjat sjunga och jamma tillsammans fanns det inget stopp! Vi var helt fascinerade av vad vi själva kunde göra tillsammans med våra röster. Att vi i Syskonbandet kunde låta så extremt bra! Gladast blev dock säkerligen kyrkobesökarna i Klara kyrka där vi sjöng på deras gudstjänst. Under de dagarna väcktes så idén om en skiva. En skiva av och med oss i Syskonbandet. Och så blev det. Det bildades en musikgrupp som kom att få det övergripande ansvaret över hela projektet.

I mars 2012 hade vi en kreativ helg där vi medlemmar fick prova på att skriva texter och skapa melodier. Alla hade sedan möjlighet att fram till den sista december 2012 inkomma med förslag på egenskrivna sånger till skivan. De sånger som valdes ut arrangeras just nu och musikbakgrunder läggs. Så ca 2 år efter idéns uppkomst står vi inför det momentet i produktionen som är allra roligast och trevligast. Vi ska påbörja själva inspelningen av sången på skivan. Och där vill väl du vara med?

Vi kommer att ha en del körinslag på skivan, och vår tro är att ju stөр-

re kör, desto bättre blir resultatet. Så nu vill vi i musikgruppen bjuda in dig till vår inspelningshelg. Vi har tänkt göra det så lätt och smidigt som möjligt för dig som vill delta genom att i förväg, ungefär i början av maj skicka ut en övnings-cd med alla körstämmor på. Då är också alla musikbakgrunder färdiga. Då kan du i lugn och ro sitta hemma i en hel månad och lära dig din stämma.

Vilken typ av sånger är det då vi ska sjunga?

Det kom in en hel hög av fantastiska sånger och av dessa har vi nu valt ut 12 stycken. Alla kommer inte att ha körinslag i sig, men en del kör blir det. Exempelvis har det gjorts en fin tonsättning av Psalm 150 och den är en ren körsång. Sången "Du är med mig alla dagar" blir en svängig gospel och "Buren av Jesu kärlek" en vacker läsar-sång. Det bjuds också på ballader, sånger i folkvisetappning och mycket mer.

Så vad säger du? Detta låter väl som något för dig? Många olika genrer på sångerna, härlig gemenskap och ett slutresultat som du själv sedan kan stoltsera med inför släkt och vänner.

Sedan då hela processen är klar och skivan finns i din hand, blir det självklart en releasehelg med konsert och festligheter i mitten på november. Den vill du väl inte missa?!

För den nyfikne avslöjar vi här den preliminära låtlistan på upphovsmän och sångtitlar till skivan:

Erik Bondesson "Sommarpsalm"
Hjördis Lindström "Välsigna"
Isabelle Ulfsdotter Hillberg "Helig frid"

Kerstin Aeström "Personligt"
Marie Bergström "Du är med mig alla dagar"

Pontus Nyman "Min väg till Gud"
Kerstin Aeström
"Halleluja" (Psalm 150 folkbibelns översättning)

Emilie Herrburth "My heart goes on for you"

Marie Bergström "Hyllningshymn"
Rut Ekström "Buren av Jesu kärlek"

Tryggve Nandorf "Vid korsets fot"
Tina Hanson "Se solen igen"

Var: Vi kommer att vara på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa ca 3 mil söder om Linköping och göra inspelningen i deras studio. Det är samma plats där vi hade vår kreativa text- och musikskaparhelg under förra våren. Skolan ligger vackert i östgötska landskapet intill en sjö som man kan ta sig ett skönt somnardopp i! Vi bor i rymliga 2-4 bäddrum som alla har dusch och toalett. Lakan & handduk medtas eller hyres för 75 kr.

När: 6-9 juni. Vi startar efter incheckning med middag tillsammans kl 17 på torsdagen och avslutar med lunch på söndagen kl 12.30. Det blir lagom att boka hemresa från Rimforsa vid kl 14. Inspe­ling av de utsedda soloinsatserna kommer att göras i första hand under dagen den 6/6 varför somliga kommer vara på plats redan kvällen den 5/6.

Resa: Det går utmärkt att ta sig med tåg eller buss hela vägen till samhället Rimforsa där du sedan kan bli uppmött med bil eller ta dig till fots till själva skolan. Adressen till skolan är Liljeholmsvägen 8, Rimforsa. Syskonbandets vanliga resesubvention erbjuds också till detta evenemang för den del av din resa som överstiger 500 kr och med maximalt 700 kr.

Kostnad: 300 kr för dig som betalat din medlemsavgift för 2013. I detta inkluderas all mat och logi för alla dagar, tillgängliga ledsagare, gemenskapen och upplevelsen att spela in en riktig skiva i en riktig studio!

Anmälan: Senast den 30 april till Tina Hanson på kansliet. Avgiften på 300 kr är också din bindande anmälningsavgift som sätts in på Syskonbandets plusgiro 36449-7 senast sista anmälningsdag och den återbetalas ej vid eventuellt förhinder.

Har du frågor är du mer än välkommen att kontakta Marie eller Tina på kansliet telefon 08 6413095, E-post:

Mariebergstrom1989@gmail.com
tina@syskonbandet.se

Välkommen!

Musikprojektgruppen

Påskbetraktelse, två avslut

Kära vänner, vi närmar oss nu påsken med allt vad det innebär, och åter igen kan vi konstatera, att för oss kristna är detta den största av våra högtider. Ty vad vore våra

liv, om inte Kristus hade uppstått. Åter igen vänder jag mig till mitt älsklingsevangelium, Johannes-evangeliet.

När vi gläder oss åt något, och vill hålla tal eller helt enkelt brista ut i tacksägelse, så är det inte alltid lätt och veta, när skall jag sluta?

Detta blev även ett problem för Johannes när han skrev sitt evangelium. Det hände så mycket i kretsen kring Jesus, och det fanns så mycket att berätta, att det var svårt att få till ett egentligt slut. Så är det även med våra egna liv. För vissa av oss kan det bli en lång tids sjukdom, och svåra plågor innan Gud väljer att ta hem oss, och för andra kan det till och med gå allt för snabbt. Vissa rycks bara bort, och man har kanske inte ens fått tid att säga Adjö. Men var så säker, alla får vi en gång göra bokslut här på jorden, men hur mycket större skall då inte vår gemenskap få bli i Evigheten! Där skall vi alltid få vara tillsammans.

Nu åter till Johannesevangeliet: Vi skall nu Jämföra kapitel 20 och 21, där det finns en avslutning. Först Kapitel 20 vers 30 och 31. Slutord

"Också många tecken, som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina Lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn."

Vi ser att ordet är livgivande, det är inte berättelser vilka som helst, utan syftet är att ge oss liv. Detta

räcker alltså inte. Vi får även en epilog i kapitel 21, som är i två delar. Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön, samt avslutningsvis, Den uppståndne och Petrus. Detta räcker dock inte till för vår käre Johannes. Johannes är till skillnad mot dom andra evangelisterna ett ögonvittne, och just därför, kan han ha haft så mycket svårare, att få till ett verkligt slut. Först efter att Petrus fått sin kallelse, och dessutom fått veta, att Johannes har ett särskilt uppdrag, som inte ens Petrus behöver bekymra sig om, först då landar Johannes i sitt verkliga slutord. Petrus skall här och nu, lyssna till, och göra orden: Följ mig! Johannes däremot skall bli kvar, ja, som Jesus själv säger: Tills jag kommer. Johannes var också den ende av apostlarna som dog en naturlig död. Han dog i staden Efesos vid mycket hög ålder. Alla de andra blev avrättade, och Petrus själv blev korsfäst i Rom. Förvisso, var och en skall ta sitt kors på sig. En gång har vi alla gjort som vi har velat utan att fråga någon, men förr eller senare, får vi alla som Petrus sträcka ut våra armar, och räkna med, att någon annan för oss, dit vi minst själva hade kunnat vänta det. Det låter kanske väldigt dramatiskt det här, men tycker du som läser detta, inte att det samtidigt låter lite spännande? I så fall, tror jag att Gud fått dig att inse, att det kristna livets stora höjdpunkt, det är förväntan. Detta att känna, Detta har hänt, men vad skall nu vår Herre hitta på i mitt liv här näst.

Så till den andra avslutningen.

Vi läser från kapitel 21 vers 24 och vers 25.

"Det är den lärjungen som vittnar, om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig, tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas."

När vi ser detta, förstår vi ännu mer varför det behövdes fyra olika vittnen att berätta. Markus, Matteus, Lukas och Johannes. Alla berättade var och en på sitt sätt, eftersom dom vände sig till olika målgrupper. Syftet var det samma, vi måste göra Jesus Guds Son känd för människorna. Även för hedningarna långt borta.

En nutida vistrubadur, Thomas Boström som spelat in skivan *Kysse*, och som främst där tar scener ur Jesus och lärjungarnas liv, den sista veckan dom fick vara tillsammans med Jesus, och även andra personer som stod intill korset, gör även sitt konstaterande i den sista visan i sitt album.

"Men det finns inga gravar i världen, som rymmer vad Jesus gjort."

Här har vi åter något fantastiskt,

graven den mörka och förfärliga, Dödsriket, kunde inte behålla Jesus. Liksom Jona kastades upp ur fiskens buk efter tre dagar och nätter, så kastades Jesus ut ur dödsriket på den tredje dagen. Graven har helt enkelt ingen plats för Herrens Messias.

Bön:

Tack herre, för allt du gjort oss, och även om våra ord inte räcker till, så önskar vi dina barn, att du känner vår tacksamhet till dig.

Amen!

Jag önskar dig en riktigt glad påsk, samt Guds underbara Frid!

Lars Andersson

Från redaktören

Tack! Jag vill här passa på att med några rader tacka alla de som på olika sätt inom Syskonbandet har uppmärksammat min 50-årsdag! Det har sjungits, hurrats, mejlats, ringts och skickats kort och det har kommit in gåvor till insamlingen till barnhemmet i Tanzania som jag hade!

Ett stort och hjärtligt tack till er alla!

Ronny Gilderskär

Syskonbandet

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Utkommer i punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida: www.syskonbandet.se/medlemstidning.

Mars 2013.

Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr, 116 65 STOCKHOLM.

Ansvarig utgivare: Anita Örum. Redaktör: Ronny Gilderskär.

Telefon, kansli och redaktion: 08-641 30 45, 641 30 95.

E-post: kansliet@syskonbandet.se eller redaktion@syskonbandet.se

Hemsida: www.syskonbandet.se Plusgiro 3 64 49-7 Bankgiro 342-9552