

# SYSKONBANDET

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

---



**Ungdomsresan till London** Foto: Daniel Strömberg  
**Hälsningar från Kongo**  
**Höstträff i björkarnas stad**

## Från verksamhetsledaren

I en av kyrkoårets söndagstexter nu i september står det att vi inte ska göra oss några bekymmer (Matt 6:31-34). I texten förklarar Jesus till de som är samlade runt honom, att vår himmelske far redan vet om allt vi behöver, mat, kläder etc., att det är onödigt att bekymra sig för dessa ting och att vi inte ska bry oss om morgondagens bekymmer idag. Är inte det lättare sagt än gjort?

För en del vet jag att hösten med aktiviteter som drar igång igen innebär efterlängtad slut på sommarens ensamhet och vardagen kommer åter in i sin trivsamma rytm. För andra innebär hösten att alla måsten gör sig starkt påminda igen och den ena oron efter den andra, för att inte hinna med eller förmå göra allt som ska eller borde göras, avlöser varandra. Även om ytterst få i vårt land har verkliga bekymmer om vad de ska äta nästa dag eller vad de ska ha på sig, så har vi andra verkliga bekymmer som upptar tanke och kraft. Att då ta till sig dessa ord om att inte bekymra sig för morgon-

dagen är inte enkelt men likväl viktiga och värda att pröva tror jag. Att använda vårt förstånd och planera för oss tror jag är bara klokt och behöver inte vara en motsättning till att inte bekymra sig för morgondagen. Men vi mår bättre av att försöka att inte låta bekymren ta överhand. Kanske kan ett sätt att öva sig i att inte bekymra sig och att leva i nuet vara att upprepa bibelordet för sig själv flera gånger på en dag. Kanske kan vår tillit till att Gud har koll och hjälper även när det är tufft växa sig större. Ska vi försöka?

Miss inte att läsa informationen om och anmäla dig till höstens gemenskapshelg som vi kommer ha utanför Umeå i mitten av november! Lägg också märke till och memorera redan nu att den Nordiska konferensen nästa år blir i Norge i augusti på en vacker anläggning med många spännande och roliga aktivitetsmöjligheter som du kan läsa lite om redan i denna tidning!

*Tina Hanson*

---

### Innehåll

Från verksamhetsledaren.....	2	Gemenskapshelg i västerbotten... 8
Ungdomsresan till London .....	3	Dikt - Till dig som vet.....8
Medlemsnytt.....	4	Syskonbandets musik-CD.....8
Syskon emellan.....	5	Rapport från styrelsen.....9
Kristen radio i Sverige .....	5	Två fantastiska kyrkor i Dalarna ...9
Nordisk konferens 2013 .....	7	Hälsningar från Kongo.....10
		Redaktionsruta.....12

## Ungdomsresan till London

En av resenärerna, Marie Bergström, berättar här om sina upplevelser med Syskonbandet och Norska Kabb i London.

**Den 14-18 augusti** var vi ett förväntansfullt gäng som strålade samman på Skavsta flygplats för att påbörja vår så hett efterlängta- de resa till London. Vi var 13 svenska deltagare som åkte ner och väl i London strålade vi samman med 9 norska deltagare. Flygresan gick utan problem och vi anlände alla välbehållna till Gatwicks flygplats. För min egen personliga del så var just flygresorna jobbiga då jag är så fruktansvärt



*På tågstationen. Foto: Tina Hanson*

flygrädd. Men läskigare skulle det bli. Vi tog nämligen tunnelbanan från Victoria station till vårt vandrarhem på en station som heter Highbury Islington. Det kan jag lova er, Londons tunnelbana är 10 gånger läskigare än Stockholms. Men även det gick bra och vårt vandrarhem Highburycenter visade sig vara ett mycket pittoreskt och

trevligt ställe. Eftersom vi rest hela dagen så blev det en lugn kväll med middag på en restaurang nära Highbury. Vi fick välja på två smaskiga kycklingrätter och alla var nöjda och glada.

**Onsdagen tillbringade** vi i London city. Först fick vi en guidad tur på floden Themsen. Det var spännande och mycket intressant men lite kort eftersom regnet vräkte ner. Lunchen blev biff- alternativt kycklingburgare och alla var fortfarande nöjda med maten.

På eftermiddagen fick vi först en guidning i S:t Pauls katedral. Det är en otroligt stor byggnad med många fina konstverk och skulpturer. En gudstjänst hann vi också med där och den var ungefär som en vanlig gudstjänst hemma, fast på engelska så det var lite svårare att förstå predikan. Egentligen skulle vi fått lyssna till något som heter Evensong där det är en stor kör som sjunger. Men i London är augusti semester månaden, så just då var det tyvärr inte kyrkans gosskör där utan istället en kör från USA på plats. Middagen den kvällen visade sig åter igen bestå av kyckling, och nu började vi muttra lite. Finns det ingen annan mat i England än kyckling?

**Torsdagen bjöd på** många intressanta upplevelser. Vi tog tåget till Market Harborough och besökte våra vänner på Torch Trust. Deras kansli lokal är väldigt mycket större än vår, ett helt hus faktiskt. Vi fick en rundvandring där och fick se

hur de arbetar. Något som slog mig var att deras hjälpmedel och anpassningar ligger långt under vår svenska teknologi. De använder till exempel fortfarande väldigt mycket kassetband och deras punktskrift innehåller extremt mycket förkortningar. Jag har själv läst punktskrift sedan jag var sju år gammal, men den engelska skriften var så konstigt upplagd att den var oläsbar även för mig. Samtidigt blev jag lycklig av att se att så



Besök hos Torch Trust. Foto: Tina Hanson

många människor hade arbetsuppgifter, en man satt och spolade tillbaka och provlyssnade på deras kassettidning hela dagarna. Han sa att han var uppe i ca 300 kassetter om dagen. Dessa band skickade de sedan till sina missionsländer i Afrika. Malawi är ett av dessa. Dagen avslutades med en riktig grillkväll där hela Torch Trusts personalstyrka var inbjudna. Vi var cirka 80 personer där och det fanns annan mat än kyckling!

**Vår sista hela dag** var fredagen. Då hade vi fri hopp och lek, så vi var fyra förväntansfulla tjejer som

tog oss in till Oxford street för att shoppa loss. Vi köpte te, böcker, skivor, choklad och mycket, mycket mer. Själv inhandlade jag den engelska specialiteten Jelly Beans. Det är små bönformade godisar med alla möjliga och omöjliga smaker. Det var riktigt intressant varje gång man stoppade en i munnen, man visste ju inte om det skulle smaka frukt, kanel eller smörpopcorn.

Den kvällen fick jag min högsta önskan uppfylld. Vi var på Queens theatre och såg på musikal. Les miserales har gått i 48 olika länder och har setts av miljontals människor. Och en upplevelse var det. Bra musik, skickliga skådespelare och allmänt god atmosfär. Vi var ett trött gäng som avreste till Sverige den lördagen, men jag tror mig veta att ingen ångrade resan. Ett stort tack till Tina och Kabb som anordnade allt på ett så bra sätt!

*Marie Bergström*



Dominique ringer. Foto: Tina Hanson

## Medlemsnytt

*Ny medlem*

Lennart Erdtman, Rimforsa

## Syskon emellan

Om vinstocken och grenarna.

Kära vänner landet över!

Idag när jag i Syskonbandet läste Sture Lyreskogs predikan fäste jag mig särskilt vid ordet där Jesus säger: Jag är vinstocken. Ni är grenarna.

Hur sant är det inte!

Senast idag var jag ute i mitt lilla växthus och ansade min vinstock.

Där var många grenar igen som inte bar frukt. Dom bröt jag bara bort och kastade i en soppåse. Det gör jag för att det skall bli flera och större druvor. Det har jag gjort flera gånger och jag ser resultatet. Snart har jag många fina druvor. Hade jag låtit de tomma grenarna vara kvar så hade det till sist blivit en vildvuxen buske av alltsamman. Ofta när jag gör såhär så går mina tankar till det här bibelstället.

Ibland säger jag: Gode Jesus gör också så med mig. Gör så att jag bär rik frukt. Ta bort allt onödigt. Låt mig få bli till välsignelse.

Min vinstock ser inte särskilt fin ut, men den bär flera stora druvklasar och jag gläds åt då jag får gå och ta mig en klase då och då.

Så, mina vänner. Om det ibland gör ont när någon ofruktsam gren måste bort, så gläds. Jag älskar min vinstock och ansar och sköter den. Gud älskar dig och vill bara att du skall bära mer frukt. Vinranken bara står där och växer och kanske inte märker till hur stor glädje och nytta den blir. Så är det även med oss.

Vi finns här och blir på olika sätt till

glädje och tröst för människorna runtomkring oss.

*Hälsningar från Rut Ekström*

**Ett hjärtevarmt tack** till er alla, som deltog i familjelägret på Strandgården här i Halland. Tack för att ni kom och hälsade på. Vilken underbar dag!

Vi hade jättetrevligt och vi åt gott.

Tärningen var jag fascinerad av.

Tänk att den även kan användas i bönestunder. Alla fick ett nummer och det nummer som kom upp när tärningen kastades, skulle be en liten bön. Det gjorde att den blygaste vågade be högt. Det kanske är något att ta upp i flera samlingar. Vädret bidrog också till att vi kunde vistas ute. Det blev ett av sommarens härligaste minnen.

Det var trevliga lekar, till och med lilla katten Tindra verkade gilla barnen.

*Hälsningar från Rut Ekström*

## Kristen radio i Sverige

Till skillnad från t.ex. Finland så saknar vi i Sverige en rikstäckande kristen radiokanal. Vi har däremot ett antal kristna kanaler som sänder via närradio och Internet och några återkommande kristna programpunkter från Sveriges Radio. För att kunna lyssna på närradio krävs en vanlig radioapparat och att du bor inom sändarens räckvidd. För att kunna lyssna på internetradio behöver du ha någon form av internetuppkoppling samt antingen en dator eller en internetradio som är en speciell sorts radioapparat. Man kan även använda

en modern mobiltelefon för att lyssna på internetradio. Om du har funderingar om hur du kan få in dessa kanaler så hör gärna av dig till Ronny på kansliet.

Här följer information om några kända Svenska radiokanaler med kristet innehåll:

### **Premier – Sverige kristna radio.**

Denna radiokanal hette tidigare Hope FM och startades 2009. I april 2012 startades ett samarbete med den Engelska medieorganisationen Premier Christian Radio som har 16 års erfarenhet av kristna sändningar. Då bytte kanalen namn till Premier. Idag har man två kanaler: Premier som sänder närradio över bland annat Uppsala, Värnamo och Kristianstad samt över Internet där även kanalen Premier Guld finns som sänder läsarsånger, homecoming och gospel med en litet äldre lyssnargrupp som mål. Den 1 september började man sända från Södertälje på 84,4 Mhz och når nu cirka 1 miljon möjliga lyssnare i Stockholmsområdet. I dagsläget är det mest musik som sänds men med den nya FM-stationen kommer man så småningom att börja sända mer undervisning och andra inslag.

### **Radio 10 – Radio 10 Classic**

Radio 10 ingår i den kristna mediekoncernen Kanal 10 som även sänder TV m.m. och har sin bas i Älmhult. Radiokanalen startades för 3 år sedan och sänder för närvarande via Internet och ett fåtal närradiostationer. På Classic-kanalen

spelar man mycket läsarsånger och liknande. Bägge kanalerna sänder dygnet runt och förutom musik sänder man även egenproducerade nyheter. Man jobbar nu på att få komma ut på olika närradiostationer för att kunna sända "vanlig" marksänd radio i större utsträckning.

### **Radio Full Gospel**

Denna station sänder närradio över Göteborg med omnejd. Man har varit i luften ända sedan maj 1979 då närradiosändningarna drog igång. Den dåvarande ordföranden var ute och körde bil en lördagskväll i Göteborg och slogs av att alla kyrkor var stängda och han började fundera på hur man skulle kunna nå ut med Guds ord även en lördagskväll. Idag sänder man direktsända program mellan 22-24 på lördagar. Man kan ringa in till programmet och få förbön då det sitter tre personer i studion och svarar på inkommande samtal vilket brukar vara många. Man sänder även önskeprogram med hälsningar och undervisning i form av Bibelstudier. I Göteborg kan man lyssna på 94,9 MHz, Kungsbacka 95,2, Alingsås 98,6, Borås 92,5, Trollhättan 90,6 samt Uppsala 98,9. På Internet kan man lyssna direkt på [www.radiofullgospel.se](http://www.radiofullgospel.se)

### **Sveriges Radio**

På livsåskådningsredaktionen samlas program med kristet, annat religiöst eller livsåskådande innehåll, t.ex. Humanisterna. – Det ligger i vårt samhällsuppdrag och det är

väldigt viktigt att olika kulturer och åskådningar får utrymme i Sveriges Radios sändningar säger Louise Wellander som är chef på samhällsredaktionen där även livsåskådningsredaktionen ingår. Bland de program som har en mer kristen prägel finns "Andliga sånger" på söndagar kl. 6.03 för den morgonpigge, "Helgsmål" på lördagar kl. 18.00 samt Gudstjänst på söndagar kl. 11.03, samtliga i P1. "Morgonandakt" vardagar 05.45, "Vid dagens början" och "Vid dagens slut" är programpunkter som innehåller kristet eller någon annan världsreligions eller livsåskådande inriktning. För den som är intresserad av teologi finns "Teologiska rummet" och för den mer allmänt filosofiskt lagde "Filosofiska rummet" som sänder vissa söndagar kl. 17.00.

Alla program finns tillgängliga i minst 30 dagar efter att de sänts på Sveriges Radios hemsida:

[www.sverigesradio.se](http://www.sverigesradio.se)

*Ronny Gilderskär*

## **Nordisk konferens 2013**

Nästa år är det dags för Nordisk konferens igen! Under två dagar hade vi en ledarsamling där vi träffades från de nordiska länderna för att planera inför vår gemenskap som kommer att gå av stapeln den 15-18 augusti 2013. Från Syskonbandet var det Sture Lyreskog, Tina Hanson och Ronny Gilderskär som sammanstrålade med de övriga nordiska ländernas ledare på Hur-

dal-centret, strax utanför Oslo, som ägs av Norges motsvarighet till SRF. Det är ett toppmodernt synpassat center där de har kurser och konferenser och som nyligen är utbyggt och renoverat. Det ligger mycket vackert i en dal alldeles invid Hurdalsjön där det erbjuds olika utomhusaktiviteter. Som vanligt kommer det att vara möten med fina talare och mycket sång och musik samt möjlighet att umgås över gränserna och knyta nya kontakter. Nytt för denna gång är att vår systerförening i England, Torch



*Hurdalsjön. Foto: Birte Søgaard*

Trust, vill komma med. Konferensen hålls på skandinaviska (Svenska/Norska) med tolkning till Finska och Engelska för de som behöver det. Vi kommer att återkomma med mer information men boka redan nu in detta i din kalender då vi tror det kommer att bli mycket fina dagar tillsammans.

*Ronny Gilderskär*

## **Gemenskapshelg i Västerbotten**

Helgen den 16-18 november styr vi vår färd till Strömbäcks folkhögskola för dagar av gemenskap, andakt och inspirerande aktivitet!

Strömbäck ligger naturskönt invid Umeälven 2 mil söder om Umeå. Före skolans uppförande på platsen bedrevs där ett glasbruk och senare hästuppfödning. I snart 60 år har folkhögskolans verksamhet bedrivits där och den drivs av EFS och Svenska kyrkan. Skolan drivs med en kristen profil och har en policy av drogfrihet. Vi kommer bo i enkel- eller dubbelrum med egen dusch och toalett.

### **Resa**

Med tåg, buss eller flyg tar du dig enkelt till Umeå. Enklast är att därefter ta färdtjänsttaxi för dig som har den möjligheten. Hör av dig om du önskar sammanstråla för gemensam resa så kan det ordnas. För din resa erbjuds du subvention för det som överstiger 500 kr och med maximalt 700 kr.

### **Pris**

För alla medlemmar och för dig som är med på ett arrangemang med Syskonbandet för första gången gäller följande subventionerade pris

1200 kr del i 2-bäddsrum

1500 kr i enkelrum

För övriga gäller följande ordinarie pris

1700 kr del i 2-bäddsrum

2000 kr i enkelrum

Hör av dig till Tina för mer information och anmälan senast den 15 oktober. Telefon 08-641 30 95. Varmt välkommen!

## **Dikt - Till dig som vet**

Sjung, du som vet vad sånger är,  
ja, sjung om allt vi bör veta.

Sjung om allt som är viktigt här  
och allt som oss roa och reta.

Skriv, du som vet vad diktning är  
och framför ditt budskap till alla.  
Låt dikterna bli ditt stridsgevär  
som till kamp för fred oss kalla.

Säg, du som vet vad sägas skall  
och säg så att alla får höra.

Låt orden få bli den stora knall  
som oro och hat skall förstöra.

Hjälp, du som vet hur det hjälpas  
bör,

ja, hjälp så att alla blir glada.

Av våld är det sedan ingen som dör  
och ingen skall någonsin skada.

Gör, du som vet vad göras kan  
och gör det nu utan att tveka  
så att lyckan för varje person blir  
sann

och alla kan skratta och leka.

Bed, du som tror på Herren Gud,  
och tacka med lyckliga ord.

Lev efter alla hans tio bud,  
för då blir det fred på vår jord.

*Erik Bondesson*

## **Syskonbandets Musik-CD**

Har du skrivit en sång som kan passa till den CD Syskonbandet ska spela in under nästa år? Maila den då till [musik@syskonbandet.se](mailto:musik@syskonbandet.se)



eller kontakta Tina på telefon 08-641 30 95. OBS! På Syskonbandets webbplats hittar du låtskrivartips!

## Rapport från styrelsen

Styrelsen träffades den 7-8/9 på kansliet. Den 7/9 hade vi först en genomgång av vår ekonomi och våra placeringar. Prognosen för 2012 pekar på ett underskott. Det finns fortfarande en del intäkter som kan komma in under 2012 som kan hjälpa upp underskottet. Styrelsen beslutade att arbetsutskottet (AU) ska träffas snart för att gå igenom läget och återkomma till nästa styrelsemöte. På eftermiddagen var Sören Johansson från studieförbundet Bilda här och vi hade en genomgång av spelreglerna för en förening och om styrelsens arbetsgivaransvar.

Den 8/9 hade vi ordinarie styrelsemöte. Vi kunde hälsa en ny medlem välkommen, det diskuterades om Syskonbandet skulle anordna Alphakurser och eventuellt en "Pröva på Alpha-helg.". Vi fick rapporter från sommarens aktiviteter, missionsarbetet och planeringen av Nordisk konferens. Planerna för kommande gemenskapshelg i norr fortskrider och årsmötesdagarna 2013 har det redan börjat funderas omkring.

*Styrelsen*

## Två fantastiska kyrkor i Dalarna.

Anita Örum skriver här om två kyrkor hon har besökt i somras.

*"Våra kyrkor är mäktiga och socknens finaste hus"* skriver Martin Lönnebo, biskop i Linköpings stift 1980-1999.

Socknens finaste hus är inte socknens det är Herren tillhörigt, på grekiska "Kyriakos", som blivit vårt svenska ord "kyrka". Vilket härligt ord! Det bär på heliga minnen. Kyrkorummet är mäktiga och lysande Gudsrikets ambassad i socknen. Därför är det som sig bör att vi hedrar och vördar detta rum. I socknen är det placerat så att folket från alla håll kan söka sig dit. I den gamla stiftsstad ligger katedralen beskyddad av slottet. Vi nalkas rummet vördsamt som om himmelrikets Kung vore där inne. Vi pryder det med sköna gåvor. I det huset bär vi fram våra barn som ett tack till Livets Gud. Våra tonåringar går fram till Rikets bord. De unga växlar ringar. Folket lyssnar till heliga ord och sjunger fädernas psalmer. De döda läggs till vila på kyrkans välsignade gård. De människor som står våra hjärtan nära, fotograferar vi och ställer på byrån därhemma. Det är därför naturligt att vi även fotograferar våra kyrkor. Vi besöker dem gärna för skönhetens och fridens skull. Låt dessa tänkvärda ord om kyrkan och kyrkorummet, inleda min rapport om två fina exempel på två kyrkor i det vackra Dalarna.

### **Svärdsjö kyrka.**

Denna kyrka har anor från 1200-talet, med bl.a. en dopfunt från 1200-talet, och medeltida skulpturer och valvmålningar. En idyllisk träkyrka i Sundborn med interiörmålningar utförda av Carl Larsson. Här finns även Carl Larssons familjegrav.

Kyrkans äldsta delar är koret och korsmitten, möjligen från andra hälften av 1200-talet. Den medeltida kyrkan förlängdes mot väster på 1600-talet och ytterligare en gång på 1870-talet. Korsarmarna byggdes 1733 – 1734. Vid en restaurering 1920 framtogs målningarna i de medeltida valven. De är utförda omkring 1500.



Altaret i Svärdsjö kyrka. Foto: Anita Örum

Altarbordet är från 1807. Dopfunten är gjord på Gotland under andra hälften av 1200-talet. Predikstolen är från mitten av 1600-talet. Träfigurerna, föreställande Kristus och de fyra evangelisterna, är skulpterade 1921 av Arvid Backlund.

### **Sundborns kyrka.**

Sundborn fick sin första kyrka 1623. 1636 bildades Sundborns socken.

1755 revs den första kyrkan och den nuvarande började byggas på samma plats. Från den äldsta kyrkan finns dopfunten i brun kalksten från 1659 och bänkarna i mittgången. 1905 satte Carl Larsson sin prägel på Sundborns kyrka. Han erbjöd sig att utan ersättning måla om kyrkan.

Den nuvarande klockstapeln byggdes 1706. Därinne hänger tre klockor. Samtliga göts på 1600-talet. Alla tre har gjutits om vid olika tillfällen.

Anita Örum



Väggtavla i Sundborn. Foto: Anita Örum

### **Hälsningar från Kongo**

Gun Eriksson har nyligen pratat med ordförande Mokoko hos vår systerförening i Kongo om läget i centret idag:

”Föreningen av systrar och bröder med uppdrag från Kristus” har ett prydligt och rymligt Center för sin verksamhet. Svenska Syskonban-

det har förmedlat hjälp till anskaffande och renovering av en fastighet, som rymmer två hus samt fristående toalett och dusch – utan rinnande vatten. Vatten hämtas några kvarter bort. Det var meningen att man skulle dra fram både elektricitet och vatten till fastigheten i samband med renoveringen. Det skulle ha betytt mycket för de synskadade och för boende i grannkvarteren men det blev inte möjligt p.g.a. det kaos som rådde i landet med inbördeskrig och regeringsskris. Som det är nu måste man gå ganska långt för att hitta ett ställe där man kan ladda sin mobil eller skicka mail på Internet mot avgift.

**Ordförande Mokoko** berättar att Centret är öppet måndag till fredag. Dagen börjar med andakt. Just idag talade pappa Joseph, vår egen diakon, om kärlek och lydnad. Andra som brukar hålla andakter är pastor Jacques Kibundu och evangelist Kutoba, som är synskadad medlem.

Vår butik är öppen på vardagar. Där säljer vi matvaror. Dels som service till de som bor nära, dels kan våra medlemmar få handla på kredit när de har det svårt. På sistone har det varit svårt att få in dessa skulder, vilket gör att vi inte heller kan köpa in så mycket som vi brukar göra.

Hantverksverksamheten är också igång på vardagarna. Man sticker med garn eller med plastremsor som man klipper från använda plastkassar. Det blir bland annat

handväskor, mössor och t.ex. små väskor som passar till mobiler. Snickeriverksamheten är inte igång. Däremot sys det en hel del på symaskin. Vad gäller punktskriftsundervisningen, har vi 6 elever nu. Föreningens medlemmar hämtar och lämnar barnen i deras hem. Den enda punktskriftsmaskin som föreningen har är trasig så det är svårt att hitta material till undervisningen. Vi saknar också regletter för handskrift. Vi lär gärna ut käppteknik men har bara egentillverkade käppar att ge barnen. Det finns många synskadade barn men det är svårt att erbjuda undervisning till fler när resurserna är så små.

**Föreningens orkester** heter

”Himlens röst”. Där är man ivrig att få komma till olika församlingar för att evangelisera men det är inte så lätt. De flesta församlingar har så många egna körer och orkestrar att det är svårt att ge tid åt besökande grupper i gudstjänsterna. Dessutom är längtan stark efter ny (gärna begagnad) utrustning. Vi behöver keyboard, gitarr, mikrofon, mixerbord, trummor etc. De flesta (alla) medlemmar saknar inkomst av anställning. Vi hankar oss fram genom att köpa och sälja enkla matvaror i liten skala eller byta varor och tjänster. Därför blir situationen mycket kritisk när någon i familjen blir sjuk. Det kostar att besöka sjukhus och det kostar att köpa ut föreskriven medicin. Som ordförande möter jag svåra frågor varje dag. Frågor som rör sjukdom och

död, hunger och behov av pengar till hyra. Föreningen har en social kassa. När det finns pengar i den, kan vi hjälpa till med det allra nödvändigaste. Vi har en kommitté som bestämmer över detta men oftast är den kassan tom. Vi tror att butikslängan, som vi håller på att bygga, ska generera inkomst till föreningen. Det finns beslut om medlemsavgift men det går inte att ställa det som ett krav för medlemskap så våra intäkter är inte stora idag. Vi är tacksamma för kontakten med Syskonbandet i Sverige och de bidrag som vi får därifrån. Vi har också kontaktat många internationella organisationer, som arbetar här i vår stad. Vi ber om hjälp men de svarar inte.

**Vi har provat** andra inkomstgenererande projekt och fått ge upp av olika anledningar. Vi provade att köpa frusen fisk, som vi tinade, torkade och saltade för att kunna sälja under en längre period. Men fisken blev dyrare och då blev hanteringen inte lönsam. Så provade vi att föda upp höns. Till detta behövdes bemanning dygnet runt och då ställdes det krav på ersättning för det arbetet och det gjorde att vi fick ge upp det projektet. Butikslängan kommer att innehålla flera olika aktiviteter vilket gör den mindre sårbar.

Antalet synskadade ökar i vårt land. Det beror troligen på den ekonomiska situationen som gör att sjukdomar inte behandlas i tid. Vår förenings uppgift är därför stor och vi behöver hjälp för att kunna stötta våra synskadade systrar och bröder till gemenskap med varandra och förhoppningsvis en möjlighet till försörjning.

### **Tackbrev**

Det har även inkommit ett tackbrev med anledning av att vi har startat en insamling till föreningen i Kongo.

"Det är med stor glädje som UFSAMC:s styrelse har tagit emot Syskonbandets meddelande om stöd till vårt byggnadsprojekt. Vi är mycket nöjda med den beskrivning som Syskonbandet ger oss, särskilt nu med de svårigheter som drabbar vårt land med många olika slags kriser, den ena efter den andra. Vi vill uttrycka oändlig tacksamhet för ert försök att svara mot våra önskningar.

Må Herren Jesus Kristus ge er rik välsignelse enligt Lukas 14:11-14. Tack!"

Kinshasa 2012-07-30

*För UFSAMC, Bernard Mukoko, ordförande*

Översättning: Gun Eriksson

### **Syskonbandet**

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.

Utkommer i punktskrift, svartskrift och på Daisy. September 2012.

Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr, 116 65 STOCKHOLM.

Ansvarig utgivare: Anita Örum. Redaktör: Ronny Gilderskär.

Telefon, kansli och redaktion: 08-641 30 45, 641 30 95.

E-post: [kansliet@syskonbandet.se](mailto:kansliet@syskonbandet.se) eller [redaktion@syskonbandet.se](mailto:redaktion@syskonbandet.se)

Hemsida: [www.syskonbandet.se](http://www.syskonbandet.se) Plusgiro 3 64 49-7 Bankgiro 342-9552