

SYSKONBANDET

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet



Dop i havet.

Andreas var en av flera som valde att döpa sig i samband med Hönökonferensen i Juli. Läs om Syskonbandets ungdomsläger där i detta nummer.

Foto: Tina Hanson

Från verksamhetsledaren

Dripp, dropp...skvätt, skvätt...och plötsligt vräkte regnet ner och smattade högljutt på den stora tältduken och det blev allt trängre och trängre av alla människor som ville ta del av sista kvällsmötet på Hönö i kombination med att komma undan att bli plaskvåta. Man kan tycka att det borde ha blivit obehagligt att stå alternativt sitta på bänk eller gräs likt packade sillar, säkert över 3000 personer i ett tält som är ämnat för 2300, men stämningen var gemytlig och känslan av gemenskap stor, kanske just på grund av trängseln snarare än trots den. Det var Tomas Sjödin som hade den äran att överrösta regnets dån med sin predikan, vilket han lyckades mycket bra med trots sin lugna och mjuka stämma. Temat för hans predikan var ljuset, att Gud alltid kan vara vårt inre ljus även om det är mörkt runtomkring. Orden är inte nya för mig och sannolikt inte heller för dig som läser mina rader eller hörde Sjödens predikan. Jag tycker ändå de är värda att upprepa och påminna oss om så att vi aldrig glömmer det. Det handlar inte om att allt är ljus i våra liv, att vi funnit svar

på alla jobbiga frågor, att allt är frid och fröjd, utan det handlar om att Gud kan få vara ljuset även när vi upplever mörker eller livet känns dunkelt på ett eller flera eller alla områden.

Efter några veckors semester är vi nu tillbaka på kansliet och det är full fart här igen. Ja så fart som det kan bli med två personer, mig och Ronny, på varsitt kontorsrum. Den som plötsligt kom in här skulle nog uppleva det som väldigt lugnt. Men det är fantastiskt, eller förskräckligt, vilken stor aktivitet av alla dess slag man idag kan ägna sig åt sittandes stilla framför en liten låda så kallad dator. I fredags och lördags var här dock fullt på kansliet på riktigt då styrelsen samt barn- och ungdomsrådet möttes. Lite om detta får ni ta del här i tidningen. Mot slutet av detta nummer får ni förslaget på justerade stadgar presenterat. Sådan läsning kan för somliga säkert kännas torr och tråkig, men stadgarna utgör själva grunden för vår förening, vad vi står för, vill göra och kan göra. Så missa inte att ta del av dem och respondera dina synpunkter!

Tina Hanson

Innehåll

Från verksamhetsledaren.....	2	Ungdomsläger på Hönö.....	7
Händelser efter årsmötet	3	Dop i havet.....	8
Medlemsnytt.....	3	Ny hemsida.....	9
På resa i Östafrika.....	4	100-årsboken till specialpris.....	9
Ansvarsfonden byter namn.....	4	Musik och sång i Stockholm.....	10
Sture Fjällströms dikter på CD.....	4	Stadgeändringar.....	10
Igor 9 år, barnhemsbarn.....	5	Från redaktören.....	12
Rapport från styrelsen.....	7	Redaktionsruta.....	12

Händelser i samband med årsmötet

Efter vårt årsmöte på Tollare har det kommit in rapporter om bönesvar och andra härliga saker som har inträffat!

Bönesvar

Jag skrev en bönelapp på andakten under årsmötesdagarna som lästes upp. Vill tacka för alla böner. Jag och min vän har pratat ut och är vänner igen. Det känns underbart. Gud hör verkligen bön. Guds välsignelse till er alla önskar Madeleine Oskarsson.

Skönsjungande Syskonbandet!

Under årsmötet uppkom idén att Syskonbandet ska spela in en CD och sälja till förmån för vår verksamhet. Det bildades en projektgrupp som har haft sitt första möte nu. De är laddade och brinner för detta. De ber om era förböner för att CD:n ska bli verklighet!

Hundförväxling

Jag måste berätta en mycket dråplig händelse. När jag kom hem till Boden efter årsmötesdagarna upptäckte jag och min man att jag fått med mig fel hund hem. Jag tyckte att Ina betedde sig mycket märkligt på Arlanda men jag tänkte att det berodde nog på värmen och att det hade hänt så mycket under dagarna på Tollare. Men det visade sig med en koll i veterinärboken att märkningen i örat inte stämde med Inas så det blev då helt klart att jag och Rut hade förväxlat våra hund-

dar. Rut kunde inte heller förstå att Nadja inte hittade till brevlådan som hon brukar. Men det slutade lyckligt i alla fall. Vi kom överens om att Rut skulle komma upp till mig över Pingsthelgen så vi fick byta tillbaka till rätt hund igen. Jag beställde biljett och Rut kom upp och hälsade på och vi hade en så trevlig samvaro här hemma hos mig och min man. Vi åkte på en liten utflykt till kyrkbyn i Gammelstad, ca 2,5 mil här ifrån Boden och eftersom vädret var mycket varmt gick vi promenader till en liten å i närheten av där jag bor så att hundarna fick både bada och leka tillsammans.

Inget ont som inte har något gott med sig.

Hjördis Lindström



Hjördis, Ingmarie och Rut med hundarna.

Foto: Kerstin Olsson

Medlemsnytt

Nya stödjande medlemmar

Elisabeth Gilderskär, Järfälla
Ruth Adestrom Rosén, Partille

Till fridens hem.

Greta Bask, Skellefteå, avled den 27 maj

Valborg Karlsson, Umeå, avled den 25 april

På resa i Östafrika

Vår Syskonbands-medlem Markus Berggren har åkt iväg på en resa som ska gå igenom Uganda, Kenya och Tanzania där han ska besöka olika projekt såsom barnhem, skolor och språkprojekt m.m. Markus har en blogg där han rapporterar: markus.spele.se.

Vi kommer att återkomma i tidningen och berätta mer längre fram!

Ansvarsfonden blir Enskilda bidrag

Syskonbandets Ansvarsfond är nu nerlagd men det finns som tidigare möjlighet för dig som individ att söka bidrag från Syskonbandet. Samma datum för ansökningar gäller som tidigare nämligen den 1 mars, 1 september och 1 december. Kriterierna för vem som kan ansöka och till vilka ändamål är justerade och ansökan ska i första hand inkomma genom blankett som finns på hemsidan men kan även postas på valfritt media till kansliet.

Kriterier för ansökning ur Enskilda bidrag

- a) Medlem kan ansöka om bidrag efter 6 månaders medlemskap
- b) Bidrag kan beviljas högst 1 gång/år
- c) Medlem kan erhålla bidrag för deltagande i en kristen synskadesammankomst utomlands
- d) Bidrag kan lämnas till kostnader för en utländsk gästs deltagande i sammankomst anordnad av Syskonbandet

e) Där så framstår som särskilt angeläget med hänsyn till medlemmens personliga situation, kan en medlem av Syskonbandet erhålla bidrag till

kostnader för rekreationsvistelse inom eller utanför Sveriges gränser.

Kontakta kansliet för mer info.

Diktsamling på CD av Sture Fjällström, "På vägen hem"

Vår medlem Sture Fjällström har under ungefär 25 års tid inspirerad av andens ledning skrivit dikter med ett kristet innehåll. I samband med gudstjänster och möten har Sture läst sina dikter och fått mycket uppmuntran och påstötningar om att låta publicera dessa. Ett antal dikter kom sedan med i diktboken "I Tacksamhet och till tröst". 2008 sammanställdes ett drygt 30-tal dikter till ett häfte och dessa har nu lästs in av Sture själv. CD:n finns att köpa från Syskonbandet och priset är 75:-. Behållningen går till Syskonbandets verksamhet. Beställ skivan från kansliet per telefon eller e-post. Du kan lyssna på några smakprov på vår hemsida www.syskonbandet.se.



Sture Fjällström.

Foto: Ronny Gilderskär

Igor 9 år och barnhemsbarn från Ryssland fick möta svensk familj

Emma Erdtman-Johansson som blev medlem i Syskonbandet förra året tog tillsammans med sin familj emot Igor från Ryssland under tre veckor i juli.

Emma och hennes två söner som alla har olika grad av synnedsättning fick en förfrågan om att ta emot Igor, som även han har en synnedsättning, från "Moskva 51" som är ett barnhem för barn med särskilda behov. Emma berättar här om hur det gick till och vad som hände.

- Berätta litet om dig själv och din familj?

Jag är 39 år och är uppvuxen i Rimforsa i Östergötland. Bor sedan 13 år tillbaka, då jag gifte mig med min man Samuel, i Stora Skedvi i dalarna. Vi har två söner, Anton som är 11,5 år och Tage som är 10. Vi bor på en gård och har ekologisk mjölkproduktion med ett 50-tal kor. Jag tycker om att vara ute i naturen och jag sjunger i kör. Vi är med i en liten EFS-församling i Stora Skedvi. När kapellet såldes för några år sedan så höll EFS-församlingen på att dö ut. När det skulle tas beslut om nedläggning så vände det och nu har vi egna Gudstjänster de söndagar som inte kyrkan har det. Vi har haft en Alfa-kurs och håller i lite bönesamlingar.

- Hur fick ni kontakt med Syskonbandet?

Vi hade läst om Syskonbandet i tidningen Dagen och när vi skulle iväg på Oas-möte i Piteå förra året så tog vi kontakt. Det kändes som att det "klickade" direkt och vi åkte med i Syskonbandets regi till Piteå. Vi kände oss hemma i Syskonbandet samtidigt som vi inte har haft så mycket tid över för att engagera oss.

- Hur startade detta med att ni skulle ta emot Igor?

- Vi fick ett mejl ifrån Tina som hade fått en förfrågan från en förening som heter "Barnhem 51" som tar över barn från ett barnhem i Moskva några veckor på sommaren för att de ska få se hur det är att bo i en familj. De säger att det är ett barnhem för barn med särskilda behov men det är väldigt diffust vad som egentligen menas med det. Det framgick att Igor hade en synnedsättning och att det därför var svårt att hitta en placering för honom. Vi fastnade direkt för honom och Anton och Tage sa att "det vill vi verkligen göra!". Sedan har vi funderat många gånger på vad det är vi har gett oss in på innan Igor kom hit. Hur ska det här gå? Vi åkte ner till Arlanda i början på juli och mötte upp Igor som kom tillsammans med 6 andra barn. Och det blev som en liten chock, helt plötsligt har man ett litet barn till som man ska ta hand om och som man inte förstår och inte kän-

ner. Det är svårt att säga hur mycket han såg men det var inte något problem i sig. Däremot var han inte som en 9-åring i utvecklingen. Om det berodde på att han var uppväxt på ett barnhem eller något annat var svårt att säga. När man dessutom inte pratar samma språk så blir det ännu svårare! Efter ett tag började Igor förstå att använda armarna och att visa, peka och hämta saker. Vi hade en tolk som vi kunde ringa och det var väldigt värdefullt. Det första han gjorde när vi kom hem var att gå runt mellan rummen på bottenvåningen och det var han väldigt fascinerad över! Att öppna och stänga dörrar och att låsa de och att han fick låsa och låsa upp de själv var han också väldigt fascinerad över. Han sa till tolken när han ringde första kvällen att det är så stort här och många rum och man får gå i alla rum! Vartefter så lärde han sig litet svenska. Det var svårt att hitta på lekar som alla kunde vara med i. Jag hade till exempel skaffat lite pysselsaker från Panduro men det var han inte alls intresserad av. Han var istället runt och samlade ihop verktyg och annat och la i lådor och liknande. Vi fick tala om att till exempel kökslådorna var okej att undersöka men att detta var Antons skrivbord och där var Antons saker o.s.v. Efter en vecka blev han väldigt ledsen och när vi pratade med tolken så berodde det på att Anton och Tage hade egna rum och egna skåp och han hade ingenting! Det hade nog

gått upp för honom då vilken skillnad det var på våra barns liv och hur han har det hemma i Ryssland. Tolken försökte förklara för Igor att du måste ta det som det är och du är en gäst där nu och han satt och grät i mitt knä när han pratade med tolken. Sedan släppte det och han accepterade att han fick leka med alla grejor men inte stoppa dem i sina lådor. Våra grannar tog till sig Igor och var här och Igor fick komma hem till dem och de bjöd på glassfika m.m. Det var värdefullt för oss att det var några fler som bar och jag tror det var viktigt för oss alla.



Igor i gungan.

Foto: Samuel Johansson

Vi åkte på semester när han var här till Oas i Kungsbacka. Vi bestämde oss sent och fick tag på ett hotellrum i sista stund. När vi kom hem så sa han till tolken: "Nu vet jag vad semester är. Man åker till ett jättevackert ställe där det är jät-

tevackra rum och det finns TV och spegel i alla rum! Tolken försökte förklara att man kan ha semester på olika sätt men det ville han inte lyssna på för nu visste han vad semester var! En annan händelse var att vår toalettdörr ibland går i baklås och det hände en gång när Igor var där och han fick panik. Med tolkens hjälp så ville vi förklara hur han får upp dörren om det skulle hända igen. Då visade det sig att han trodde att Samuel hade låst in honom och vi fick förklara att vi låser aldrig in dig någonstans! Han var annars en glad kille och han tyckte om att gunga. Första gången han satte sig på gungan så ramlade han av men han lärde sig snabbt att gunga jättehögt. Vi skickade med honom två stycken gungor som de kan sätta upp i trädgården vid barnhemmet.

Inför hemfärden var han väldigt medveten om att han skulle åka tillbaka. Han frågade och räknade i almanackan ofta. Jag tror att han trivdes hos oss men att det var helt okey att åka hem igen och spännande att flyga.

För att sammanfatta så var det en väldigt intensiv och spännande period och man undrade ibland vad man gett sig in på. Jag tror vi gjorde rätt som tog emot Igor och det är definitivt inget som jag vill ha gjort. Förmodligen så är det här enda chansen för de här barnen att komma till en familj. Nu kan man inte rädsla hela världen men för det enskilda barnet tror jag detta kan vara betydelsefullt. Han har fått för-

stå att det inte bara är "glassigt" i en familj utan att det finns regler och normer och en vardag här med.

Berättat för: Ronny Gilderskär

Rapport från styrelsen

Den nya styrelsen träffades för sitt första möte den 5-6 augusti. För att lära känna varandra så hade styrelsen, förutom styrelsemöte, även möte och kickoff tillsammans med BUR (Barn- och ungdomsrådet) och personalen. Bland mycket annat behandlades frågor om lokala träffar, att få igång verksamhet på fler ställen i landet, gemenskaps-träffar, missionsfrågor och en kommande resa för ungdomar tillsammans med KABB i Norge till England. Efter att vi haft möte både fredag kväll och lördag förmiddag tog vi båten ut till Waxholm för att umgås.

Anita Örum

Ungdomsläger på Hönö

Vi var ett glatt sällskap på 11 personer som möttes vid Hönö missionskyrka under torsdagseftermiddagen den 7:e juli. När vi installerat oss på skolan där vi bodde i klassrum med tältsängar begav vi oss ut för att äta middag på gatuköket "Snabbt och Gott". Det var mycket riktigt väldigt gott, men efter 3-4 hamburger-måltider började det bli lite tjatigt. Luncherna och frukostarna åt vi dock i kyrkans mattält. Klockan 20.00 var vi Syskonbandare med på vårt första kvällsmöte där Tomas Sjödin predikade. Vilken

fantastisk stämning det var i det jättelika tältet med 2300 personer som alla insöp närheten till talaren, varandra och inte minst till Gud! Denna stämning varade sedan under resten av konferensen. Det skulle bli tre riktigt roliga dagar, med möten, bön, sång och mycket annat. Allt detta går dock inte att beskriva i ord, så jag gör några axplock. Under fredagen var vi några stycken som gick på lunchbönen i Svenska kyrkan. Det var väldigt fint, många förbönsämnen lyftes och gemenskapen var fullkomlig. Den eftermiddagen stod också några modiga Syskonbandare i den stora gudstjänstkören, och den upplevelsen går faktiskt inte att beskriva i ord! Tänk er bara att ett hundratal personer står och sjunger på en uppbyggd scen i ett tält inför en publik större än 2000 personer.



Syskonbandare på tältmöte. Foto: Elisabeth Gilderskär

En annan händelse jag verkligen vill lyfta fram var lördagkvällens

predikan. Talaren hette Britta Hermansson och hon predikade varmt och innerligt om Guds närvaro i våra liv. Att vi som människor ska våga låta Gud somna i vår närvaro. Att vår tillit till honom är så total att han ska våga somna hos oss. Det var väldigt fint och jag ångrar så att jag inte köpte den skivan. Alla kvällsmöten spelas nämligen in och ges senare ut på CD.

Det var första gången jag var på en kristen konferens, men absolut inte den sista. Det som är så bra med ett sådant arrangemang är att du som individ kan välja alldeles själv vad du vill gå på. Det finns så många olika ställen att vara på, så som möten, bibelstudium eller bön. Hönö som geografisk plats är också underbar, fina stränder och klar havsluft. Jag åker gärna tillbaka dit!
Marie Bergström

Dop i havet

En av deltagarna på lägret i samband med Hönökonferensen, Syskonbandets medlem Andreas Cederloo, lät sig döpas på lördagen den 9 juli!

Redan på torsdagseftermiddagen då gruppen var samlad och pratade om vilka av alla programpunkterna som erbjöds kommande eftermiddag, hade Andreas bestämt sig. Några ville gå på seminarium i Missionskyrkan om judar och kristna, andra på "Frågelådan" i Pingstkyrkan, och några på bönen i Svenska kyrkan. Så erbjöds det även dopsamtal för den som öns-

kade döpa sig och detta ville Andreas med bestämdhet.

När gruppen av syskonbandare promenerade, tillsammans med hundratals andra, mot stranden tidigt på lördagsmorgonen så var föregående dags gråa moln och blöta regn försvunnet. Det var en klar blå himmel och en varm sol som strålade ovanför oss och de 25 dopkandidaterna i vita dopdräkter. Det var en vacker morgon och en speciell upplevelse att få stå på strandklipporna och sjunga lovsång tillsammans med massor människor och beskåda då en efter en av raden med dopkandidater gick ut till pastorn i det glittrande, för dagen lugna, vattnet. Var det kanske på detta vis det gick till och upplevdes i händelserna på Jesu tid som Bibeln berättar om, då folkhopar var samlade och många lät sig döpas?

Andreas döptes som barn och konfirmerade sig i tonåren, men det är nu på senare år som han mer funnit sin tro på Jesus och funnit glädje i att be till Honom. Nu som 29-åring när tillfälle dök upp ville han döpa sig på nytt.

- Mitt barndop kommer jag inte ihåg, men detta kommer jag komma ihåg och det blir ett fint minne för livet, uttryckte sig Andreas och var glad över sitt beslut.

Tina Hanson

Ny hemsida!

Syskonbandet har fått en ny hemsida och en ny adress:

www.syskonbandet.se. Det har länge funnits önskemål om en bättre hemsida då den gamla hade begränsningar på vad vi kunde lägga upp och den hade för litet lagringsutrymme med mera. Då det är självklart att Syskonbandets hemsida ska vara så tillgänglig som möjligt för alla oavsett vilka eventuella hjälpmedel man använder så har det tagit tid att få fram den.

Men nu finns den alltså på plats! Testa den och hör gärna av dig med åsikter. Vi hoppas att snart även kunna börja lägga upp den inlästa Daisy-versionen av tidningen direkt på hemsidan att lyssna på för den som föredrar det. Nu kan du som är medlem i Syskonbandet även få en egen e-post enligt: förnamn.efternamn@syskonbandet.se (t.ex. lars.larsson@syskonbandet.se). Hör av dig till mig.

Ronny Gilderskär



100-årsboken till specialpris

I samband med vårt 100-års jubileum så togs det fram en jättefin skrift om föreningens historia. Vi

har fortfarande gott om exemplar kvar och säljer den under begränsad tid för halva priset d.v.s. 50:-! Den finns i "svart", Daisy och punkt. Hör av dig till kansliet senast 31 oktober om du har missat att beställa den tidigare!

Musik, sång och bön i Stockholm

Fr.o.m. fredagen den 30 september samlas vi i S:ta Clara kyrka kl. 15.00 sista fredagen i varje månad. Vi börjar med fika.

Kostnad cirka 20 kr.

Därefter deltar vi i eftermiddagens sång- och musikstund med Per Svensson m.fl. Eftermiddagsstunden avslutas 16.45.

Vi hoppas kunna få med ledsagare så vi kan ta t-bana till t-centralen. Anmäl intresse till Maud & Olle. Tel: 08-647 40 57.

Stadgeförslaget

Som det informerades om vid årsmötet så har styrelsen med hjälp av en stadgegrupp tagit fram ett förslag på förändringar av våra stadgar. Här följer de paragrafer eller delar av paragrafer som är förändrade samt den nuvarande texten för jämförelse. De fullständiga stadgarna finns på hemsidan under "Om oss". Hör av dig till kansliet om du vill ha stadgarna eller förslaget skickat till dig i sin helhet. Synpunkter på förslaget ska inkomma senast 30 november.

§ 1. Namn och ändamål.

Styrelsens förslag:

Föreningen, vars namn är Kristna Synskadades Förening - Syskonbandet, är en sammanslutning av på Kristus troende synskadade och seende som önskar stödja föreningens verksamhet. Dess syfte är att stödja medlemmarna i deras livssituation samt att förmedla evangeliet och det kristna budskapet, stärka det andliga livet hos synskadade som bekänner sig som kristna, och hjälpa sökande till en medveten kristen tro.

Verksamheten har sin utgångspunkt i den gemensamma kristna tron som den uttrycks i Bibeln och den apostoliska trosbekännelsen.

Nuvarande stadgar:

Föreningen, vars namn är Kristna Synskadades Förening - Syskonbandet, är en sammanslutning av på Kristus troende synskadade och seende som önskar stödja föreningens verksamhet. Dess syfte är att stödja medlemmarna i deras livssituation samt att söka vinna andra synskadade för Gud.

§ 2. Medlemskap och medlemsavgifter.

Styrelsens förslag:

Medlemmar utgörs av:

- A. Kristna synskadade, röstberättigade medlemmar
- B. Seende, stödjande medlemmar, som önskar stödja föreningen och främja dess syften.
- C. Hedersmedlemmar.

Med synskadad enligt punkt A för-

stås en person som har så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller på grund av synskadan ha andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen.

Medlem kan den bli som fyllt 15 år. Medlemskapet skall bekräftas skriftligen.

Medlem enligt A. och B. antas av styrelsen och erlägger en årlig avgift vars storlek fastställs av årsmötet.

Hedersmedlem antas av årsmötet och erlägger ingen årsavgift.

Årsavgiften skall erläggas senast den 15 februari.

Nuvarande stadgar:

Medlemmar utgörs av:

A. Kristna synskadade

B. Stödjande medlemmar, som ekonomiskt och på annat sätt önskar stödja föreningen och främja dess syften.

C. Hedersmedlemmar.

Medlem kan den bli som fyllt 15 år. Medlemskapet bör bekräftas skriftligt. Medlem enligt A. och B. antas av styrelsen och erlägger en årlig avgift vars storlek fastställs av föregående års årsmöte.

Hedersmedlem antas av årsmötet och erlägger ingen årsavgift.

Årsavgiften skall erläggas senast den 31 mars.

§ 5. Föreningens årsmöte.

Styrelsens förslag:

Föreningens årsmöte hålls senast

15 juni och förläggs till plats som fastställs av styrelsen. Styrelsen skall senast sex veckor före årsmötet kalla till årsmötet antingen genom kungörelse i medlemstidningen eller genom skriftlig kallelse. Av kungörelsen respektive kallelsen skall tydligt framgå tid och plats för årsmötet samt uppgift om de beslutsärenden som skall förekomma vid årsmötet.

Nuvarande stadgar:

Föreningens årsmöte hålls i maj eller juni och förläggs till plats som fastställs av styrelsen. Tid och plats skall av styrelsen kungöras i god tid, senast en månad före mötet. Kallelse skall innehålla uppgift om de beslutsärenden som skall förekomma vid årsmötet

§ 8. Styrelseval.

Styrelsens förslag:

Röstberättigad medlem är den som äger rösträtt enligt § 2 samt erlagt årsavgift senast den 15 februari.

Nuvarande stadgar:

Röstberättigad medlem är den som erlagt årsavgift senast den 31 mars.

§ 9. Styrelsens konstitution.

Styrelsens förslag:

Inom styrelsen skall finnas följande funktionärer: Ordförande som skall vara synskadad, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt ekonomiansvarig. Föreningens årsmöte utser ordföranden. För övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

Nuvarande stadgar:
Inom styrelsen skall finnas följande funktionärer: Ordförande som skall vara synskadad, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare. Föreningens årsmöte utser ordföranden. För övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

§ 10. Styrelsens beslutsmässighet, sammanträden mm.

Styrelsens förslag:
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta arbetet fordrar det. Om minst tre styrelseledamöter eller revisor yrkar på sammanträde skall detta hållas inom en månad efter det att sådan begäran framställts skriftligen till styrelsen.

Nuvarande stadgar:
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta arbetet fordrar det. Om minst tre styrelseledamöter eller revisor yrkar på sammanträde skall detta hållas inom en månad.

§ 12. Föreningens räkenskaper.

Styrelsens förslag:
Styrelsen avger en kortfattad verksamhetsberättelse för det gångna året.
Verksamhetsberättelse samt

resultat och balansräkning för det föregående räkenskapsåret skall finnas tillgängliga i god tid före styrelsevalet.

Nuvarande stadgar:
Styrelsen avger en kortfattad verksamhetsberättelse för det gångna året. Den skall publiceras i god tid före styrelsevalet.

Från redaktören

Det här är mitt första nummer som redaktör för Syskonbandets medlemstidning. Jag har jobbat på kansliet i litet drygt 1,5 år nu och har börjat lära känna en del av er kära medlemmar.

Förutom att vi skickar ut information om vad som händer och är på gång i föreningen genom tidningen så hoppas jag få kontakt med fler av er och att få höra om vad som händer där ni befinner er.

Har du något böneämne eller något du känner tacksamhet över? Har det hänt något stort eller smått "på byn", något dråpligt eller dramatiskt? Hör av er, så kan vi tillsammans göra en omväxlande och läsvärd tidning!

Ronny Gilderskär, 08-6413045

Syskonbandet

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.
Utkommer i punktskrift, svartskrift och på Daisy. Augusti 2011.
Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr, 116 65 STOCKHOLM.
Ansvarig utgivare: David Lindberg. Redaktör: Ronny Gilderskär.
Telefon, kansli och redaktion: 08-641 30 45, 641 30 95.
E-post: kansliet@syskonbandet.se eller redaktion@syskonbandet.se
Hemsida: www.syskonbandet.se Plusgiro 3 64 49-7 Bankgiro 342-9552