



Kristna
synskadades
förening

Syskonbandet

SYSKONBANDET

Nummer 2, april 2019 | Årgång 111



Foto: Carl G Olofsson

100 KLARSYN

Sid 16

Innehåll

Från verksamhetsledaren	sid 2
Medlemsnytt	sid 2
Kallelse och motioner till årsmötet	sid 3
Inbjudan gemenskaps- och årsmötesdagar i Hälsingland	sid 3
Lär känna kandidaterna	sid 3
DJ To The World	sid 6
Hälsning från styrelsen	sid 8
Syskonbandsträff i Norrbotten	sid 10
Verksamhetsberättelse för år 2018	sid 12
100 Klarsyn och ny tid	sid 16
Inbjudan till Nordisk konferens	sid 17
Boktips	sid 20

Från verksamhetsledaren

Detta nummer av Syskonbandet är fullspäckat av information men också av intressanta intervjuer och roligheter som hänt. Du får dessutom veta lite mer om de syskonbandare som glatt och glädjande ställer upp i årets styrelseval. Du bjuds på återspeglning av sådant som hänt i vår förening senaste året och sådant som finns att se fram emot också i det händelserika år vi är inne i. Du som kan och vill delta aktivt har de närmaste veckorna på dig att anmäla dig till årsmötesdagar och nordisk konferens. Också du som engagerar dig på avstånd och är röstberättigad medlem har förmånen att närmaste månaden ta ställning till vilka av de många syskonbandarna som du främst vill rösta på till att bli en del av vår styrelse. Mitt i ställningstaganden nu mellan Påsk och Kristi himmelfärd har vi alltså mycket att vara glada och tacksamma över och att se fram emot!

Den allra första perioden mellan Påsk och Kristi himmelfärd, den som lärjungarna till Jesus genomlevde, tror jag var oerhört omvälvande för dem. Påsken som är den största av högtider för oss kristna, hela kristenhetens existensgrund, är en glädjens högtid då Jesus besegrade döden och uppstod så som utlovats. Detta gäller för oss som har nedskrivet facit i hand. Men för lärjungarna var dagarna under påskhelgen fyllda av förskräckelse och förtvivlad uppgivenhet. De var rädda för egen del, vad som nu skulle hända dem. De hade sett sin Mästare mördas brutalt och verkligen dött, blött och haft

ångest som en människa. De måste varit förtvivlade av tanken på att den de vikt sina liv åt kanske trots allt inte alls var den frälsare och Guds son som de trott. Men så händer det: Jesus visar sig för dem i uppstånden gestalt. Uppenbarligen blev det en chockartad kontrast för dem för vi kan läsa att flera av dem hade svårt att ta till sig, tro igen och glädjas åt det oerhörda. Efter att det sjunkit in vad Jesus gjort, sagt och vem han var, måste den förtvivlade situation de befunnits sig i vänts till euforisk glädje och visshet. Efter denna period på knappt sex veckor innan Jesus for upp till himlen verkar ha gett dem helt nytt och förstärkt hopp, mod och styrka.

Jag hoppas att också du, oavsett vilken livssituation av glädje eller förtvivlan som du befinner dig i, ska få ha en period som ger dig förnyat hopp, mod och styrka till det som ligger framför denna vår, detta år, i ditt liv.

Tina Strömberg

Medlemsnytt

Nya stödjande medlemmar

Sven Karlsson, Stockholm
Britt-Marie Bergström, Nacka
Hans Sjöström, Järfälla

Till fridens hem

Johannes Dirfeldt, Täby

Kallelse och motioner till årsmötet

Alla medlemmar kallas och välkomnas till årsmötet lördagen den 8 juni klockan 10-17 på Bollnäs folkhögskola. Fram till den 8 maj har du möjlighet att inkomma med motioner, ärenden, frågor eller förslag som du önskar ska tas upp på årsmötet. Cirka tre veckor innan årsmötet skickas handlingarna ut till de som anmält sig att delta, eller som önskar få dem.

Styrelsen

Inbjudan: Gemenskaps- och årsmötesdagar

Det är dags att anmäla sig för att delta i Syskonbandets mycket lovande dagar av gemenskap och årsmöte i Bollnäs som går av stapeln 5-9 juni i vackra Hälsingland!

”Den goda jorden” är temat för dagarna och detta kommer genomsyra det varierade programmet. Vi gästas av Karin Wiborn som är generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd, hon kommer hålla i bibelstudium med oss utifrån dagarnas tema. Vi gästas även av organisationen God Jord som är en kristen organisation med syfte att hjälpa individer och kyrkor att leva hållbara liv som speglar Jesus osjälviskhet och Faderns kärlek till sin skapelse. Vi besöker Mobackes Trädgårdscenter där trädgårdsmästare lär oss om växter och odling, förhoppningsvis blir våra fingrar lite grönare. Nationaldagen firas liksom Pingstdagen. På lördagen blir det årsmöte och förstås Öppen scen. Vi

håller till på Bollnäs folkhögskola som både har nära till natur med älv som omgärdar skolan, och till centrala samhället och tågstationen. Vare sig du kommer resandes söder eller norr ifrån, även om du kommer med flyg till Stockholm/Arlanda, tar du dig lämpligen vidare med tåg eller buss till Bollnäs. Möjligen kan du även flyga till Söderhamn med 4 mil till Bollnäs.

Pris:

1600 kr del i dubbelrum

2200 kr enkelrum

Barn 6-12 år 800 kr

Anmälan: senast 8 maj till Tina på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se.

Läs mer ingående information i februarinumret av tidningen, på hemsidan eller kontakta kansliet. Från nord till syd, ung som gammal, alla är varmt välkomna!

Tina Strömberg

Lär känna styrelsekandidaterna

Nu är det dags för det svåra men viktiga valet av ny styrelse. Vi ringde upp kandidaterna och ställde några korta frågor för att underlätta ditt val.

Du som betalat din medlemsavgift för 2019 får rösta på två av kandidaterna i detta härliga gäng. Fyra, inklusive ersättare, kommer sedan bli valda till styrelsen.

Namn: Kait Bessing (omval)

Ålder: 63

Hemort: Stockholm

Synnedstättning: synsvag

Familj: två katter

Fritidsintressen: mitt största intresse är att läsa böcker men jag gillar även kreativt skrivande. Andra stora intressen är engelska, körsång och katter.

Församling: kväkarna

Relation till Syskonbandet: jag har varit med i några år men känner mig fortfarande ganska ny. Jag har inte åkt på så många riksträffar eftersom jag har svårt att resa men jag tycker om de lokala träffarna.

Vad kan du tillföra i Syskonbandets styrelse? Jag har lång föreningserfarenhet och lång erfarenhet av styrelsearbete. Jag är strukturerad när det gäller skrivande och har arbetat med skriven information i många år.

Namn: Lena Johansson (omval)

Ålder: 67

Hemort: Linköping

Synnedstättning: jag är "stenblind"

Familj: hund och katt

Fritidsintressen: musik, att vara ute i naturen och att umgås med människor. Jag tycker om att vara kreativ, spela och sjunga.

Församling: främst Svenska kyrkan

Relation till Syskonbandet: jag sitter i styrelsen nu och har varit medlem sedan 80-talet.

Vad kan du tillföra i Syskonbandets styrelse? Jag har en del idéer kring medlemsvärvning och jag vill gärna planera aktiviteter för medlemmarna.

Namn: Rolf Eriksson (omval)

Ålder: 67

Hemort: Stockholm

Synnedstättning: jag är blind sedan barndomen.

Familj: en tvillingbror

Fritidsintressen: datorer, jag håller på mycket med min e-post. Mitt stora fritidsintresse är att samla på skivor men jag har haft svårt att hinna med det.

Församling: nej

Relation till Syskonbandet: jag kom in i Syskonbandet för ett tiotal år sedan. Jag tycker det är roligt och intressant att träffa folk som kan svara på frågor om Bibeln, jag ser en stor gemenskap i Syskonbandet.

Vad kan du tillföra i Syskonbandets styrelse? Som gammal föreningsråv brinner jag för att det ska startas lokala grupper runt om i landet.

Namn: Anders Holmberg

Ålder: 44

Hemort: Upplands Väsby

Synnedstättning: helt blind

Familj: ensamstående

Fritidsintressen: musik, datorer, religion och kristen tro.

Församling: Centrumkyrkan i Sundbyberg, en ekumenisk frikyrka.

Relation till Syskonbandet: jag är aktiv i radiogrupperna och brukar hjälpa till på kansliet med att packa tidningar ibland. Jag har varit medlem sedan 1994.

Vad kan du tillföra i

Syskonbandets styrelse? Jag har suttit i styrelsen förr så jag har nog

en viss erfarenhet. Jag hoppas på att kunna bidra med lite nya idéer också.

Namn: Sven-Erik Pilström

Ålder: 81

Hemort: Solna

Synnedstättning: en gammal splitterskada från Andra världskriget, min familj bodde i Finland på den tiden. Jag ser skillnad på ljus och mörker idag.

Familj: ensamstående

Fritidsintressen: jag leder kurser i korgflätning, jag har även en del föreningsuppdrag. Jag tycker om musik och spelar dragspel och keyboard.

Församling: Svenska kyrkan

Relation till Syskonbandet: jag finner mig väl tillrätta i föreningen och tycker det är väldigt trevligt. Jag har varit medlem i några år men kände till Syskonbandet redan på 60-talet då jag besökte Sjöliden vid något tillfälle.

Vad kan du tillföra i Syskonbandets styrelse? Jag kan komma med en del goda råd och tillföra min livserfarenhet.

Namn: Pontus Nyman

Ålder: 34

Hemort: Lund

Synnedstättning: jag har en grav synnedstättning, jag ser ungefär 3 %.

Familj: mamma, pappa, lillebror, lillasyster och en katt.

Fritidsintressen: jag älskar att styrketräna och att sjunga i kör.

Församling: jag har varit verksam i Östra torns församling i Lund.

Relation till Syskonbandet: jag blev medlem 2007 och aktiv 2008. Jag åker på en del läger, främst årsmötesdagarna.

Vad kan du tillföra i Syskonbandets styrelse? Jag tror att jag kan sprida bra energi och jag har lätt för att samarbeta. Jag har ett glatt humör och positiv input.

Namn: Dominique Adou

Ålder: 33

Hemort: Härnösand

Synnedstättning: jag har RP, jag ser lite ljus och mörker.

Familj: jag är gift.

Fritidsintressen: jag gillar att resa, umgås med vänner och läsa böcker. Jag gillar även att motionera, jag tränar spinning. Jag sjunger också mycket.

Församling: jag är med i Brunnskyrkan i Härnösand, som är ansluten till Equmeniakyrkan och EFK.

Relation till Syskonbandet: jag är medlem sedan ungefär tio år tillbaka.

Vad kan du tillföra i Syskonbandets styrelse? Jag tror att jag kan hjälpa till med att utveckla vår förening. Jag tycker det vore roligt att jobba med mission och jag pratar flytande franska.

Namn: Marianne Sköld

Ålder: 49

Hemort: Kristinehamn

Synnedstättning: grav synnedstättning

Familj: ensamstående

Fritidsintressen: jag gillar att bada både i pool och i sjöar.

Jag skriver dagbok, är

föreningsaktiv och intresserad av historia och religion.

Församling: Broängskyrkan som är en del av Equmeniakyrkan

Relation till Syskonbandet: jag är medlem och har varit med på några aktiviteter, bland annat årsmötesdagarna.

Vad kan du tillföra i Syskonbandets styrelse? Min erfarenhet av att både ha en syn- och en hörselnedsättning.

Namn: Marie Bergström

Ålder: 30

Hemort: Stockholm

Synnedsättning: helt blind sedan födseln.

Familj: jag har en son på tio år.

Fritidsintressen: musik, litteratur, politik och att arbeta i ideella organisationer.

Församling: jag är med i Farsta församling och går på deras gudstjänster ibland. Jag sjunger även i en vokalensemble i Stefanskyrkan så jag går en hel del där också.

Relation till Syskonbandet: jag har varit medlem sedan jag var tillräckligt gammal för att få bli det. Jag har åkt på barnläger, ungdomsläger och nu vuxenläger.

Vad kan du tillföra i Syskonbandets styrelse? Jag tror jag har god insikt i vad organisationen behöver. Jag har en framtidsvision för Syskonbandet, att se föreningen växa. Jag tycker det är viktigt med uppsökandeverksamhet både bland unga och äldre. Jag har också stor erfarenhet av styrelsearbete.

Fasteinsamling

När vi i februari hade en syskonbandshelg i Norrbotten kom förslaget upp om att göra en Fasteinsamling. Utskick gjordes mejlledes men nu vill vi också ge er som inte nåddes av det en chans, vi förlänger insamlingen april ut. Det som under denna period kommer in till Syskonbandet går oavkortat, om inget annat anges, till våra systerföreningar i Afrika. Vi har kontakt med och stödjer våra kristna synskadade bröder och systrar i Etiopien, Tanzania och Kongo-Kinshasa. De har det oerhört tufft ställt och försöker hjälpa varandra och andra på det sätt de kan med knappa resurser. Vårt ekonomiska stöd är av avgörande betydelse för dem.

Insättning kan göras till Plusgiro 36449-7 eller swisha till 123 148 82 20. Naturligtvis är det mycket välkommet att ge en gåva till detta ändamål också andra månader, märk då din insättning med "Yttre Mission". Hör av dig till kansliet om du önskar få ett inbetalningskort postat till dig.

Välsignade är alla gåvor!

Tina Strömberg

DJ To The World – att uppleva musik på annorlunda villkor

Thomas Nordlöf är en kristen DJ som, under artistnamnet DJ To The World, bjuder sin publik på en musikupplevelse utöver det vanliga.

En grav hörselnedsättning har inte hindrat Thomas från att njuta av musik, genom att spela flera låtar samtidigt skapar han ett rum av ljud.

Precis som de flesta andra började Thomas utforska musiken redan i sin ungdom.

Hörselnedsättningen gjorde hans upplevelse av musik annorlunda men inte nödvändigtvis sämre, snarare var han en flitig lyssnare som gärna tog till sig ny och modern musik.

– Jag var tidig med att lyssna på exempelvis Jimi Hendrix och The Who.

Thomas kunde inte urskilja specifika instrument, ljudbilden blev mer som en matta. Thomas beskriver det som en vattenballong som ändrar skepnad när vattnet flyttas, utan att anta en tydlig form. Som DJ försöker han delvis återskapa denna musikupplevelse och dela med sig av sitt ljudande rum. Att spela skivor för publik var något Thomas började med för nästan 20 år sedan.

– Jag har aktivt följt med i den musikaliska utvecklingen. I början av 2000-talet hittade jag ett café i Stockholm där unga DJ's spelade. Jag började gå dit och prata musik med andra besökare. Till slut var det någon som tyckte att det var dags för mig att



börja spela, inte bara snacka.

Thomas skapar ett universum av musik genom att spela flera skivor samtidigt, mot ljudkulissen kan han sedan placera in en operasångare eller någon som läser en dikt. På det sättet blir den musikaliska

upplevelsen mer som en resa genom ett ljudlandskap.

När Thomas var 64 år fick han inopererat ett så kallat cochleaimplantat (CI), det förändrade hans relation till ljud radikalt.

– Med hjälp av implantatet började jag höra ljud som jag aldrig hört i hela mitt liv. Jag fick lära mig tolka de nya hörselintrycken, det var en otroligt stark upplevelse.

Thomas betonar att det handlar om att lära sig höra, det är en process som kräver hårt arbete.

– Det sker inte automatiskt, jag måste hela tiden arbeta medvetet med att förstå de ljud som kommer in. Jag lär mig, glömmer, lär igen. Till slut etableras ett hörande.

Idag är Thomas 68 år och fortfarande aktiv som DJ. CI-implantatet gör att han numera urskiljer instrument och musikaliska

detaljer. Han gillar att gå ut på klubbar och lyssna på musik när någon duktig DJ spelar. Att han är äldre än majoriteten av besökarna är något han enbart fått positiva reaktioner på:

– Många unga kommer fram och pratar med mig och tycker det är roligt att jag är där. Jag tror det behövs fler arenor där vi kan mötas över generationsgränserna.

Det är inte bara Thomas ålder och hörselnedsättningen som gör honom till en lite ovanlig DJ, han är också kristen och, sedan några år tillbaka, medlem i katolska kyrkan.

– I mitten av 80-talet bodde jag ett år i Italien där jag regelbundet besökte en katolsk kyrka. När jag flyttade tillbaka till Sverige började jag gå till den katolska församlingen i Stockholm ibland.

Thomas, som var medlem i Svenska kyrkan, hade först ingen tanke på att konvertera, han tyckte det stred mot den ekumeniska grundtanken. Protestanter har inte tillåtelse att ta nattvard i katolska kyrkor så Thomas använde nattvardstiden till att istället be förbön.

– Det dröjde ungefär tjugo år innan jag började fundera på konvertion. Min inre process startade när jag följde med en kompis på gudstjänst i Allhelgonakyrkan. När jag steg över tröskeln till kyrkorummet kände jag för första gången att jag var där som gäst och jag förstod att jag hade bytt hemmahörighet rent teologiskt.

Ungefär ett år senare blev Thomas

upptagen i den katolska församlingen och konfirmerades även där. Idag sitter Thomas med i SKR:s arbetsgrupp Kyrka-funktionshinder, tillsammans med bland annat Tina från Syskonbandet.

Isabelle Ulfsson

Hälsning från styrelsen

Under ett dygn, den 8-9 mars, var det dags för styrelsen och personalen att träffas för tillits- och samarbetsövningar, men också för att prata om sådant som inte alltid hinns med att djupsnacka om på styrelsemötena. Platsen var Tollare folkhögskola.

Vi inledde med att äta god lunch. Därefter träffade vi läraren Olle Rockström. Han guidade oss igenom Kolbs fyra lärstilar. Vi fick fylla i ett





test som efter diverse uträkning visar på vilken typ av person man är när det gäller att ta in nya kunskaper och prova på nya grejer. Vi gick även ut till en av samarbetsövningsplatserna i den tillitsbana som finns på Tollare. Där gällde det att tillsammans lösa en klurig uppgift. Jag är glad att kunna skriva att vi lyckades. Väl inne igen, och efter fika, fortsatte vi i smågrupper att lösa diverse samarbetsövningar med pussel och spikar. Det var kul, klurigt och bitvis supersvårt.

På kvällen hade vi ett pass som handlade om Syskonbandets verksamhet. Vi pratade fritt om; vad vi tycker skulle vara kul att göra, vad av det vi gör som är bra, samt allmänt

om vad som ska stå med i vårt förslag till verksamhetsplan.

Vi var många som efter denna dag var rätt trötta, så det blev inte mycket till kvällshäng.

Efter frukost inledde Tina med att berätta om fördelen med att föreningen jobbar fram och skriver ner sin värdegrund, samt ledstjärnor/ledord som gör värdegrunden mer levande och tydlig. Vi hade bra diskussioner kring detta.

En styrelseledamot saknades under dygnet, i övrigt var alla på plats. Vår redaktör Isabelle deltog under fredagen. Som ledsagare fanns Marlene Juthstrand, Elisabeth Tafese och Ulla Juhlin till hands. Två ledarhundar fulländade vår grupp.

Jenny Näslund



Syskonbandsträff i Norrbotten

Helgen den 15-17 februari anordnade syskonbandet en kamratträff på Sunderby folkhögskola beläget ca 2,5 mil utanför Luleå. Vad som är bra med syskonbandet är att träffarna anordnas över hela landet så att alla medlemmar kan få en chans att vara med. Sist vi hade en kamratträff i Norrbotten var sommaren 2010 då vi var på konferens i Piteå.

Nu lite om innehållet i vår senaste kamratträff. Temat var Att uttrycka sig med kroppen.

På fredagseftermiddagen var det först incheckning & orientering på området. Efter att vi var klara med det och installerade på våra rum så vankades

det en god middag. När vi var mätta och belåtna startade vi upp med en presentation och lite om vad helgen skulle handla om. Eftersom det varit alla hjärtans dag presenterade vi oss för varandra med att skicka ett trähjärta till den som satt bredvid. Sedan hade vi en liten andakt där vi sjöng lite, mediterade över helgen och pratade om vad vi skulle sjunga i Luleå missionskyrka på söndagen. Efteråt var det kvällsfika med gemenskap och därefter hundrastning för oss som hade ledarhund med, sedan var det bara att krypa till kojs.

På lördagsmorgonen fick vi en fin hotellfrukost med allt vad där tillhör.

Sedan hade vi en andakt som leddes av Mikael Hellström, en av kursdeltagarna. Efter det fick vi uttrycka oss i konst. Vi gick till ett annat hus där vi fick bekanta oss med en slags lera som inte behövde brännas i ugn. Vi gjorde våra egna alster och jag gjorde en liten skål som blev allt annat än snygg men vi är ju alla barn i början. En riktig keramikermåste ju öva en hel del för att bli bra, inte sant?

Efter en god lunch var det hopp och lek. Vi fick välja mellan ett par fysiska aktiviteter som promenad eller ett besök i bubbelpoolen. Jag valde det senare och min ledarhund Jazze fick följa med gänget som gick på promenad.

Efter de fysiska aktiviteterna var det fika. På konferenser av detta slag är ju mat och fika en av de primära aktiviteterna, så vi behövde inte svälta.

Klockan 15 hade vi ett pass som handlade om att uttrycka sig med sång och kroppen. Vi övade på det vi skulle sjunga i missionskyrkan följande dag. Vi valde en sång som heter "Vid korsets fot", skriven av Trygve Nandorf, en av våra stödjande medlemmar.

Efter middagen hade vi ett pass som handlade om att uttrycka sig med kroppen med olika gester och



musik till Gud. Det handlade bland annat om att uttrycka sig med knäppta händer, handpåläggning, lovsångsdans och att lyfta händerna till bön. Därefter fick vi berätta hur vi upplevde det. Sedan avsatte vi en liten tid för bön där vi kunde lyfta

fram dem som inte kunde delta på träffen av olika skäl. Vi kunde även lyfta fram egna böneämnen om vi så önskade.

Sedan var det en kvällsmacka och gemenskap som på fredagskvällen. Därefter hundrutinerna och godnatt.

På söndagsmorgonen var det samma rutiner som på lördagen. En rejäl frukost, sedan var det gemensam avfärd till Luleå



missionskyrka där vi skulle uppträda. Vi fick tid för att förbereda oss och repetera den sång vi skulle sjunga på gudstjänsten. Kyrkan har en egen kör som också sjöng några sånger och de var väldigt proffsiga men jag tycker att vi gjorde bra ifrån oss med vårt inslag också. "Vid korsets fot" är en sång som jag personligen tycker mycket om och har själv sjungit vid flera tillfällen till eget gitarrkomp.

Vi avslutade helgen med en sopplunch i kyrkan. De hade lagat en god linssoppa som var både varm och mättande. Sedan var det många kramar till avsked då vi skildes åt.

Jag uppskattade denna helg och min nya ledarhund Jazze fick också träna sig i att vara borta hemifrån vilket är nyttigt för en färsk ledarhund.

*Hjördis Lindström
Foto: Tina Strömberg och
Ronny Gilderskär*

Verksamhetsberättelse för år 2018

Ordförandens inledning

Jag slås av hur tid kan uppfattas på så många sätt. Det blir påtagligt när man jobbar i en förening där man år efter år står i begrepp att sammanfatta året som gått, planera det år man just nu är i, samt lägga upp planer för året som kommer. Ibland känns det som att ett år går så snabbt. Ibland kan samma år uppfattas som oändligt långt. Det är fascinerande. Syskonbandsåret som

gått har innehållit massor av hårt arbete, både ideellt och avlönat. Det har även bjudits på fina stunder av gemenskap. Mer om allt detta får du läsa i den sammanställning som följer här nedan, och som i föreningssammanhang kallas verksamhetsberättelsen. Läs och känn dig stolt över den fantastiska förening du är en del av.

Kansli och personal

Tina Hanson, som i juni bytte efternamn till Strömberg, har fortsatt vara anställd som föreningens verksamhetsledare på 75 %. Gun Eriksson fortsatte, under processen med att nyrekrytera en kanslist, på 40 % fram till sista april. Christian Saarenketo var av samma anledning timanställd för ekonomihantering och bokföring fram till sista maj. Britt-Marie Bergström anställdes som kanslist/ekonomihandläggare på 50 % och påbörjade sin tjänst den 10 april, en visstidsanställning som till att börja med gällde året ut. Från och med juninumret av tidningen Syskonbandet köptes redaktörstjänsten nummer för nummer av Isabelle Ulfsdotter i Örebro.

Uthyrning av det lilla kontorsrummet har fortsatt men med endast en hyresgäst och halverad hyresintäkt. Sammanträdesrummet har hyrts ut regelbundet till föreningen Parsamtal och till Frälsningsarméns månadsträffar för synskadade under terminerna. Enstaka uthyrningar till andra grupper har också förekommit. Medlemmar i föreningen har hyrt in

sig för övernattnig då och då.
Därutöver har styrelsen haft sammanträden på kansliet.

Radio - CD - sociala medier

Syskonbandets radioprogram Klarsyn har fortsatt rulla varje vecka i Sveriges kristna radio och laddas upp för lyssning i efterhand på Syskonbandets hemsida. Program 92 sändes runt jul. Inlägg om programmen görs även på Syskonbandets facebook-sida varje vecka, på så sätt når vi ytterligare lyssnare. Även andra inlägg om vad som händer i föreningen, videoklipp och evenemang, läggs upp och i princip varje vecka får sidan nya gillamarkeringar. Synligheten på facebook har resulterat i nya kontakter och medlemmar. Föreningens musik-CD Se solen igen har fortsatt sälja under året,

både vid besök i kyrkor då Syskonbandet och skivan presenterats och genom att medlemmar fortsatt köpa och ge bort skivan som present.

Tidning – litteratur – sångbok – broschyr

Medlemstidningen Syskonbandet gavs ut som planerat med 6 nummer. De två första med bland annat Gun Eriksson i redaktionell insats och därefter har tjänsten köpts av Isabelle Ulfsdotters företag som i sin tur anlitat inläsare och arbete med visuell layout. Carl G Olofsson har ideellt skött ljudredigeringen innan den inlästa tidningen CD-kopierats på kansliet. Den har prenumererats på av medlemmar och andra intresserade i formaten punktskrift, storstil, inläst på CD och per

e-post. Den har även lagts upp i PDF- och textformat på hemsidan. Boktips från medlemmar, kansliet och redaktören, på tillgängliga böcker i Syskonbandets intresselinje, har funnits med i tidningens nummer. En ny sångbok med varierade psalmer och lovsånger önskade av medlemmar blev klar och trycktes i början av året och kunde lämpligt nog introduceras under gemenskapshelgen med musiktema. Arbetet med att utforma en ny broschyr påbörjades under senhösten.

Årsmötesdagar

Dagarna ägde rum under Kristi himmelfärdshelgen 9-13 maj på Tollare Folkhögskola i Saltsjö-Boo. Temat var Gåvan att finnas till och Lars Hermansson, sjukhuspastor och tidigare verksamhetsansvarig inom Pingsts handikappverksamhet, gästade oss med seminarium utifrån Kyrkornas Världsråds skrift med samma namn. Syskonbandets 110 år firades med tårta och underhållning så som tal och musik under festmiddag. Under rubriken "Smaka och känn på Afrika" bjöds det bland annat på sång och nötter från Etiopien. Vi fick även lyssna till berättelser om föremål från Kongo-Kinshasa, sedan fick var och en ta med sig en liten gåva hem som bönepåminnelse. I en stunds direktkontakt med Ibrahim i Tanzania, Alex i Etiopien och en hel grupp tillsammans med Mokoko i Kongo-Kinshasa fick vi uppdatering, hälsningar och chans att ställa frågor. Det spånades också i grupper om idéer för Syskonbandets framtida



verksamhet. Vi höll årsmöte, fick njuta av underhållande Öppen scen samt firade gudstjänst på söndagen efter konceptet Gudstjänstverkstad som gjorde många medlemmar delaktiga. Totalt deltog 52 personer dessa dagar.

Temahelg – Musik

Den 23-25 februari hade föreningen en helg på Glimåkra folkhögskola i nordöstra Skåne under temat Delaktighet och gemenskap med musiken som verktyg. Medlemmar höll i olika programpunkter så som andakter, musiklek, rytmkänning och att lära känna punktskriftsnoter. Alla deltagare och ledsagare fick dela med sig av en personlig sångfavorit som vi lyssnade på och fick veta anledningen till valet. Det sjöngs ur nya sångboken och vi medverkade med sång och information om Syskonbandet i Pingstkyrkan i Osby. 25 personer deltog denna helg.

Temahelg - Mission

Den 12-14 oktober hade föreningen en helg på Helsingborgs folkhögskola i Västergötland med fokus på mission. Med missionsgruppen i spetsen hölls workshop om inre och yttre mission och skildring från de som reste och deltog i BCA:s 25-årsjubileum i Etiopien. Bönenatt erbjöds efter inledning om bönens makt. Birgitta Karlsson berättade om sin missionskallelse och situationen för synskadade på Zanzibar då och nu. Vi bjöds på konsert med afrikanska rytmer av gruppen Farira Marimba från rörelsen Tro och Ljus. Helgen avslutades med egen gudstjänst med predikan av Michael Liljeqvist i skolans kapell. 22 personer deltog denna helg.

Bönetelefon

Bönetelefonen har fortsatt första onsdagen i varje månad. Uppringningsnumret har ibland ändrats eftersom användningsmöjligheten av numret har förändrats. Antalet deltagare har varierat och ingen särskild har haft ansvar utan de som hörts har gemensamt styrt upp stunden som är bestämd till en halvtimme. Utskick per e-post har oftast gjorts inför varje tillfälle.

Lokal verksamhet

Syskonbandsträffarna i Stockholm har under året arrangerats av Maud Lindberg med träff på tisdagar en gång i månaden, fyra per termin. Man har hållit till på Matborgen i Enskede och serverats husmanskost och därefter bjudits på föredrag eller musik. Deltagarantalet har varierat mellan ungefär 20 och 30 personer.

Nordisk gemenskap

I augusti hölls planeringsmöte på Sole Gjestegård i Norge inför 2019 års nordiska konferens. Med var representanter från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Från Syskonbandet deltog Michael Hellström och Tina Strömberg.

Internationellt arbete

TCAB i Tanzania har fortsatt sitt nationellt vidgande arbete med möten och seminarier. Deras ambition är fortsatt att bygga ett nationellt kontorscenter beläget i Tabora, ett kraftigt ökat föreningsstöd sändes dem därför i år med friheten att investera i bygget. Tillsammans

med norska KABB sände vi dem 16 000 kr. Vi har även sändt 15 000 kr till Kibrali utbildningscenter för synskadade som fortsatt sitt arbete med att sprida kristen litteratur till synskadade i Tanzania, för ett socialt och informationsspridande arbete.

BCA i Etiopien firade i år 25 år. Några representanter från Syskonbandet och norska KABB deltog i jubileumsfirandet i samband med årsmötesdagar i augusti. Med sig till föreningen hade resenärerna bland annat vita käppar och några Perkins. Föreningen har fortsatt sitt utbredda arbete av både evangelisation och social verksamhet bland synskadade i landet. De har böneteam, rådgivning, service och evangelisationsteam. Olika slags sammankomster hålls i föreningens fem regionala grenar. Inom det s.k. barnprojektet har de under året kunnat hjälpa 37 barn tack vare regelbundet stöd från en annan organisation. I föreningsstöd från Syskonbandet och KABB fick BCA 16 000 kr, därutöver även en jubileumsgåva i samband med firandet.

UFSAMC i DK Kongo inleder sin årsrapport, undertecknad av ordförande Mokoko, med dessa ord: "År 2018 var för oss en mörk och sorglig period. Först var det min hälsa som inte tillät mig att utveckla arbetet på rätt sätt. Så är det den fattigdom som vi alla drabbas av och den politiska situationen vårt land har, som gör det ännu svårare att åstadkomma något. Lägg så till de stora svårigheterna med valet och den ekonomiska krisen så förstår ni att våra medlemmar inte kan bidra till föreningen

som det är tänkt.". Trots motgångar och liten förening löpte fjolårets uppstartade sömnadsskola på för 15 elever. Det tänkta besöket till Syskonbandets årsmötesdagar tvingades gå om intet med stängda möjligheter till visumansökan som en politisk följdåtgärd detta turbulenta år. Ett föreningsstöd på totalt 14 000 kr från Syskonbandet och KABB sändes.

Styrelsen

Styrelsen konstituerade sig per telefon den 16 maj enligt följande: ordförande och personalansvarig Jenny Näslund, vice ordförande Tesfaye Deriba, sekreterare Kait Bessing, ordinarie ledamot Lena Johansson och Madeleine Linder, första ersättare och vice sekreterare Rolf Eriksson, andre ersättare Michael Hellström. Uppdraget som ekonomiansvarig i styrelsen tilldelades ej någon. Till arbetsutskottet utsågs Jenny Näslund, Tesfaye Deriba och Lena Johansson. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten varav 3 per telefon. AU har haft 3 protokollförda telefonsammanträden. Som ett led i den organisationsöversyn som styrelsen året innan beslutade sig för att göra utformades en enkät som samtliga medlemmar skulle erbjudas svara muntligt på. Marie Bergström fick uppdrag som praktikant på Syskonbandet att ringa upp medlemmarna. Arbetet med enkäten stannade dock upp och har ännu inte slutförts.

Medlemmar

Medlemsantalet var vid årets slut 300 varav 191 synskadade och 109 stödjande. Medlemsavgifter kom in från 141 medlemmar. Under året välkomnades 4 kristna synskadade medlemmar och 4 stödjande. Till vår kännedom under året har 10 medlemmar fått hembud. Inga medlemmar har i år begärt utträde. I enlighet med den nya person- och dataregistreringslagen GDPR utformades strategi och policy vilken medlemmar och andra i vårt register informerades om.

Ekonomi

I slutet av året gick börsen kraftigt ned tillika värdet i värdepappersportföljerna. Därför gick Syskonbandet även under 2018 med förlust, denna gång med ca: 1.000.000 kr.

Det mesta av verksamheten finansieras med avkastningen på förvaltad kapital. Vinster och förluster kan variera över tid.

Ny kapitalplaceringsgrupp (KPG) tillsattes i början av året och består nu av Enar Olsson, Sture Lyreskog och Miriam Mattsson. Även en extern rådgivare finns hos Söderberg & Partners i syfte att sprida riskerna i värdepappersportföljen och lägga en grund för en fortsatt god avkastning kommande år.

Medlemmar och andra som vill stödja föreningen har gett gåvor både allmänt och specifikt till den yttre missionen. Summan av gåvor från enskilda personer uppnår inte det som budgeterats men det som kommit in är värdefullt och tacksamt mottaget.

Förutom bidrag från Radiohjälpsfonden för ledsagarkostnader har vi i år också fått en betydande summa från en fond som Svenska Kyrkan förvaltar.

Föreningen har sänt medel för yttre mission till en större summa än förut vilket beror på samarbete med norska KABB som är med och stödjer.

Inbetalningar görs till Syskonbandet via plusgiro eller bankgiro samt även med swish.

Slutord från ordförande

Jag vill rikta ett innerligt och varmt tack till styrelsen, personalen och alla andra som under året bidragit till föreningens verksamhet. Tack. Jag ger dig bibelordet ur 2 Thess 3:16 "Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla."

På styrelsens uppdrag
Ordförande Jenny Näslund och
verksamhetsledare Tina Strömberg

100 Klarsyn och ny tid

För nästan två år sedan började Syskonbandet sända radioprogrammet Klarsyn i Sveriges kristna radio. Nu har hela 100 program gjorts!

Det började med en idé, några kontakter och ett gäng syskonbandare som ville prova på att göra radioprogram tillsammans. Under hösten 2015 träffades sedan



Radiogrupper firar med tårta på kansliet.
Foto: Tina Strömberg

detta gäng på Syskonbandets kansli och gästades av Torbjörn Frisk som är den som huvudsakligen jobbar med Sveriges kristna radio. Det spånades fritt kring programmets innehåll, längd och hur ofta de skulle sändas. Så småningom var de första programmen klara och började sändas i maj 2016. De har främst innehållit personliga intervjuer med medlemmar och andra med anknytning till Syskonbandet men även panelsamtal, ordspaningar, andakter och reportage från andra länder. Gruppen som arbetat med radioprogrammen har förändrats, några har klivit ur och andra klivit in. Den 30 mars träffades större delen av nuvarande radiogrupper och firade de 100 åstadkomna programmen med tårta och serpentiner på Syskonbandets kansli. Det spånades också fram nya idéer och program spelades in. Så mer Klarsyn är att vänta!

Klarsyn har nu ny programtid och sänds på tisdagar kl. 7.00, med repris 10.00 och 23.00. Radion går att lyssna

på via webben på FM 91,6 i Kristianstad med omnejd, 88,4 i Stockholmstrakten och Mälardalen dygnet runt samt 95,3 i centrala Stockholm på förmiddagen och 88,0 sen kväll.

Den 2 april sändes det festliga hundra programmet som bjöd på återblickar och även lite

extramaterial bakom kulisserna. Detta och alla Klarsyn kan lyssnas på om och om igen på

www.syskonbandet.se/klarsynprogram.

Har du också idéer till programinslag? Har du själv lust att prova göra radioprogram? Hör då av dig! Frågor och uppmuntrande ord kan skickas till radio@syskonbandet.se och når fram till hela radiogrupper.

Tina Strömberg





Inbjudan till Nordisk konferens 2019

Den 1-4 augusti är det äntligen dags igen för Nordisk konferens. Denna gång i hjärtat av Norge på idylliska Sole Gjestegård vid sjö och fjäll. Temat för konferensen är Nåden.

Platsen: Sole Gjestegård är ett charmerande ställe, vackert beläget vid sjön Krøderen i Noresund ca 90 min från Oslo. Hotellet har enkel, dubbel och flerbäddsrum i olika storlekar, alla med eget badrum. Alla lokaler är tillgängliga och ledarhundar är välkomna. Det finns bastu och simbasäng inomhus. Gården omges av en stor grön trädgård och har egen strandlinje och båtbygga. Stället ägs numera av Filadelfiakyrkan i Oslo och värdskapet står danska Maria och Peter Næsstrøm för som har lång

erfarenhet av mat- och hotellservice.

Program: *NÅDEN* är temat för dessa dagar. Det blir bibeltimmar och samtal med rubrikerna *Nåden är din vardag* och *Nåden är att vara*. Konferensens talare är Inger Benedicte Aass. Hon arbetar som präst, har själv en synnedsättning och är stadig skribent för KABB. Vi tar oss till närbeläget fjäll med möjlighet till kortare och längre vandring längs fjällbäckar eller en kaffestund i den friska luften. Utflykt blir det också till det speciella berättelsefjällhuset Villa Fridheim som numera är museum. Det blir också båtturen på sjön Krøderen. I en idyllisk kyrka, tio minuters promenad från Sole Gjestegård, kommer det bjudas på konsert av egna förmågor på temat *Nåden*. I samma kyrka firar vi söndagens gudstjänst. Det blir också små andakter, deltagarafton

och naturligtvis många trevliga stunder, förhoppningsvis i sommarsol, tillsammans med nordiska vänner!

Resa: Du tar dig med flyg eller tåg till Oslo flygplats, Gardermoen. Därifrån åker vi gemensamt med andra till konferensen i norska gruppens buss, det tar ungefär en och en halv timme till Sole Gjestegård. Bussen går från Gardemoen ca kl. 14 på torsdagen och på söndagen anländer den till Gardemoen senast kl. 16. Du erbjuds resesubvention på den del av din resa som överstiger 500 kr (max 700 kr subvention).

Priser: Gäller medlem och dig som deltar för första gången i Syskonbandets arrangemang. 2100 kr för del i tvåbäddsrum
2700 kr för enkelrum
Barn under 3 år gratis, halva priset för barn 3-9 år.

I priserna ingår helpension, utflykter, resan mellan Gardermoen och Sole Gjestegård samt tillgängliga ledsagare. För synskadad medlem finns möjlighet att söka Enskilt bidrag hos Syskonbandet för deltagande i detta arrangemang fram till 1 juni.

Anmälan: Görs senast 20 maj till Tina på Syskonbandets kansli. Anmälan är bindande från detta datum. Deltagaravgiften ska ha satts in på plusgiro 36449-7 senast 1 juni. Avgift återbetalas mot uppvisning av läkarintyg minus en administrationskostnad på 10 %.

Detaljerat program finns redan nu på Syskonbandets hemsida och du är naturligtvis också alltid välkommen att höra av dig med frågor!

Tina Strömberg



Boktips

Bitte Sjölin tipsar:

Bakom varje fönster bor ett hjärta

Av: Soheila Fors

Utgivningsår: 2016

Soheila Fors, som debuterade med boken Kärleken blev mitt vapen, ger här sin röst åt de människor som blivit osynliga i vårt samhälle. Genom sitt arbete har författaren mött många kvinnor och barn som flytt till Sverige men inte fått samma mänskliga och samhällseliga rättigheter som andra. Istället för frihet och ett nytt liv har de fångats i hedersförtryck och ensamhet. I den här boken berättar hon om tio olika kvinnor, människor som samhället glömde trots att de har ett namn, en historia och ett liv.

Boken finns tillgänglig på Legimus.



SYSKONBANDET - medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.

Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida, www.syskonbandet.se/medlemstidning.

Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46 5tr, 116 65 Stockholm

Telefon kansli: 08-641 30 45, 08-641 30 95

E-post: kansliet@syskonbandet.se eller redaktion@syskonbandet.se.

Ansvarig utgivare: Jenny Näslund, ordförande

Redaktör: Isabelle Ulfsson

Grafisk formgivning: Joachim Kåhlman

Plusgiro: 3 64 49-7 Swish: 123 148 8220