



Kristna
synskadades
förening

Syskonbandet

SYSKONBANDET

Nummer 3, juni 2019 | Årgång 111



Gemenskapsdagar i Bollnäs

Foto: Marlene Juthstrand

Innehåll

Från verksamhetsledaren	s 2	Gemenskaps- och	
Syskon emellan	s 2	årsmötesdagar i Bollnäs	s 7
Hälsning från styrelsen	s 3	Från hat till frihet	s 8
Missionsresa till Etiopien och		Syskonbandets sommarnovell	s 10
Tanzania	s 4	En dikt av Mackan Andersson	s 10
Om att älska skapelsen	s 4	Genesis som taltidning	s 11
Årsmötesreferat 2019	s 5	Boktips	s 11

Från verksamhetsledaren

”Den goda jorden” var temat för Syskonbandsdagarna som ägde rum för ett par veckor sedan i Bollnäs och som du kan läsa mer om i denna tidning. Nog är jorden god just nu, i det lilla visar den sin stora sköna prakt i denna tid på året. Varje årstid vi förunnas i detta land har sin tjusning och ska inte underskattas: höstens färgsprakande träd och prasslande löv under promenader i den friska luften, snö som knarrar fridfullt under sulorna i vinterns stillhet, sommarens värme som lockar till svalkande sjödopp. Jag erkänner trots allt att jag tenderar att favorisera våren, när syrenen sprider sin doft där jag går och bofinken drillar käckt tillsammans med rödhakens melankoliska aftonsång. Visst är då jorden god? Tänk att detta bjuds oss, helt gratis!

Jag tror fullt och visst att Gud skapat tillvaron för att den ska vara god. Jorden är god och vi människor på jorden är ämnade att vara goda mot den och varandra. Nu är ju allting inte gott, det ska medges. Ont har smugit sig in i världen och vi människor har dessvärre förmågan att göra ont och det på alla plan. Alla har vi säkert upplevt hur det gjort ont inombords av att en annan människa velat göra oss illa. Andra lyckas med att driva fram ondska till förödande konsekvenser för hela folk eller för hela områden av vår sköna jord. Hela vår jord tar skada av felaktiga val.

I tre av Bibelns fyra evangelier står liknelsen om sådden där somliga frön

faller i väggkanten, andra på stenig mark bland tistlar medan några faller i god jord. Liknelsen beskriver hur Guds budskap tas emot eller inte tas emot av oss människor. Min förhoppning och tro är att människor inte är statiska utan kan förändras och ta emot Guds goda ord nu fastän de inte gjort det förut. Min tro och förhoppning är då att också jag och du kan välja hur vi vill låta oss påverkas av det ena och av det andra. Vi kan välja gott före ont. Varje dag kan vi välja att dra vårt strå till stacken och göra gott mot vår jord, mot våra medmänniskor, mot djuren och mot naturen, och även göra gott mot oss själva.

Nu önskar jag oss alla en fröjdefull sommar då du och jag får njuta av det den goda jorden har att ge!

Tina Strömberg

Syskon emellan

Hälsning från Rande Diab

Rande Diab är ny i Syskonbandet, årsmötesdagarna i Bollnäs var hennes första aktivitet med



föreningen. Här skriver hon några rader om sin upplevelse.

Hej! Jag heter Rande och kommer från Kristianstad. Det här var första gången jag deltog i en aktivitet med Syskonbandet. Jag fick höra talas om Syskonbandet från Klarsyn i Sveriges kristna radio. I Syskonbandet har jag fått tröst och kärlek och känt mig som mitt bland min familj. Det var så roligt att sjunga och be och spela olika spel tillsammans. Vi var i en trädgård och fick känna och lukta på olika sorters blommor och växter. Personligen tycker jag mycket om dofter så jag tyckte det var spännande att vara där. Vi har haft god mat och bra ledsagare, de var så goa och trevliga och jag trivdes i mitt rum. Jag tyckte om naturen och vädret i Bollnäs och det var också roligt att lyssna på olika dialekter från medlemmarna i Syskonbandet.

Jag lärde mig nya saker på detta läger och tackar Gud för att han hjälpte mig att hitta den här föreningen. Jag vill också tacka alla medlemmarna i Syskonbandet och hoppas att vi ses snart igen!

Rande Diab

Hälsning från styrelsen

Hej på er alla syskonbandare!

Under maj månad har styrelsen haft två möten.

Den 9 maj träffades vi till ett styrelsemöte per telefon. Då fastställdes en del material inför årsmötet.

Den 18 maj hade vi ett arbetsmöte under en hel dag på Gotlandsgatan 46.

På det mötet fokuserade vi mycket på den organisationsöversyn som vi fortfarande håller på med. Under dagen dryftades många frågor, men inga beslut fattades. Följande kan nämnas:

Enkät

I fjol, år 2018, påbörjade föreningen en medlemsenkät. Vi hade Marie Bergström som praktikant för att ringa runt till våra medlemmar. På grund av olika omständigheter avbröts praktiktiden i förtid. Det hann inkomma 22 svar. De ska sammanställas. Styrelsen tackar för de svaren. Tyvärr är det ett för litet underlag för att vara en representativ enkät.

Styrelsen väljer att i nuläget inte gå vidare med medlemsenkäten.

Det lilla kontorsrummet

På Syskonbandets kansli finns ett kontorsrum som föreningen hyrt ut.

Hyresgästen har sagt upp sitt hyreskontrakt, och flyttade ut den 30 april.

Styrelsen diskuterade hur vi kan använda rummet på bästa sätt. Ärendet kommer upp för beslut på vårt nästa styrelsemöte.

Kanslist/Ekonomihandläggare

Anställningstiden för den tjänst som Britt-Marie Bergström har hos Syskonbandet, går ut den 31 augusti.

Styrelsen ägnade en hel del mötestid åt att diskutera denna fråga.

Arbetsutskottet har nu uppdraget på sitt bord.

Framtidsgrupp/kommitté

Vi pratade också om hur organisationsöversynen ska fortsätta nu. Vi landar i att vi skulle behöva skapa en grupp/kommitté med några medlemmar som diskuterar föreningens framtid. Tänkbara teman för gruppen/kommittén är: personalfrågan och medlems-rekrytering.

Vi kommer att diskutera kring detta på årsmötesdagarna i Bollnäs.

Rolf Eriksson

Missionsresa till Etiopien och Tanzania

Styrelsens förslag om en eventuell missionsresa till Etiopien och Tanzania sommaren 2020 fick jakande svar av årsmötet som ägde rum den 8:e juni i Bollnäs folkhögskola. Förslaget som lades fram till styrelsen av missionsgruppen är en så länge på startnivå och kommer att bearbetas i detalj. Redan nu är emellertid du som har frågor eller vill anmäla ditt intresse välkommen att höra av dig till kansliet.

Resan kommer att vara ett samarrangemang mellan Syskonbandet i Sverige och KABB i Norge. Obs! intresseanmälan är inte bindande och utlovar heller ingen plats på resan. Tidigt i höst kommer mer information om resan samt besked om vilka som erbjuds plats.

Tesfaye Deriba

Om att älska skapelsen – intervju med Karin Wiborn

Ett uppskattat inslag under Syskonbandets årsmötesdagar var Karin Wiborns bibelstudium på temat Den goda jorden. Vi fick en pratstund med Karin ett par dagar innan hon åkte mot Bollnäs.

Karin Wiborn är generalsekreterare i SKR (Sveriges kristna råd), ett uppdrag hon haft i över sju år. Genom arbetsgruppen Kyrka-funktionshinder fick hon kontakt med Tina Strömberg och Syskonbandet.

– Det här är första gången jag medverkar på en aktivitet med föreningen, så det blir en ny erfarenhet för mig, säger Karin. Hon berättar att hennes bibelstudium ofta har ett visuellt upplägg med bilder som tydliggör det hon talar om.

– I det här sammanhanget får jag tänka lite annorlunda och hitta andra sätt att illustrera det jag vill förmedla, kanske genom ljud eller känslor. Jag tycker det är spännande med nya utmaningar.

Den goda jorden är ett tema som ligger Karin varmt om hjärtat.

– Jag är scoutledare, jag tycker det är otroligt viktigt att lära barn och unga att trivas i naturen, känna trygghet i den och att älska den. Vi människor fungerar så, det vi älskar är vi rädda om.

Karin tar avstamp i skapelseberättelsen, i det faktum att

vi är del av skapelsen och satta att förvalta den.

– I hela Gamla testamentet kan vi läsa att vi är del av skapelsen, det finns med i Psaltaren och i profeterna. Det står att naturen suckar och andas och att människan mår dåligt när skapelsen inte är frisk.

Karin återkommer ofta till ordet shalom, fred, hon säger att det handlar om att sluta fred med skapelsen, med människor, med Gud och slutligen med sig själv.

– Uppgiften att förvalta skapelsen är intimt sammankopplad med fredsarbete och frågor om rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Ordet oikos betyder hus och kan symbolisera Guds hushåll eller hela den bebodda världen. Jag tänker mig att vi måste fördela hushållskassan så att alla som bor här får äta sig mätta.

Hon menar också att den kristna världen har en viktig uppgift i att visa på andra värden i livet, sådant som inte handlar om konsumtion och ekonomisk rikedom.

– Jesus säger att vi ska vara som fåglarna, de bekymrar sig inte över vilka kläder de ska ha på sig, men Gud fader tar hand om dem.



Slutligen talar Karin om hoppet som beskrivs i Uppenbarelseboken, att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord.

– Det ger oss något att hålla fast vid, en tro på att det inte är ute med oss, även när allt verkar vara förstört finns ett hopp kvar.

Men, finns det inte en risk att tron på en ny jord vilseleder oss och får oss att tro att skapelsen inte är så viktig?

Om den ändå kommer försvinna och ersättas av en ny kanske vi inte behöver bry oss om den! Karin håller med om att risken för ett sådant missförstånd finns.

– Det finns de som säger att jordens undergång är förutbestämd, att vi inte kan göra något åt det. Jag tänker så här: Gud har valt ut människan till sitt redskap och gett oss i uppgift att vårda skapelsen, det ska vi göra med hopp och tro även när det ser mörkt ut.

Isabelle Ulfsson

Årsmötesreferat 2019

Lördagen den 8:e juni samlades 20 röstberättigade medlemmar på Bollnäs folkhögskola för årsmöte i Kristna synskadades förening Syskonbandet. Vår ordförande Jenny Näslund höll från början i klubban och hälsade alla hjärtligt välkomna.

Årsmötet valde först ett presidium, d.v.s. de som leder mötet och säkerställer att allt går korrekt till. Till mötets förhandlingsordförande valdes Lars-Ove Arnesson och till mötessekreterare valdes Erik Bondesson. Protokollet ska också ha två justerare och till dessa valdes Pontus Nyman och Andreas Cederloo.

Det hade inkommit flera hälsningar till vårt årsmöte och mötet valde att hälsa tillbaka med Psaltarpsalm 24:1.

Efter alla glada och tacksamma hälsningar följde så en fin parentationsstund då vi stod upp och tänkte på de medlemmar som under året lämnat oss och gått till fridens hem. I år var det sex personer, vi bad och sjöng sedan Blott en dag.

Under året har nio nya medlemmar tillkommit varav tre synskadade och sex stödjande.

Föreningens verksamhetsberättelse lästes upp. Årsmötet beslutade att under punkten mission lägga till namnen på de specifika personer som representerade Syskonbandet och norska KABB på Etiopiens förening BCA:s tjugofemårsjubileum i augusti förra året.

Vi gick igenom den ekonomiska berättelsen och konstaterade att Syskonbandet gått med kraftigt underskott under 2018. Dock ser detta år bättre ut både vad gäller börsen och våra egna värdepapper. Syskonbandets avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet och därefter antogs verksamhetsplanen för 2019 och 2020.

Efter att vi intagit en välbehövlig lunch var det så dags för styrelseval. I år skulle som bekant två ordinarie ledamöter väljas på två år var, samt två ersättare på ett år.

I år hade ett femtiotal röstsedlar inkommit varav två var ogiltiga.

Som ordinarie på två år valdes Kait Bessing (omval) och Dominique Adou (nyval). Som förste ersättare valdes Anders Holmberg (nyval), och som andre ersättare Marie Bergström (nyval).

Årsmötet beslutade därefter att omvälja Jenny Näslund till ordförande på ytterligare ett år.

Gunnar Sjödelius valdes om till föreningens revisor.

Nästa års valberedning ser ut enligt följande: Pontus Nyman (sammankallande), Lena Johansson och Rolf Eriksson. Ersättare: Maria Celberg.

Rösträkningskommitté till nästa års styrelse val blev Lena Johansson och Madeleine Oskarsson, med Michael Hellström som ersättare.

Under punkten årsavgift för 2020 blev det debatt då styrelsen hade som förslag att höja avgiften från nuvarande 200 kr till 250 kr. Styrelsens motivering var att vi måste tänka mer på pengars värde och att den extra 50-lappen är värd mycket både för ekonomin och för föreningen i stort. På den andra sidan fanns dem som förordade att avgiften på 200 kr skulle kvarstå, med motiveringen att alla medlemmar kanske inte har så mycket pengar och att 50 kr i Syskonbandets stora budget blir marginellt.

Sedan kom ett tredje förslag som ville sänka avgiften för de medlemmar med lite pengar och höja för de som anses ha mycket pengar. Efter en lång diskussion blev det votering och det tredje förslaget om jämkning föll med två röster mot de andra förslagen som fick nio röster var.

I Syskonbandets stadgar: §6 årsmöte; står det att vid lika röstantal vinner det förslag som mötets ordförande tillstyrker. I just detta fall var det styrelsens förslag om höjd avgift.

Årsmötets beslut blev att höja Syskonbandets medlemsavgift 2020 till 250 kr. sex medlemmar reserverade sig mot beslutet.

Efter en solig kaffepaus gick vi igenom den nuvarande verksamheten och fick information från kansli och personal. Missionsarbetet talades det om med värme och vi ber alla medlemmar om förbön för våra systerföreningar i Kongo-Kinshasa, Etiopien och Tanzania.

Styrelsen fick också detta år tillsammans med kansliet i uppdrag att hitta en fin plats för våra årsmötesdagar 2020.

Mötet avslutades med att vår omvalda ordförande Jenny höll i några avtackningar och åter tackade för det förtroende hon och den nya styrelsen fått.

Marie Bergström
årsmötesreferent

Gemenskaps- och årsmötesdagar i Bollnäs

Under 5 dagar var 32 glada medlemmar samlade i Bollnäs i vackra Hälsingland.

När alla hade kommit fram efter vissa tågförseningar var det dags för presentation. Vi presenterade oss för varandra och berättade vad vi gillar för frukt och grönsaker som kommer upp från den goda jorden.

Under torsdagen hade vi först ett teologipass med generalsekreteraren Karin Wiborn från Sveriges kristna råd.

Vi hann också med att fira nationaldagen under förmiddagen, vissa gick ner och badade medan vissa gick till parken för att vara med under firandet.

Under eftermiddagen övade ett gäng på de låtar vi skulle sjunga under söndagens gudstjänst och på kvällen hade vi ett pass om klimatfrågor.

Under fredagen besökte vi först ett trädgårdscenter där vi fick använda våra sinnen och smaka på kryddor, lukta på blommor och titta på blommor.

Under eftermiddagen hade vi fyrkamp med olika utmanande grenar.

Det övades även denna dag inför söndagens gudstjänst och under kvällen hade vi ett pass om Syskonbandets framtid.

Under lördagen hade vi årsmöte hela dagen och på kvällen hade vi öppen scen där vi bjöds på sång, föreställning samt att ledsagarna utmanade oss i hur väl vi kände dem.



Under söndagen medverkade vi i Bollnäs kyrka med tre sånger och efter lunchen var det dags att åka hem.

*Pontus Nyman
Foto: Lena Näslund
och Marlene Juthstrand*

Från hat till frihet

Michael Hellström, medlem i Syskonbandet, berättar om sin väg till en kristen tro:

– Det var inte självklart, jag har varit på den mörka sidan innan jag hörde talas om Jesus.

Michael Hellström från Norrbotten har varit aktiv medlem i Syskonbandet i drygt tre år. Under den tiden har han hunnit sitta med som ledamot i styrelsen. På hemmaplan är han medlem i Pingstkyrkan, men den kristna tron var inte ett självklart vägval för Michael. I grundskolan var han mobbad och kände sig ofta ensam, det ledde till att han började söka sig mot onda krafter.

– Jag tänkte att om folk behandlar mig illa ska jag inte heller bry mig om att göra gott, så jag började dras alltmer mot det som var mörkt. Det blev en ond spiral och till slut kallade jag mig djävulsdyrkare, säger Michael.

Två begrepp som ofta blandas samman är satanism och djävulsdyrkan, men det är inte riktigt samma sak. Satanism är ett samlingsnamn för olika gudsförnekande ideologier där egoism och ett starkt jag spelar en central roll. Satanister tror alltså inte per automatik på den onde. Djävulsdyrkare är, precis som namnet antyder, människor som tillber och dyrkar djävulen. Inom djävulsdyrkan förekommer ritualer och offer, även om det inte är vanligt. Michael berättar att han aldrig deltog i



något organiserat så som riter eller andra sammankomster. För honom blev tron på det onda snarare en protest mot situationen i skolan.

– Jag kände så mycket hat. Jag hade oerhört kort stubin och det tog inte många sekunder innan jag blev våldsam om någon provocerade mig, säger Michael.

Konfirmationen blev en vändpunkt för Michael, för första gången fick han höra talas om Jesus på ett sätt som berörde. Inom honom startade en process och han började att, i smyg, gå till Pingstkyrkans ungdomsverksamhet.

– Mina föräldrar var väldigt negativa till Pingstkyrkan men jag har alltid varit en som gjort tvärtom. Jag hade en kompis som var frälst så jag började följa med honom till kyrkan ibland.

Sakta började en tanke slå rot hos Michael: tänk om Gud faktiskt finns!

– Först var det ingen stark tro, bara några procent av mig kunde ta till sig budskapet.

Det tog ungefär två år för fröet att gro innan Michael tog steget att bli frälst, då var han femton år. Sedan dess har mycket hunnit hända i livet, som allt annat har tron på Gud gått upp och ner och utsatts för några hårda törnar.

– 1988 dog min bror i en trafikolycka. Jag blev väldigt besviken på Gud och ville inte gå in i en kyrka mer. Det kändes som att jag var tillbaka på ruta ett igen.

Sorgen efter brodern blev en tung tid för Michael, kantad av alkohol och tvivel. Även denna gång lyckades han dock bryta den onda cirkeln och 1992 blev Michael döpt.

Michael säger att den största skillnaden på hans liv idag jämfört med förut är att han nu känner en frihet och en glädje som han saknade som barn och ung tonåring.

– Självklart gör jag fortfarande fel och snedsteg, det gör vi alla, vi är bara människor. Skillnaden är att jag nu har en trygghet i mitt liv. Det är en befrielse att inte behöva hata och vara arg hela tiden.

*Isabelle Ulfsson
Foto: Tina Strömberg*

Syskonbandets sommarnovell

Sommaren är en perfekt tid att släppa loss sin kreativitet. Kanske går du och bär på en idé till en berättelse, då är det dags för din inre författare att få stiga fram i ljuset! Kanske blir just din novell utsedd till Syskonbandets sommarnovell 2019.

Hur går det till? Skriv en novell (kort berättelse) på temat syskonskap, temat är fritt för tolkning. Novellen får vara högst 6000 tecken inklusive mellanslag. Skicka ditt bidrag till adressen redaktion@syskonbandet.se

eller via snigelpost till kansliet senast den 1 augusti. Alla inkomna bidrag kommer läsas av redaktören och vinnarnovellen publiceras i augustinumret av tidningen.

Lycka till med skrivandet!

Isabelle Ulfsson

En dikt av Mackan Andersson

Vår medlem Mackan Andersson låter oss ta del av en av sina dikter, skriven 2019.

Ett klumpigt hallelujah

Det finns en plats, som är annorlunda,
där ingen behöver vara rädd.
Där den som åkt dit, längst bak i bussen nu sitter längst fram och är sedd.

Det finns en plats som är annorlunda,
där var en som är okammad än,
eller brusten, kantstött eller rent av fallit kan bli kramad och buren igen.

Det finns en plats, som är annorlunda,
där vi samlas och böjer oss ner.
Där bänken är fläckad av helgontårar och mirakler, trots allt, ännu sker.

Det finns en plats, som är annorlunda,
där vi som är udda och fel får vara små syskon till Levande Kristus Och där saligt, en dag fastän brusten och svag, jag bland helgon och änglar har del.

Genesis som taltidning

Föreningen Genesis ifrågasätter evolutionsteorin och vill, genom böcker, broschyrer och annat material, verka för spridning av den bibliska skapelsetron. Målet är att utmana synen på evolutionen som den enda grunden för naturvetenskap. Fyra gånger per år ger föreningen ut pappersmagasinet Genesis. Nu finns det funderingar på att göra tidningen tillgänglig som taltidning. För att redaktionen ska kunna uppskatta hur stor efterfrågan är uppmanar de alla som är intresserade att skicka ett mejl till redaktionen@genesis.nu. En medlem i föreningen hörde av sig till Syskonbandet och tipsade om detta eftersom det kan vara intressant för dig som läser den här tidningen. Genesis ges inte ut i digitalt format.

Isabelle Ulfsson

Boktips

Sommaren är här och vi bjuder på extra många sköna lästips. Det blir en salig blandning av andaktsböcker, romaner och teologi, hoppas något sätter igång läslusten! Som vanligt finns samtliga böcker tillgängliga på Legimus.

Elsa-Maj Pipping tipsar:

Idag är Guds dag

Av: Wilfrid Stinissen

En mycket uppskattad andaktsbok skriven av karmelitprästen Wilfrid Stinissen. Boken innehåller 365 korta texter och rymmer undervisning i kristen tro. Vissa av texterna anknyter till

högtider så som jul, påsk och fasta. Författaren skriver vardagsnära, det är lätt att känna igen sig, samtidigt som han belyser det heliga på ett sätt som berör.

Sture Lyreskog tipsar:

I nådens grepp

Av: Max Lucado

Utgivningsår: 1998

Eftersom temat för årets nordiska konferens är Nåden, kommer här ett boktips som närmar sig just detta ämne. Max Lucado blandar humor och allvar och gör läsningen både rolig och fördjupande. Han tar avstamp i Romarbrevet och beskriver vilken hopplös situation människan befinner sig i och vilken mäktig Gud vi har. "Älskar Gud oss verkligen i all evighet? Inte bara på julafton när vi putsat skorna och fixat till håret? Jag vill veta vad Gud tycker om mig när jag betar mig som en knöl. Inte då jag är entusiastisk och positiv och redo att ge mig ut och lindra världsnöden. Inte då. Då vet jag vad han tycker om mig. Då tycker ju till och med jag om mig."

I boken finns diskussionsfrågor som gör att den fungerar utmärkt som underlag för exempelvis en studiecirkel.

Isabelle Ulfsson tipsar:

Blodsunden

Av: Urban Johansson

Fem män med lömska avsikter har stämt möte i den gamla Inkastaden Machu Picchu i Peru, deras uppdrag är att till varje pris hitta en

mytomspunnen guldstatyett av en kvinna. Till sitt offer har de utsett en ung, kristen man som, intet ont anande, bokat en resa till Machu Picchu för att söka sina rötter. Parallellt med denna nutida berättelse får vi möta Aco och Chuc, två unga människor som levde i Peru under inkatiden. Deras kärlekshistoria får ett tragiskt slut och ekot av den når ända in i vår tid. Det här är en berättelse om kärlek, tro och om att Gud aldrig sviker oss.

Lila hibiskus

Av: Chimamanda Ngozi Adichie

Det här är en bok om fundamentalism och religiöst dubbelspel. Kambili och hennes bror Jaja växer upp i en välbärgad familj i Nigeria. Fadern betraktas som en hjälte, han skänker stora summor pengar till behövande, äger en tidning som ifrågasätter korruptionen i samhället och är en trogen och självklar besökare i sin kyrka. Men i hemmet är han en tyrann. Han styr familjen med järnhand och

misshandlar barnen om de viker det allra minsta från den väg han stakat ut åt dem. Under ett besök hos sin faster får Jaja och Kambili möta en helt annan slags tro, en som bygger på kärlek och värme. Det blir starten på deras uppror mot sin far. Det här är Chimamanda Ngozi Adichies fantastiska debutroman.



SYSKONBANDET - medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.

Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida, www.syskonbandet.se/medlemstidning.

Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46 5tr, 116 65 Stockholm

Telefon kansli: 08-641 30 45, 08-641 30 95

E-post: kansliet@syskonbandet.se eller redaktion@syskonbandet.se.

Ansvarig utgivare: Jenny Näslund, ordförande

Redaktör: Isabelle Ulfsson

Grafisk formgivning: Joachim Kåhlman

Plusgiro: 3 64 49-7 Swish: 123 148 8220