

# SYSKONBANDET

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet



Alla foton från Kongo:  
Åsa Runström, 2009

## Dags att anmäla sig!

Läs om Syskonbandets  
gemenskapsdagar med  
årsmöte och gäster från  
Kongo, Bernard och Judith

Välkommen till  
Tollare 2018!



## Innehåll

Från verksamhetsledaren .....	2
Medlemsnytt .....	2
Söken först Guds rike .....	3
Inbjudan SB-dagar & årsmöte .....	3
Kallelse och motioner till årsmötet ..	4
Aktuellt från styrelsen .....	5
Kallelse och motioner till årsmötet ..	5
Hälsning från missionsgruppen .....	6
Bernard och Judith från Kongo .....	7
Syskon emellan .....	9
SKR och "Gåvan att finnas till" .....	10
Boktips .....	12
Ordbowling och julmat - lösning .....	12

## Från verksamhetsledaren

Nyligen läste jag en biografi om en indier som på 70-talet cyklade från New Delhi till Borås, driven av förälskelse i en svensk tjej. Färden var oöverskådligt lång genom många länder, öknar och stötiga betongvägar. Bak och nacke ömmades svårt av trampandet på skumpiga vägar och emellanåt trodde både han själv och andra runtomkring att resan skulle ta kål på honom. Ändå kom han att vara glad och tacksam över att färden var mödosam eftersom han ansåg att målet och segern över när det var nått då skulle bli större, till skillnad från om han hade haft råd att bekvämt flyga den långa resan på bara någon dag.

- Tänkvärt, tänkte jag när jag läst ut boken. Snarare är min egen önskan nog att allt i livet ska flyta så friktionsfritt som möjligt. Eftersom vi människor i grunden är ganska lata och vill att saker och ting ska gå lätt så utgår jag ifrån att fler har samma önskan som

jag om livet, relationer, studier, jobb, ålderdom. Men kanske ska vi precis som indiern försöka se mer på mödan som värd att genomgå.

Nu är vi i tiden för den kristna Fastan, en tid som särskilt kan påminna oss om att det finns en poäng med att genomgå möda. Jag har hört många vittna om att när de på riktigt gått in för fastan och tvingat sig att inte ge efter för kroppens pockande behov av att bli omedelbart mattillfredsställd, då har man istället fått värdefull tid och fördjupad tanke på annat viktigt. Det är inte svårt att föreställa sig att den första ordentliga måltiden efter en tid av fasta också blir en alldeles särskilt njutbar upplevelse.

Efter Fastan kommer Påsken och också denna uppvisar, i sin mer extrema form, att uppoffring och lidande kan vara värd och viktig att genomgå i strävan efter det som ligger bortom tiden av möda. För blir inte Jesus seger i uppståndelsen och vår glädje och tilltro större över Guds uppoffrande kärlek till oss än om Jesus levtt smärtfritt, tvivelslöst och dödsstunden inte varit en match för honom?

Är du i en tung tid av möda så önskar jag att du kommer ur den med väntande glädje. Alla Syskonbandsvänner önskar jag en så småningom Glad Påsk både bokstavligen sett då den infaller i kyrkoåret och bildligt sett i livet året om!

*Tina Hanson*

## Medlemsnytt

*Ny medlem*

Nadin Mardo, Södertälje

## Söken först Guds rike ...

I förra numret av Syskonbandet återgav vi en julbetraktelse av Gunnar Wennberg, föreningens förste ordförande och redaktör. På kansliet har vi en bok som innehåller tidningens första årgång från 1909. På den tiden utgavs tidningen enbart i punktskrift, och jag, Lars-Ove Arnesson, har här skrivit av från punktskriften med de förkortningar som användes vid den tiden. Man noterade att man använde samma förkortningar som förekom i De Blindas Veckoblad. Den tidningen var under många år det stora mediet för synskadade som läste punktskrift. Men många punktläsare har också läst Syskonbandet under åren, inte bara medlemmar. Så denna kristna röst har nått en stor del av landets synskadade när punktskriften var det dominerande informationsmediet för synskadade.

*Nu vill jag låta er ta del av det allra första Gunnar Wennberg skrev i tidningen januari 1909, en hälsning och en deklARATION av vad tidningen skulle stå för. Det blir den ursprungliga språkdräkten utan moderniseringar.*

Kära läsare, vänner och trossyskon! Helt oberoende av samhällsställning och levnadsvillkor finnes innerst i varje människosjäl, om än ofta oförstått, ett djupt andligt behov, en längtan, som av intet i världen kan tillfredsställas. Det är en längtan efter det oändligt stora och höga, efter det himmelska, efter Gud. Det var denna längtan efter Gud och efter att komma i allt större överensstämmelse med honom som tog sig uttryck, när "Syskonbandet" eller De Blindas Kristliga

Förening för ett år sedan bildades. Skriften betygar, att Gud för sin riks-saks främjande utkorat och berett det i denna världen svaga, dåraktiga och föraktade, och det för att hans makt och härlighet desto mera skall uppenbaras. Vilken hänförande tanke i den överväldigande nedtryckande känslan av egen oförmåga och intighet: Gud, den högste, vill i min svaghet och ringhet uppenbara sin makt, sin härlighet! Icke var det då skäl att längre förbliva i modlös liknöjdhet! Nej, upp till gemensam bön och verksamhet; tiden är kort!

Så har ett år svunnit hän, och förvisso är allas vår tacksamma bekännelse denna: "Han har givit vida mer, än vi kunnat bedja eller tänka". Vår lilla tidskrift, som kommer att taga bestämt avstånd från allt, som kan hänföras under benämningen partistrid eller onyttig polemik, skall ha till huvudtema: "Söken först efter Guds rike och hans rättfärdighet".

I förlitande på Guds välsignelse över vårt arbete och på våra läsares överseende med möjligen vidlådande brister är det mig en stor glädje att i vår förenings organ, som även bär hennes namn, till alla vänner och trossyskon frambära mitt varma tack för året som gått, på samma gång som en hjärtlig tillönskan av lycka och frid och välsignelse för det som ingått!

*Eder i Herren förbundne  
Gunnar Wennberg*



## Inbjudan Syskonbands- dagar & årsmöte 2018

*Alla bjuds in till dagar av gemenskap och årsmöte den 9-13 maj på Tollare folkhögskola!*

**Temat** i år är *Gåvan att finnas till*, vilket är det samma som titeln på Sveriges Kristna Råds (SKR) skrift som du kan läsa om i separat artikel i denna tidning. Lars Hermansson kommer hålla i seminarium utifrån temat och skriften. Fram till nyligen har han ansvarat för Pingstkyrkornas handikappverksamhet (PHV) och varit en del av SKR:s arbetsgrupp "Kyrka och funktionshinder". Numera är han sjukhuspastor samt pastor i Equmeniakyrkan i Linköping.

Syskonbandet fyller 110 år och det firar vi på fredagskvällen med festmiddag! Nostalgiska vingslag över historien kan fladdra men tid ska också ges för att blicka framåt. Vad vill vi med vårt Syskonband i framtiden? Detta ges alla möjlighet att uttrycka under samtalsforum. Bernard och Judith från vår systerförening i Kongo-Kinshasa gästar oss och förutom chansen att lära känna dem personligen så kommer vi få lära känna deras Kongo genom berättelser, smak och ton. Fjol-årets succé med Gudstjänstverkstad finns också nu i programmet för de som önskar delta och utforma gudstjänst tillsammans. I övrigt bjuder programmet på gemenskapsaktiviteter, andakt, årsmöte, gökotta, gudstjänst och givetvis Öppen scen!

Tollare folkhögskola där vi kommer hålla till har blivit en kär plats vi gärna återvänder till med sin goda mat och vackra gröna plats i skärgården. Folk-

högskolan ägs av IOGT-NTO och ligger i Saltsjö-Boo bara någon mil från centrala Stockholm. Alla lokaler är tillgängliga för rullstol och det finns hörslina i möteslokalen. Alla gästrum har dusch och toalett. Det finns också rum som är tillgängliga för den som har rörelsehinder. Ledsagare kommer finnas för alla utifrån behov.

Tack vare ett ordinärt fondanslag subventioneras deltagaravgiften i år ytterligare och förhoppningen är därmed att fler ska ha råd att komma. Därtill finns möjlighet att söka Enskilt bidrag, görs senast anmälningdagen. ALLA är välkomna såväl ung som gammal, ny eller senior i Syskonbandet, och ledarhundar!

**Tider:** Vi startar med middag tillsammans onsdagen den 9 maj kl. 17.00, incheckning från 15.30, och avslutar med lunch kl. 12.00 söndagen den 13 maj.

**Pris helpension:** 1500 för del i två-bäddsrum, 2650 kr för enkelrum, 450 kr för barn 3-12 år i föräldrars sällskap.

De subventionerade priserna gäller för medlemmar som betalt sin medlemsavgift 2018 samt för dig som kommer med för första gången på ett evenemang med Syskonbandet.

**Adress och resa:** Tollare folkhögskolas adress är Åhlbergs väg 1 Saltsjö-Boo. Med kollektivtrafik tar du dig dit på 20 minuter med buss från Slussen i centrala Stockholm, hållplatsen heter Tollare och därifrån 500 meters promenad. Du erbjuds resesubvention på den del av din resa som överstiger 500 kr med subvention på max 700 kr.

**Anmälan & info:** Senast den 10 april till Tina på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se Anmälan är bindande fr.o.m. den 10 april då deltagaravgiften även ska vara inbetald på plusgiro 3 64 49-7. Inbetald avgift återbetalas mot uppvisning av läkarintyg minus en administrationskostnad på 10 %.

Varmt välkommen med din anmälan och till en varm gemenskap!

*Tina Hanson*



## Kallelse och motioner till årsmötet

Alla medlemmar kallas och välkomnas till årsmötet den 12 maj, klockan 10-17 på Tollare folkhögskola. Fram till den 15 april har du möjlighet att inkomma med motioner, ärenden, frågor eller förslag som du önskar ska tas upp på årsmötet. Cirka tre veckor innan årsmötet skickas handlingarna ut till de som anmält sig att delta, eller som önskar få dem.

*Styrelsen*

## Aktuellt från styrelsen

Vi är glada över att Gun Eriksson fortfarande har möjlighet att hjälpa oss på kansliet, både med tidningen och kansliuppgifter. Vi jobbar på med att rekrytera kanslist/ekonomihandläggare, men när detta skrivs är frågan inte löst.

Vi har efterlyst intresserade att vara med i Syskonbandets kapitalplaceringsgrupp. Nu kan vi meddela att Enar Olsson är tillbaka. Dessutom har vår medlem Miriam Mattson anslutit.

I år är det 110 år sedan Syskonbandet bildades. En vision blev verklighet för dem som var med då, och tankar och idéer har förverkligats. Men miss-tröstan och sviktande framtidstro har också funnits med. Men bara det faktum att du just nu läser denna tidning, visar att grundidén med att ha en gemenskap av kristna synskadade fyller ett behov, och har sin plats också nu. Ni har läst och hört om det vi kallar organisationsöversyn. Det är en fråga på styrelsens bord sedan förra årsmötet. Att höra våra medlemmars tankar och idéer om Syskonbandet och dess verksamhet är en del av översynen.

Under våren hoppas vi kunna genomföra en enkät; tanken är att vi ska försöka nå er medlemmar per telefon. Under årsmötesdagarna kommer vi också att få möjlighet till tanke- och informationsutbyte utöver själva årsmötesförhandlingarna.

Mitt i våra tankar och idéer, och våra ambitioner att åstadkomma något gott, får vi aldrig glömma värdet av att be. Så lyft Syskonbandets medlemmar, dess styrelse och personal i din bön. Med tillönskan om en fin vår.

*Lars-Ove Arnesson, vice ordförande*

## Hälsning från missionsgruppen

*Syskonbandet har nu en fungerande missionsgrupp med fyra engagerade deltagare: Tesfaye Deriba, Elin Forsgren, Eva Fridh och Michael Liljequist. Gruppen har redan haft tre telefonmöten och här kommer deras första hälsning till tidningens läsare.*

Nu har vi äntligen kommit igång med Syskonbandets missionsgrupp och här är det tänkt att vi kommer att presentera verksamheten så att just du blir inspirerad och får ett brinnande hjärta för missionen.

”... Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” *Svenska Folkbibeln 2015*

Kanske frågar du, hur just du kan vara med och stödja arbetet? Främst av allt genom dina förböner för våra systerorganisationer och även vårt arbete i gruppen. Dessutom är ditt ekonomiska bidrag till stor hjälp för våra syskon i tron som ofta lever under andra förutsättningar än vad vi själva gör. Kanske kan det vara en möjlighet då vi nu går in i den stora Fastan som en förberedelse inför Påskens firande, att vi genom ett ökat böneliv för våra systerorganisationer kan hjälpa även oss själva i vår inre vandring med JESUS.

Därför är det nu vår vädjan till dig att ta med våra systerorganisationer i dina böner. Särskilt vill vi nu uppmärksamma dig på att:

**Be** för våra syskon i UFSAMC i Kongo-Kinshasa om en fredlig lösning i den mycket allvarliga situation som nu råder i landet.



**Be** för våra syskon i BCA, Etiopien och deras arbete.



**Be** för våra syskon i TCAB, Tanzania och för Kibreli utbildningscenter för synskadade.



Genom att vi dagligen bär dessa vänner och deras länder i våra böner kommer också vår relation till dem att växa starkare. Så fungerar bönen: genom att vi alla hör samman i Jesus Kristus som är vår Uppståndne Fräl-sare och Herre som kallar oss alla samman till en enda gemenskap. Så önskar vi dig en välsignad Fastetid tills Påskens budskap bryter igenom med uppståndelsens glädje!

*Missionsgruppen genom  
Michael Liljequist*

## Bernard och Judith från Kongo

*Syskonbandet har bjudit in två gäster från systerföreningen i Demokratiska Republiken Kongo att komma och delta i gemenskapsdagarna på Tollare folkhögskola och fira Syskonbandets 110 år tillsammans med oss. Föreningen har valt ordförande och kassör att resa och representera dem här.*

Ordförande Mokoko Mopepe Bernard var en av de utländska gäster som besökte oss 2008, när Syskonbandet firade 100 år. Makiese Ntesa Judith har varit systerföreningens kassör under många år. Hon är fullt seende och stödjande medlem. Låt oss kalla våra besökare vid förnamn, Bernard och Judith, så blir det lättare för oss att kommunicera.

**Bernard** utbildade sig till skulptör på Konsthögskolan i Kinshasa. Han arbetade i elfenben, vilket var helt lagligt på den tiden, och han arbetade med det i fem år innan han blev blind p.g.a. glaukom, grön starr, som finns i hans familj. På min fråga om han har provat att fortsätta att uttrycka sig konstnärligt svarar han att han har försökt att arbeta med lera.

- Det är ett material som är tacksamt att arbeta med för om man inte lyckas forma det som man vill, kan man alltid börja om igen. Tyvärr hittade jag inte någon som jag kunde samarbeta med, för att bränna godset så jag har lämnat detta helt och ägnar mig uteslutande åt vår förening UFSAMC.

- Jag är född och uppvuxen i Kinshasa. Jag gifte mig och fick tre barn innan synen försvann men min hustru lämnade mig och så småningom kom

hon tillbaka och lämnade över barnen till mig.

- Jag har funnit en ny hustru. Hon hade två barn när vi flyttade ihop. Jag har dessutom haft ansvar för en släktings två barn sedan föräldrarna dött. Marie-Jeanne är också blind och vi har fått flera barn tillsammans men endast ett av dem lever.

När jag ringde Bernard för att prata

om resan och den här presentationen önskade han att jag också skulle prata med Marie-Jeanne. Jag frågade henne vad hon tyckte om att Bernard skulle resa så långt bort.

- Han måste resa. Det är för arbets skull. Om vi inte kan träffa varandra dör vårt samarbete och vår förening här skulle inte finnas mer.

- Allt vilar i Herrens händer. Vi människor kan ingenting av oss själva men Gud hjälper er och han hjälper oss när vi står enade och arbetar tillsammans.

**Judith** är yngre än Bernard. Hon är gift och har tre barn. Hon fick först en dotter och sedan tvillingpojkar. Efter dem har hon förlorat en dotter i feber. Judith har gymnasieutbildning i tillskärning och sömnad och lärde känna synskadeföreningen redan 1996, samma år som jag fick kontakt med dem. Jag frågar Judith hur hon lärde känna de synskadade.

- Jag stod vid en hållplats och väntade på en minibuss, när jag upptäckte en blind kvinna som knuffades undan och inte fick komma med sin buss. Då förstod jag vilket svårt handikapp det är att inte se och jag började prata med henne. Det ledde till att jag följde med henne till föreningens proviso-

riska center och jag trivdes från första stund. Jag går hit varje dag och trivs i gemenskapen här.

1996, var innan de hade det fina center de har idag. De satt under palmbladstak utanför en kyrka och arbetade. Redan då var sömnad, stickning, virkning och korgflätning viktiga verksamheter i föreningen så Judith kunde hjälpa till under de gemensamma arbetspassen. Men det är inte som sömmerska jag har lärt känna Judith. Det är som föreningens kassör. Det är ett uppdrag som hon har haft många år. Jag frågar Judith i telefon var hon har lärt sig om ekonomi och siffror men hon förstår inte min fråga. Jag gissar att hon helt enkelt har gåvan att förstå hur det fungerar. Det är nämligen inte ovanligt att framgångsrika affärspersoner i den här delen av världen är kvinnor som varken kan läsa

eller skriva men är oerhört duktiga på att hålla ordning på pengar och siffror. I telefonen byter vi från franska till lingala och nu lossnar tungan och hon pratar om reseförberedelserna och sin övertygelse om att Gud kommer att ordna allt. Judith avslutar samtalet: "Må Gud välsigna er i Syskonbandet och ge er styrka!"

Årsmötesdagarna närmar sig och reseförberedelserna är igång men inte i hamn. Bernard och Judith har fått pass och alla dokument för att söka visum är färdiga. Vi har bokat biljetter, ordnat med försäkring, skrivit officiella inbjudningar, skrivit intyg om att vi tar ansvar för deras kostnader under besöket, översatt programmet för årsmötesdagarna till franska och skrivit ett detaljerat program för besökarna dag för dag. När allt detta var klart blir det uppenbart att vi inte vet var man kan





söka visum till Sverige om man bor i Kongo. Landets regering har stängt Schengen-kontoret för att man ogillar Belgisk kritik och det är Belgien som har ansvar för kontoret i Kinshasa.

Låt oss bedja för att den här situationen snart ska lösa sig! Judith känner sig trygg i sin övertygelse och när vi ber tillsammans har vi löfte om bönesvar. Gud är med oss!

*Gun Eriksson*



## Syskon emellan

### Hildegard från Tyskland

*har läst Syskonbandets medlems-tidning i punkt under många år. Jag minns henne från mitten av 90-talet. Hon brukar höra av sig en gång om året med en gåva som tack för att vi skickar henne vår tidning. I december 2017 skrev Hildegard:*

God jul och Gott nytt år till er alla i Syskonbandet. Jag har haft kontakt med Sverige sedan 1951. 1965 lärde jag mig engelska och 1980 lärde jag

mig lite svenska. Jag kan inte skriva och inte tala men jag kan läsa och förstå det jag läser.

Jag är kristen sedan barndomen. En lärarinna frågade mig om jag älskade Herren Jesus och jag svarade "ja" och gick sedan hem och läste i bibeln för att förstå vad orden om att "älska Herren Jesus" betydde.

Som barn såg jag ganska bra men som 16-åring miste jag synen helt.

Jag har skrivit en bok om träd och en bok om fåglar. Nu skriver jag tillsammans med en student en bok om fåglars namn. Dessutom samlar jag sångtexter och musik (i punktskrift) och det har jag hållit på med sedan jag var liten. Tillsammans med en student har jag konverterat detta till svartskrift men jag har inte fått materialet tryckt.

Jag växte upp på ett litet lantbruk och fram tills jag var nio år hade jag inte lärt känna någon annan flicka, endast min bror.

Nu är jag mycket gammal (88 år). Förlåt att jag inte skriver så bra. Jag vill tacka för er tidning med en liten-pengagåva för jag tycker mycket om att läsa er tidning i punktskrift.

God bless you all!

*Hildegard Reiman  
Braunschweig i Tyskland*

## Emanuel

*har skrivit en hälsning om sin relation till Syskonbandet och vilka förändringar han önskar för föreningen:*

Kristna synskadades förening Syskonbandet betyder väldigt mycket för mig.

Gemenskapen i föreningen har varit livsavgörande för mig och min tro. Jag älskar verkligen Syskonbandets gemenskap, värme och kärlek och jag är innerligt tacksam till Gud för att ni vänner i Syskonbandet har burit mig i bön under de svåra perioder jag har haft i livet.

Eftersom föreningen betyder så mycket för mig känns det viktigt att vi får in fler nya medlemmar – särskilt barn och ungdomar. Det är också viktigt att vi sprider information om vår underbara, fina förening samt om vem Jesus är på ett sunt sätt. Vi vill sprida evangelium om det glada budskapet till alla!

Jag tycker också att vi behöver ha fler bibelstudier när vi är tillsammans på gemenskapsträffar av olika slag.

Jag tycker också att det är viktigt att kristen litteratur finns tillgänglig. Det är en fråga som jag brinner för.

Jag tänker också att vi skulle kunna kontakta kristna synskadade som söker asyl i Sverige och berätta för dem om Syskonbandet.

Min bön: Tack Jesus för Syskonbandet. Tack för vår underbara förening och den gemenskap vi har där. Tack för att du håller oss alla, runt om i vårt land, i din hand. Tack Herre för att du beskyddar oss och bevarar oss!  
Amen

## Maud Lindberg 80 år

På självaste nyårsafton fyllde Maud Lindberg i Bandhagen 80 år och detta firade hon med storkalas första lördagen i februari! Istället för blommor och presenter önskade hon pengar till Syskonbandets mission i Afrika och

redan under eftermiddagen kom det in 8000 kr i kontanta gåvor, därtill har det kommit in på Syskonbandets plusgiro och mer är på väg. En glad Maud hälsar med: "Ett stort tack!"



Foto Tina Hanson

Syskonbandet tackar för gåvorna och gratulerar Maud!

## SKR och "Gåvan att finnas till"

Sedan hösten 2016 har Syskonbandet en fot i Sveriges Kristna Råd (SKR) genom att jag, verksamhetsledare Tina Hanson ingår i deras arbetsgrupp med inriktning på frågor om kyrka och funktionshinder. På så vis kommer nu perspektivet synnedsättning fram och uppmärksammas mer än det tidigare gjort. Förhoppningen och ambitionen är att vi därigenom ska bidra till att påverka hur man ser på synnedsättning i våra kyrkor och andra kristna sammanhang.

I höstas deltog jag och styrelseledamot Michael Hellström som representanter från Syskonbandet tillsam-

mans med andra engagerade från olika kyrkor och kristna organisationer med funktionshinder som inriktning, i SKR:s Nordiska konferens med rubriken och fokus på skriften ”Gåvan att finnas till”. Skriften som då var rykande färskt tar upp frågor som Livets värde, Språkbruk knutet till begreppet funktionshinder, Skapelsen som en kärleksfull handling, Kristi kropp, Sårbarhet, begränsning och helande, Kallad att vara hans kyrka och en kyrka för alla. Du rekommenderas att läsa skriften och sprida den till andra kristna, kyrkor och samfund. Den kan starta samtal, reflektion, inkludering och inte minst öka medvetenheten av att vi alla har fått livet som gåva och är en gåva till varandra.

Så här skriver SKR om skriften: ”Gåvan att finnas till” riktar sig till kyrkorna och vill ge inspiration till det fortsatta arbetet med att bli inkluderande gemenskaper. Kyrkornas världsråd har arbetat med frågor omkring funktionsnedsättningar och funktionshinder sedan början av 70-talet. Olika dokument har presenterats och de har haft stor betydelse för samtalet om funktionshinder i den internationella ekumeniska rörelsen. Det senaste, ”The Gift of Being” (”Gåvan att finnas till”) presenterades 2016 för Kyrkornas världsråds centralkommitté. Här utgår man från att livet i sig är en gåva från Gud och att vi som människor är gåvor till varandra, bara genom att vi finns till. Nu finns ”Gåvan att finnas till” i svensk översättning.

”Gåvan att finnas till” riktar sig till hela den ekumeniska familjen och de samhällen där de verkar. Vi hoppas att innehållet ska ge information

till gemenskaper av troende, deras ledare, teologistudenter och deras lärare, och ge dem inspiration för att fortsätta arbeta för att bli inkluderande kyrkliga gemenskaper. Mycket återstår att göra. Det vi hoppas allra mest på är att vi får vara del av en kyrka som förstår – och förmår – att ta emot gåvan att vara Kristi kropp och att fira den rika mångfald som finns i alla och allas gåvor.

Det tryckta häftet i svartskrift kan köpas från Sveriges Kristna Råd och det finns att ladda ner kostnadsfritt på <https://www.skr.org/produkt/gavan-att-finnas-till/>



Vi jobbar på att ”Gåvan att finnas till” ska bli tillgänglig på fler sätt så hör av dig till Syskonbandet om det är av intresse.

*Tina Hanson*

## Boktips

*Erik Bondesson rekommenderar:*

DEN LÅNGA VÄGEN TILL FRIHET

- Nelson Mandelas självbiografi  
av Nelson Mandela, utgiven 1994

Nelson Mandela blev Sydafrikas förste svarte president år 1994. Han var en viktig förgrundsgestalt i avskaffandet av apartheid, den negativa särbehandling som den svarta befolkningen utsattes för. För sina åsikter satt han 27 år i fängelse, och även då kämpade han för allas lika rättigheter.

Om detta och mer därtill kan du läsa i den här boken. Den kan beställas från MTM och laddas ner via deras sida Legimus. Inläsare är Bo Green och jag tycker mycket om hans sätt att läsa denna intressanta bok.

*Emanuel tipsar om att läsa Bibeln via programmet BIBLE GATEWAY som finns för både Android och Iphone*

Jag använder programmet för Iphone och tycker att det fungerar jättebra med skärmläsaren Voice Over och punktdisplayen som jag har kopplat med Bluetooth till mobilen. Det fungerar jätteenkelt och jättebra att läsa Bibeln med punktskrift i det här programmet.

Att t.ex. söka på orden "Gud kärlek" och att sedan kopiera de bibelställen man vill ha och spara i sitt anteckningsblock som finns på Iphone.

Du kan välja mellan flera bibelöversättningar till svenska: Svenska Folkbibeln 1998, Svenska Folkbibeln 2015, Levande Bibeln och 1917 års översättning. King James bibelöversättning är en av de översättningar som finns tillgängliga på engelska i det här programmet.

## Ordbowling med julmat, lösning

1. Lasse Slinp - senapssill
2. Anne Mirrda - mandariner
3. Pekka Rappa - pepparkaka
4. Arvid Gacks - svagdricka
5. Bärne Dcökk - knäckebröd
6. Harold Sick - rischoklad
7. Kelly Bråss - brysselkål
8. Karl Bluttö - köttbullar
9. Liss Alldal - sillsallad
10. Tord Hadece - cheddarost

Bland de rätta lösningarna har vi dragit en vinnare: Ingrid och Thomas Johansson i Norrköping som skickat in lösningen tillsammans. Tack till Erik för en klurig uppgift och Grattis till vinnarna!

*Kansliet*

## Syskonbandet

Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet.

Utkommer i punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida: [www.syskonbandet.se/medlemstidning](http://www.syskonbandet.se/medlemstidning).

Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 tr. 116 65 STOCKHOLM.

Ansvarig utgivare: Jenny Näslund, ordförande

Telefon kansli och redaktion: 08-641 30 45, 08-641 30 95

E-post: [kansliet@syskonbandet.se](mailto:kansliet@syskonbandet.se) eller [redaktion@syskonbandet.se](mailto:redaktion@syskonbandet.se)

Plusgiro 3 64 49-7 Swish 1231 488 220